

Weekinfo De Open Hof

4^e jaargang – nummer 27 - week 50/2024



Zondag 8 december 2024 – zondag Populus

Genoemd naar 'Populus Sion' - 'Volk van Sion' (... de Heer zal komen om te redden), het begin van het Gregoriaanse introïtusgezang voor de mis op de 2^e Advent.

De kleur op deze zondag: **Wit** - wit duidt op reinheid, licht, feest! Van meet af aan werd in de kerk een wit kleed over de tafel gelegd bij de avondmaalsviering.

Kerkdienst Zondag 8 december - 09.45 uur – 2^e Advent - H.A.



Voorgangers: Ds. Rob van de Wetering

Organist: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.



Bij de dienst

Vorbereid op Zijn komst

Het gezegde 'Hij is een roepende in de woestijn' is niet bepaald positief. Iemand roept, bijvoorbeeld om te wijzen op een groot gevaar, maar niemand luistert. Hij of zij wordt niet serieus genomen.

In de Schriftlezing van zondag (Lucas 3: 1-6) lezen we: 'een stem roept in de woestijn'. Deze stem verwijst naar Johannes de Doper die de mensen oproept zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om vergeving van zonden te krijgen. Johannes roept hen op om zich voor te bereiden op het oordeel.



Het staat er niet met zoveel woorden, maar je kunt ook zeggen: bereid je voor om Jezus te ontvangen. Want 'al wat leeft zal zien hoe God redding brengt'.

Massaal gaven de mensen gehoor aan de oproep zich te laten dopen. Maar of ze ook echt tot inkeer kwamen is de vraag. Was Johannes nu wel of niet in spreekwoordelijke zin een roepende in de woestijn?



Zondag gaan we nadenken over de voorbereiding op de (terug)komst van Jezus. Wat hebben de woorden van de stem in de woestijn ons te zeggen? Wat betekent het voor ons om tot inkeer te komen?

Zondag vieren we bovendien het Heilig Avondmaal. Ook dat kun je zien als een voorbereiding op de terugkomst van Jezus.



Voor wie is het Heilig Avondmaal bedoeld? De avondmaalstafel is gedekt voor iedereen die Jezus liefheeft, en voor iedereen die Hem meer wil leren liefhebben. Je bent welkom met een rotsvast geloof, maar ook met al je vragen en twijfels. Je bent welkom als je jezelf teleurstelde of als je er met anderen nog niet uitkwam. Je bent welkom als trouwe volgeling van Jezus, maar ook als je Hem volgt met vallen en opstaan en als je daarin (voor je gevoel) te kort geschoten bent.

Voor iedereen is er - God dank! - een plaats aan de tafel.

Graag tot zondag!

Ds. Rob van de Wetering

Van de bloemencommissie



Thema: **Als nieuw - leven in het licht**

Advent is een tijd van uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door hem gevonden worden. In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt. Het komt en is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden.

Vanaf de eerste zondag zien we het licht, al is het nog ver weg. De lijn van de schikking - als ontvangende armen - is op de eerste Advent onderaan de kandelaar bevestigd, en komt de iedere zondag dichterbij het licht.

2e Advent - Voorbereidingen treffen - Lucas 3:1-6

Water om te dopen,
nieuw leven dat gaat komen
we weten niet hoe,
snel of langzaam
rechtstreeks of via omwegen
we weten dat het komt.

Schikking van 1^e advent



Van de Kindernevendienst



Deze zondag is het 2^e Advent.

We gaan verder met ons adventsproject: 'Bestemming Bethlehem'.

We zingen ook weer met elkaar het projectlied. Dat kun je horen en zien als je op

⇒ [Projectlied Bestemming Betlehem](#) ⇐ klikt.



Vandaag het tweede van vijf verhalen waarin Bethlehem en wat daar plaatsvindt, in het middelpunt staan, beginnend bij het verhaal over Ruth die met Naomi naar Bethlehem reist, en eindigend met de geboorte van Jezus.

Centraal staat 1 Samuel 16:1-13: in Bethlehem wordt David door de profeet Samuel tot koning gezalfd.

Voor de kinderen van 4-8 richten we ons op David die in Bethlehem door God wordt uitgekozen als koning, ook al is hij niet groot en sterk, want God kijkt niet naar de buitenkant maar naar de binnenkant.



Voor 8-12 op David die in Bethlehem door de profeet Samuel tot koning wordt gezalfd, ook al is hij een eenvoudige schaapherder en de jongste in het gezin.

We gaan tekenen, knutselen of doen een spel. Komen jullie ook? Mirjam en Siska

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor **zondag 8 december 2024**:

1^e collecte: **Kerk in Actie - Ghana**

2^e collecte: **Kerk**



Zondag 8 december is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie.

**kerk
in actie**

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend.



Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge aanbod. Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar de vrouwen de

noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële bedrijven.

De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte werelddiaconaat Ghana of doneer online. Bedankt voor je gift. Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana

Doelen 40-dagenproject 2025

Beste gemeenteleden, op **zondag 22 december** krijgt u de gelegenheid om te stemmen voor het goede doel van de vastenactie in de 40-dagentijd 2025.

Gemeenteleden hebben goede doelen aangeleverd en de diaconie heeft daaruit de volgende drie doelen gekozen:

- [Stichting Pilots For Charity](#)
Zij verzorgen droomvluchten voor kinderen die in het ziekenhuis verblijven.
- [Hoop voor Albanië](#)
Zij verspreiden voedselpakketten aan de inwoners van Albanië. Er wordt hulp gevraagd voor de Roma kinderen die thuis opgehaald worden, onderwijs en eten krijgen. Twee gemeenteleden van de Open Hof zijn hier vorig jaar geweest en hebben daar mee gewerkt.
- [Gave Zomerkampen](#)
Ieder jaar worden er zomerkampen georganiseerd voor vluchtelingen en Nederlandse jongeren. Twee van onze gemeenteleden hebben vorig jaar een zomerkamp geleid en gaan dit in 2025 ook weer doen.

Voor uitgebreide informatie over deze drie doelen klikt u op de naam om naar de betreffende website te gaan. **Stemt u ook mee op 22 december?**

Met een vriendelijke groet namens de Diaconie.

Kerstviering ouderen in De Open Hof



Op dinsdagmiddag **17 december** is de jaarlijkse Kerstviering voor **ALLE ouderen**. Leeftijd is niet belangrijk. U wordt om **15.30 uur** verwacht in de kerkzaal van onze wijkkerk De Open Hof.

Na de gezamenlijke maaltijd sluiten we rond 19.00 uur af. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Zondag 8 en 15 december kunt u zich voor de dienst inschrijven voor de kerstviering en mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust.

U kunt zich ook aanmelden door een van onderstaande mensen te bellen. En heeft u dieetwensen of vragen over vervoer, ook dan kunt u contact met hen opnemen.

Hilde van Tergouw: tel 0318 516833 Bertha Schout: tel 0318 551409

Jannie van Roekel: tel 0318 510861 Els Burnette: tel 0318 510930

Wij kijken uit naar uw komst en hopen op een mooie en gezellige Kerstviering.

Van Creagroep De Open Hof



De trekking van de verloting van de vier prachtige werkstukken (de granny-square-deken,



twee omslagdoeken en een patchwork-wandkleed) is komende zondag tijdens de koffie na de dienst. Vergeet niet om de lootjes mee te nemen. 😊

Van de werkgroep DOH Koffiekopjes

Samen - Met Elkaar - Kopje koffie?

Wat zou het mooi zijn om samen en met elkaar ervoor te zorgen dat we nieuwe 'De Open Hof' koffiekopjes kunnen aanschaffen!! Om dit voor elkaar te krijgen zullen we u eerst uitleggen waarom we denken dat dit nodig is:

Doordat er door de jaren heen veel kopjes zijn gesneuveld komen we kopjes tekort. Verder begint door verschillende factoren na 10 jaar de glazuurlaag van de kopjes af te brokkelen en samen met een soort aanslag zorgt dit voor extra wasbeurten. Niet echt duurzaam!

En... we hebben nu 5 jaar de 'warme' naam De Open Hof met ons prachtige logo!

Zou u dat logo niet graag op het koffiekopje willen zien??

Met een enthousiaste, tijdelijke werkgroep is er al veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen. In onze PGV app zijn we een inzamelingsactie gestart voor donaties voor nieuwe koffiekopjes. Onder 'geven' vindt u een tabblad met de titel 'Nieuwe koffiekopjes voor De Open Hof' waar u kunt doneren. Ook [via deze link](#) en de afgebeelde QR code is dat mogelijk.



QR code koffiekopjes DOH

Tevens zal er op zondag na de dienst - tijdens de koffie - een mogelijkheid zijn om in een kluis te doneren. Ook zullen er zichtbaar twee biljetten worden geplakt met de QR code die u kunt volgen om te doneren.



De werkgroep heeft besloten om te kijken naar een kleine mok - 400 stuks - met ons logo erop en 150 schotels. Dus u kunt straks zelf kiezen of u een schotel pakt of niet.



Om te verduurzamen is zonder schotel uiteraard beter! Maar is niet voor iedereen praktisch.

Gaan we dit samen en met elkaar voor elkaar krijgen?

Een warme groet van werkgroep DOH Koffiekopjes

Schrijfactie Amnesty International – december 2024



Schrijfactie Belarus: Maryia Kalesnikava veroordeeld tot 11 jaar. Maryia (42) is muzikant en een prominent politiek activist. Ze droomt van een Belarus waar iedereen wordt gerespecteerd en



vrijuit kan spreken. Bij de presidentsverkiezingen in 2020 daagde ze de zittende president Loekasjenko uit en leidde massademonstraties. Niet lang nadat Loekasjenko door middel van fraude de verkiezingen won, werd ze ontvoerd. Op grond van valse beschuldigingen werd ze tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Maryia zit gevangen onder zeer slechte omstandigheden. Haar familie en vrienden hebben al meer dan een jaar niets van haar gehoord.

Wat kunt u doen: Schrijf **vóór 1 januari 2025** naar de minister van Buitenlandse Zaken van Belarus. Roep hem op om Maryia onmiddellijk vrij te laten.

U kunt de brief a.s. zondag vinden in de **gang van De Open Hof** op de tafel bij de mensen van het welkomsteam of u kunt hem [hier downloaden](#). Op de website van Amnesty International vindt u [meer informatie en goednieuwsberichten](#).

Vanuit Klankbordgroep ICF (International Christian Family)



Contacten met migranten in Veenendaal?

Vanuit ICF ondersteunen we elkaar als werkers in de wijngaard in een maandelijkse bijeenkomst. We delen ervaringen, bemoedigen elkaar en bidden met en voor elkaar. Ook organiseren we soms een toerusting bijvoorbeeld over hoe je het evangelie kunt delen met moslims. Ben je misschien vrijwilliger bij het Taalhuis, of op de CNO (crisisnoodopvang vluchtelingen) of bij Vluchtelingenwerk, Veens, etc. dan nodigen we je van harte uit om mee te doen: **Elke 3e maandag van de maand om 19.30 uur in ICF 'Huis voor alle Volken', Grote Pekken 3 in Veenendaal.**

Je kunt gewoon binnenlopen; 1x of elke keer, maakt niet uit. Of je al lange contacten hebt of nog maar net begonnen. Kom erbij. Misschien denk je nu: ik heb nog geen contacten, maar ik zou wel heel graag willen dienen in dit veld: meld je aan bij Riette Vonkeman, er zijn genoeg mogelijkheden. Het is een prachtige manier om relaties te bouwen.

Op **25 december om 11.00 uur** vieren we in ICF kerstfeest voor migranten uit Veenendaal. Aansluitend een feestelijke maaltijd. We vieren het op een laagdrempelige manier, dus iedereen, moslim, niet-gelovige of anders gelovige is welkom. Aanmelden is fijn en kan bij **Riette Vonkeman**: riette@icfveenendaal.nl

Hartelijke groet, Erna Slok en Corinne Kleter (*Klankbordgroep ICF vanuit de PGV*)

Van de LEF tafel



Zondag 15 december (i.p.v. zondag 8 december) is er weer LEF tafel van **17.00-19.00 uur** op de Rozenbottelstraat 7.

We zijn op zoek naar nóg meer mensen die een warme maaltijd willen verzorgen voor ons. Wie volgt?! Want hoe meer kokers, hoe meer tijd tussen de 'kookbeurten'. Laat het weten: lef.openhof@pkn-veenendaal.nl Zou super zijn!!

Van Gemeentewerk Sectie 2-Wijk Oost **Kerst bij Bloei in Oost**



De kerstactiviteiten komen er weer aan en de organisatie is in volle gang, zowel in De Open Hof als daarbuiten. Ook bij het missionaire werk van Bloei in Oost, waar wij als wijkgemeente De Open Hof bij betrokken zijn.

Sommige dingen zullen samenvallen met de onze, maar toch wil ik dit graag bij ieder onder de aandacht te brengen. De gezamenlijke kerken (De Open Hof, Bethel, Pniel, Hervormd Oost en Baptisten) organiseren op **24 december** een kleinschalige kerstwandeling en een Kerstnachtdienst ([info in de flyer](#)). De wandeling ([route van 2 km](#)) is voor jong en oud. Bij diverse opritten is een stukje van het kerstverhaal. We hebben daarvoor nog figuranten nodig, diverse types. Grijp deze kans om zoiets eens te proberen!? Het is van 17:00 - 19:30 uur. Bij het Ontmoetingshuis is de start en na afloop is daar een samenkomst waar je, als je wilt, ook heen kunt gaan.

Missionair zijn - wat mooi met al deze kerken samen!! Jij doet toch ook mee??

Je kunt je aanmelden kan bij Pieter Mol (DOH): pieter.mol@pkn-veenendaal.nl of Jennifer Ruitenbeek (Bethel): jenniferruitenbeek@gmail.com *Groet, Pieter Mol*

Van de PGV Wandelwerkgroep



Zaterdag 14 december 2024, ongeveer 16 km. Start **9.00 uur** bij de **Petrakerk** naar het startpunt (ong. een half uur rijden). Neem zelf iets te eten en drinken mee voor onderweg.

Opgeven tot vrijdagavond 13 december 20:00 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of bij Geert Flobbe 0625577943. Vermeld je 06 nr., en of je wilt meerijden of zelf rijdt Zie verder laatste Samen Eén.

Musical Jacob

Een enthousiaste groep van **73!** is al hard aan het oefenen om 9, 10 en 11 mei iets heel moois neer te zetten. We zijn alleen nog op zoek naar **8** van de **12** kinderen van Jakob (jongen of meisje maakt niet uit). Het is een kleine rol en je hoeft maar een paar keer te oefenen.

Wie o wie doet er mee en sluit zich aan bij de 4 enthousiaste kids die er nu al zijn? Mail naar zw-musical@pkn-veenendaal.nl



Samen zingen van Advent en Kerst – zondag 8 december – De Open Hof



Zang met orgel en trompet. En m.m.v. burgemeester Gert Jan Kats.
Van 19.30-20.35 uur. Géén pauze i.v.m. te verwachte hoge opkomst.
Koffie & thee met iets lekkers doen we na afloop. Wees welkom!!

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 8 dec	09.45	Ds. Rob van de Wetering - 2 ^e Advent - viering Heilig Avondmaal	De Open Hof
Zo 8 dec	19.30-20.35	Samen zingen van Advent en Kerst	De Open Hof
Di 10 dec	18.45-19.45	Club De Open Hof - groep 6, 7, 8	De Open Hof
Wo 11 dec	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 11 dec	18.30-19.30	Club De Open Hof - groep 3,4,5	De Open Hof
Do 12 dec	19.30-21.30	Bijbelkring De Open Hof	De Schelf 5
Do 12 dec	19.30-21.00	(V.I.S.) Vieren & Bezinnen - Advent	Petrakerk
Vrij 13 dec	9.30-11.00	Vrijdagochtendkring	De Open Hof
Vrij 13 dec	18.00-20.00	Eettafel De Open Hof (opgeven graag vóór dinsdag 10 december)	De Open Hof
Za 14 dec	9.00	PGV Wandeling – 16 km	Petrakerk
Zo 15 dec	09.45	Ds. John Boogaard – 3 ^e Advent	De Open Hof
Zo 15 dec	17.00-19.00	LEF tafel	Maartvlinderstr.

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)