

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 48 - week 19/2023



Zondag 7 mei 2023 - Cantate

Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, Cantate genaamd. Cantate betekent: 'Zingt!' en komt uit Psalm 98:1, waar staat: 'Zingt de Heer een nieuw lied'.

Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof.

De kleur van de antependia is **wit** - symbool voor licht en leven. Feestkleur van de overwinning, een nieuw begin! Wit - vanaf Pasen t/m de zondag na Hemelvaart.

Kerkdienst Zondag 7 mei 2023 - 09.30 uur



Voorgangers: Bram Rebergen en ds. John Boogaard

Met muziek van: Joy (geen organist)

En er is: 12 Plus, kindernevendienst en kinderoppas

Bij de dienst

Komende zondag zijn er weer twee voorgangers: Bram Rebergen, die al geruime tijd ingepland stond voor deze zondag én ds. John Boogaard, die graag weer een deel van de kerkdienst wilde leiden!

Mogelijk klinkt dat feestelijk, máár, of het dat ook wordt is de vraag! We lezen namelijk de eerste 14 verzen uit Jeremia 29. Een hoofdstuk dat, onmiskenbaar, spannende vragen oproept. Vragen uiteindelijk naar: 'wat verwacht ik (heel eerlijk) van mijn geloof, wat verwacht ik van God'?

Wellicht klinkt dát nog theoretisch, maar draai die vraag eens om. Als het geloof, als God niet brengt wat ik hoop, wat doet dat dan met mij - en mijn geloof?

Dat dat al gauw niet theoretisch meer is, zal duidelijk zijn! Dat gaat over jou en over u! Dat gaat over jouw en uw geloof. En dat kan spannend zijn!

Dáár zullen we zondag uiteindelijk bij stilstaan. Aan de hand van natuurlijk dat beroemde vers 11 uit Jeremia 9: *'Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven'* (NBV 21)



Wie het spannende in dit alles echt wil proeven, wie het lef en de tijd heeft ook, leest thuis vast de hoofdstukken 27 en 28.

Bram Rebergen en ds. John Boogaard

Even bijpraten

Nog weer even een korte update over mijzelf. Het gaat gelukkig steeds een klein stukje beter met mij! (Schrijf ik bijna 10 maanden (!) nadat ik, op die maandagavond begin juli '22 in het ziekenhuis werd opgenomen.)

Ik ben weer wat aan het werk gegaan, heb hier en daar weer wat mensen mogen bezoeken, heb vergaderingen bijgewoond en ik mocht/kon zelfs weer de héle 'Aangepaste Kerkdienst' leiden in de Oude Kerk op de markt. Crisispastoraat doe ik, op advies van de Arboarts, nog niet. Ik laat haar advies daarin leidend zijn voor mij (ze heeft er immers heel veel meer kijk op dan ik).

Ik mocht, ik schreef 't u eerder, veel post ontvangen in al die maanden. Twee teksten die ik ontving, wil ik u hier niet onthouden. Omdat ze kort en bondig benoemen wat er voor mij werkelijk toe deed in de soms verwarrende tijden waarin ik terecht was gekomen. Ze hielpen mij i.i.g. me niet te verliezen in de momenten dat ik teveel dreigde bezig te zijn/te gaan met mijzelf en mijn beperkingen. Ik zou er tuurlijk nog veel meer kunnen citeren, maar ik beperk mij er tot twee.

De 1^e luidde: '**Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes**'.

Dat schreef iemand mij. Een hele ware, een hele moeilijke ook. Eén die ik al veel langer kende, in andere woorden 'Ook de hoogste trap begint met de 1^e tree') maar nu leerde ik ook 'ervaren' wat ik al veel langer 'wist'. Hoe ver je komen kan (als je geluk hebt, zeker!): in de vele, vele, kleine stapjes en oefeningen die ik deed en doe. (Met dank een eenieder die mij hielp, al dan niet professioneel) Met zo vaak -op het 1^e gezicht- zo weinig resultaat. Tot ik op een dag ontdekte (b.v.) dat ik mijn linkerarm ineens een klein stukje hoger kon krijgen dan in al die maanden daarvoor. Nu, na 10 maanden, kan ik hem écht boven mij heffen.



De 2^e, mij inspirerende, tekst /wens luidde zo: '**Veel sterkte en het vermogen om los te laten**'. Ook dat moe(s)t ik leren. Loslaten. Bijna iedere dag wel weer een beetje. Mijn plannen, mijn gewoontes: de dingen die ineens niet meer gingen. Maar óók (een moeilijke): mijn trots. Het beeld dat je hebt van jezelf (en soms denk/hoop je dat anderen ook zo naar je kijken) dat je ineens niet meer waar kunt maken.

Ja! Hoe helend het kan zijn, kom je al knokkend achter, als je dat 'beeld' los leert laten, en als je leert de ogen van anderen te lenen (naar de titel van dat boek) om zo 'bevrijd anders' naar jezelf te durven kijken. Niet meer alleen kijkend naar wat je al of niet meer kunt, maar ook kijkend naar wie je bent en zijn mag. In de ogen van de A/ander.

Ds. John Boogaard

Van de Kindernevendienst



Deze zondag gaan we verder met de verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Aan de beurt is Exodus 25: 10-22

Mozes krijgt regels van God voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in bewaard worden.



Natuurlijk gaan we dit verhaal ook verwerken.

We hopen jullie te zien! Groetjes van Bram en Anita.

Mooi doosje, hè? Wat erin zit, is nog mooier!

Kom je zondag naar de kindernevendienst? Dan laat ik het je zien!



Van de Kinderoppasdienst



Er is weer kinderopas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Dus van harte welkom om uw kinderen te brengen! Gezellig! 😊

Van de 12 plus groep



Hallo allemaal,
Zondag 7 mei is er gelukkig weer 12-Plus. We gaan nadenken over het thema ✨ **Wonderen.** ✨

In de bijbel lezen we over wonderen van honderden en duizenden jaren terug.

Maar kijk eens om je heen.... zoveel wonderen nog steeds!

Heb jij wel eens een wonder meegemaakt?

Tot zondag! Groetjes van de leiding van de 12-Plusgroep



Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 7 mei:

1^e collecte is voor **KiA - Noodhulp Oekraïne**

2^e collecte is voor de **Kerk**

Geven aan de collectes



U kunt op meerdere manieren [geven aan de collectes](#) van De Open Hof. Contant of collectemunten in de collectezakken, via de PGV app (de Givt app wordt binnenkort niet meer ondersteund) of een bankoverschrijving.

Zondag 7 mei is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie

**kerk
in actie**

Noodhulp Kerk voor de samenleving in Oekraïne

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.

Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.



Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Kerk voor de samenleving in Oekraïne'.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkoekraïne.

Van Creagroep de Open Hof



Zondag 7 mei staat de CREA verkooftafel weer in de gang.

Er zijn nieuwe producten gemaakt met het oog op de komende Moederdag. Ook voor andere gelegenheden kunnen de creaties een leuk gebaar zijn om cadeau te doen.

De opbrengst van de CREA-verkoop in de maand april was €77,90 en is overgemaakt naar de kerk.

Tot ziens bij de tafel. 😊



Oproepkrachten gezocht!

Naar aanleiding van de Talenten-enquête, is het volgende idee ontstaan: het opstellen van een lijst van 'oproepkrachten'. Dit zijn mensen uit De Open Hof die wél iets extra's voor de kerk willen doen, maar (nog niet) iets structureels.



Hoe werkt dat? Eén van de werkgroepen van DOH heeft voor een activiteit een extra paar handen nodig en neemt contact op. Ik benader dan z.s.m. iemand van de lijst om een keertje in te springen. Natuurlijk kan er dan gewoon 'nee' gezegd worden; dan bel ik een ander.

We hebben er nu een aantal oproepkrachten, maar méér zijn zeker welkom! Twijfel niet te lang, maar meld je aan bij mij: corinnekleter@outlook.com. Vermeld in je mail ook je telefoonnummer, zodat we even (telefonisch) kunnen kennismaken. 😊

Schrijfactie Amnesty International – Marokko - mei 2023



Laat Rida Benotmane vrij

Mensenrechtenverdediger en journalist

Rida Benotmane moet de gevangenis in omdat hij in 2021 kritische berichten en video's online plaatste over de Marokkaanse overheid. Er kwam

een hoger beroep, maar op 20 februari 2023 oordeelde de rechter dat hij toch 18 maanden de cel in moet.



Slechte behandeling

Benotmane wordt in de gevangenis slecht behandeld. Hij zit al lange tijd in eenzame opsluiting in een cel van 2.5 bij 1.8 meter. Hij mag maar een half uur per dag uit zijn cel om rondjes te lopen in een kleine binnenplaats. Ook mag hij maar eens in de 15 dagen zijn familie 15 minuten zien.

Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 juni 2023 naar de autoriteiten van Marokko. Roep hen op om Rida Benotmane onmiddellijk vrij te laten! U vindt [hier de brief](#) en hier de [link naar goednieuwsberichten](#) en overige informatie.

Samen zingen op zondagavond



Op **zondag 14 mei** hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof. Er staan weer **mooië liederen** op het programma.

Hartelijk welkom vanaf **19.30 uur** in De Open Hof!

Van de PGV Wandelwerkgroep



Zaterdag 13 mei zorgt de PGV-wandelwerkgroep weer voor een wandeling (van krap 9 km) in onze prachtige omgeving voor onze beide Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest.

Vanaf Parkeerplaats De Groene Entree - Prattenburg wordt door de bossen van Prattenburg zuidwaarts gelopen via een heideveld van het landgoed naar de Willem-III



Plantage, en door het bos weer noordwaarts.



Onderweg wordt er kort gepauzeerd. Neem wat eten en/of drinken mee voor onderweg.



Opgeven kunt u uiterlijk vrijdagavond 12 mei 20.00 uur. Dan kan per mail naar: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of telefonisch (dit keer) bij Albert Kreijns (06 20 968 218). Graag bij opgeven uw 06 nummer vermelden.

Tot zaterdag 13 mei! Een vriendelijke groet van de PGV Wandelwerkgroep.

En verder.....

- Is het nog steeds mogelijk om de talentenjacht-enquête in te vullen. Zo komt u erachter hoeveel vrijwilligers er bezig zijn om alles goed te laten verlopen. Het kost maar een paar minuten tijd om deze in te vullen. Klik op de afbeelding en u komt uit bij de enquête. Hartelijk dank!



- Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.



- Hebben zich weer meer gemeenteleden van De Open Hof aangemeld in de PGV app en wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan de collecte te geven via de PGV app. Wil je meer weten? Dan staat hier de [handleiding](#). Inmiddels zijn er door updates van de app weer meer mogelijkheden bijgekomen, deze worden zo spoedig mogelijk verwerkt in de handleiding. Meld je ook aan en kijk rustig rond in de app.



- Wordt de Givt-collecte-app binnenkort niet meer ondersteund door onze PGV en kunt u dus niet meer geven aan de collectes van onze kerk (u kunt dat dan nog wel aan goede andere doelen op de lijst in de Givt-app).



- Kunt u alle activiteiten die in De Open Hof worden gehouden - de vaste groepen, de PGV-V.I.S.-activiteiten en de activiteiten t.b.v. de 40-dagenactie - vinden [in de agenda op de website!](#)



- Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerk in Actie.



- Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos waarin u uw **oude postzegels en ansichtkaarten** kunt doen. Opbrengst is eveneens voor KiA.



- Liggen er nieuwe bezoekaarten onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast. U kunt ook bezoekjes aanvragen [via de website](#).



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 7 mei	09.30	Bram Rebergen en ds. John Boogaard Muzikale ondersteuning: JOY	De Open Hof
Zo 7 mei	09.30	12 Plusdienst, kindernevendienst, kinderoppas	De Open Hof
Zo 7 mei		CREA-verkooptafel	De Open Hof
Wo 10 mei	09.00-9.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 10 mei	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Vrij 12 mei	09.30-11.00	Vrijdagochtendbijbelkring	De Open Hof
Za 13 mei	09.30	PGV wandeling – start parkeerplaats	Groene Entree Prattenburg
Zo 14 mei	09.30	Ds. A. Juffer, Wageningen	De Open Hof
Zo 14 mei	09.30	Kindernevendienst en -kinderoppas	De Open Hof
Zo 14 mei	19.30	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof



Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Nu we met meer redactieleden zijn, liever geen kopij meer niet via appjes of naar privé emailadressen zodat beiden over alle informatie beschikken.

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](#)

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#)
- * [Aanvragen logincode voor de website](#)
- * [Info & Contact](#)
- * [Prot. Gem. Veenendaal](#)