



Weekinfo De Open Hof

4^e jaargang – nummer 43 - week 15/2025

Zondag 6 april 2025 – 5^e zondag van de 40-dagentijd - zondag 'Judica'.

Dit Latijnse woord 'judica' betekent: Oordeel, spreek recht. In Psalm 43:1 staat: 'Doe mij recht, o God'. Voor al het leed dat ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. De kleur van de zondag is: **Paars** - de kleur paars staat voor soberheid, inkeer, verootmoediging en ook bezinning. We leven zo toe naar Pasen.

Kerkdienst **Zondag 6 april - 09.45 uur**



Voorganger: Ds. John Boogaard

Orgel: Wouter Wieldraaijer

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden)
en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.

Bij de dienst

Op alweer de 5^e zondag van de 40-dagen-tijd/ de Lijdenstijd gaan wij door met het lezen uit het Evangelie, zoals Lucas het ons vertelt!

We lezen, overeenkomstig het rooster dat we volgen, uit Lucas 20 de verzen 9 – 19. Gaat over die ene gelijkenis die Jezus vertelt: die over die wijngaard die verpacht was. Waarbij de eigenaar, die 'voor geruime tijd op reis was', na een tijdje mensen stuurde om 'zijn deel van de opbrengst' in ontvangst te nemen, wat evenwel geweigerd werd! Na verschillende pogingen om alsnog zijn aandeel in ontvangst te kunnen nemen (steeds weer werd dit, steeds botter / steeds gewelddadiger, geweigerd) stuurde de eigenaar tenslotte: zijn zoon. Met alles wat er dan gebeurt!

Komt 't je bekend voor, die gelijkenis!? In deze gelijkenis worden die bekende woorden geciteerd uit Psalm 118 (vers 22) "*De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden*". De vraag hierbij is en blijft: aan wie vertelt hij dat nou, Jezus? Om dat wat te 'verhelderen' lezen we ook uit Jesaja 5, de 1^e 7 verzen. Dat zogeheten 'lied van de wijngaard'! Dat doe ik echter niet: zonder dat ik, met een knipoog naar die waarschuwing op tv, ook jou en mezelf waarschuw, dat al die woorden die we gaan lezen: 'als schokkend kunnen worden ervaren' Ook dat hoort volop bij die tijd die aan Pasen voorafgaat! Tot zondag hopelijk.

Ds. John Boogaard

Waarschuwing!

Deze beelden kunnen
als schokkend worden ervaren

Van de bloemencommissie Bloemschikking 40-dagentijd – ‘Heilig je leven’



We bezinnen ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.
We worden opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving.

5^e zondag – 6 april - Lucas 20:9-19

Kernwoorden: Struikelen - Hoeksteen en Oordeel

Bij de schikking:

**Het stenen fundament
is als vruchtbare grond
voor takken die vrucht gaan dragen.**

Schikking 4^e zondag

*Aarde bevolkt
door schapen
Bloemen die
niemand vergeten*



Van de Kindernevendienst



Dag jongens en meiden,
We zijn nog steeds bezig met ons veertigdagenproject.

Aanstaande zondag gaan we het weer hebben over een tuin uit de bijbel. Deze keer gaat het over Jezus die gevangen wordt genomen in de tuin van Gethsemane (Johannes 18:1-14). We vertellen het verhaal, praten erover en zullen erover knutselen of een puzzel erover maken. Voorafgaande aan de kindernevendienst zal er ook weer een praatje zijn met iemand uit de kerk over tuinen. Komen jullie ook? En natuurlijk we zingen het projectlied ([klik en kijk hier](#)).
Groetjes, Anita en Mirjam

Aanstaande zondag gaan we het weer hebben over een tuin uit



Van de Kinderoppas



Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór **donderdagavond** aanmelden, want dan is er zondag oppas! 😊

Van de 12- en 16 Plusgroep



Zondag 6 april gaan we met de 12-plus en de 16-plus samen paaskaarsen schilderen tijdens de 12+ dienst o.l.v. Ingrid van Elburg.

Zondagmiddag is er 16-plus op de Rozenbottelstraat, bij Arco en Mirjam.

Op witte donderdag 17 april gaan we samen met de jongeren van de 12-plus en 16-plus naar de Passion kijken op de Maartvlinderstraat 35, bij Wendy en JP.

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor **zondag 6 april 2025**:

1^e collecte: **KiA De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten**

2^e collecte: **Kerk**



**kerk
in actie**

**Zondag 6 april is de eerste collecte bestemd voor:
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten**

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.



Kerk in Actie steunt via het programma Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Zending Golfstaten of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. *Meer lezen?*

kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank

Van Club De Open Hof



Deze week hebben we weer ons clubkamp! Van vrijdag 4 t/m zondag 6 april verblijven we in de **Woudegge** in Otterlo.

Het thema dit jaar is 'De Ruimte'. Er gaan 21 kinderen mee. We doen spelletjes binnen en buiten, gaan knutselen en op zaterdag is er een Bonte Avond waar de kinderen hun talenten kunnen tonen. Op zondagmiddag sluiten we het weekend af met een kampdienst o.l.v. ds. John Boogaard.

Na het kamp komen we nog één clubavond bij elkaar en gaan dan lekker patatjes eten om zo het clubseizoen gezellig met elkaar af te sluiten. 😊

'Dragonder ontmoet' werd 'Kerk Binnenstebuiten'



Weet je nog? Die oude polo's van 'Dragonder Ontmoet'? Hier zijn die te zien! 11 jaar geleden. Dragonder Ontmoet bestaat niet meer. Dat werd 'Kerk Binnenstebuiten' (Kbb)!

Die polo's zijn er nog wel! In verschillende maten (S, M, L, XL) liggen ze te liggen op de zolder van de kerk. Zonde toch?! Volgende week leggen we in de hal van de kerk. Neem er ajb 1 één mee. Als 'herinnering' of als 'klus-shirt' Ze mogen absoluut gratis mee, maar wil je er wat voor geven? Dat is fijn: daar steun je KBB mee. Lukas, Jacolien, Jaap, John, Erna en Dirma

40-dagenproject Gave-Kampen



We kijken weer terug op een gezellige activiteit ten bate van Gave-Kampen.

Natuurwandeling

Onder deskundige leiding van Foppe Dupuis werd op zaterdag 29 maart weer een mooie natuurwandeling georganiseerd voor Gave Kampen, het 40-dagenproject van de Open Hof. Er scheen een heerlijk zonnetje en we liepen een prachtige route bij Wolfheze. Na afloop was er koffie en thee met iets lekkers en tijd om gezellig met elkaar na te praten.



Mocht je niet in de gelegenheid zijn om mee te doen aan de activiteiten, maar wil je wel helpen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren mee op kamp kunnen?

Dan is een gift voor Gave Kampen natuurlijk ook mogelijk via:

Naam: Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal

IBAN: NL 14 RABO 0395 1389 06

Graag vermelden: 40-dagenproject 2025 DOH



Je kunt ook een gift doen via de PGV app. In 'Geven' staat een tab '40-dagenproject DOH - Gave Kampen'. Via de QR code kun je daar rechtstreeks heen. Ook als je niet in de PGV app zit, kun je via de QR doneren (met iDEAL).





Onze taakgroepen in de schijnwerpers

De Koster



Al bijna 18 jaar koster!

Vrijwel iedere dag is Lukas Bening wel te vinden in De Open Hof. Zijn werkzaamheden als koster vragen dagelijks zijn inspanningen. Hij begon ermee toen iedere zondag de kerkdienst nog in de Gymzaal gehouden werd. 'Ik heb het nu bijna 18 jaar geleden overgenomen.'

Met de ingebruikname van de nieuwe kerkzaal werden de werkzaamheden fors uitgebreid. 'Op dit moment ben ik zes dagen in de week aanwezig. Soms de ene dag wat langer dan de andere. Tussendoor kan ik even naar huis. De donderdag is mijn vrije dag en die houd ik ook vrij.'

Op zondag staat de kerkdienst centraal. Die wil ik voor geen goud missen. Ik voel me echt thuis tussen alle gemeenteleden.'

Eenmaal per maand neemt hulpkoster Gerard van de Berg de dienst van Lukas over.

Lukas weet precies hoeveel kerkgangers aanwezig zijn in de dienst. Hij houdt dit nauwgezet bij. 'Ik weet hoeveel stoelen er staan. Vlak voor de dienst tel ik de lege stoelen en dan weet ik het.'

Doordeweeks zijn er tal van werkzaamheden: verzorgen van vergaderingen en activiteiten voor groepen en huurders. Daarnaast o.a. vuilafvoer, verzorgen van de was, voorraadbeheer, administratie en archiefbeheer. 'Met gemeente en winkeliers heb ik een prima samenwerking bij o.a. Voorjaarsmarkt en Lampegietersavond.'



De enorme sleutelbos die hij altijd bij zich heeft, staat eigenlijk wel symbool voor Lukas! Hij is met recht 'Sleutelfiguur' in De Open Hof!

De Schoonmaakploeg



Lukas werkt bij het schoonhouden en onderhoud van De Open Hof geweldig samen met de vrijwilligers van de schoonmaakploeg. Iedere maandagmorgen om 9.00 uur wordt tijdens de koffie met deze groep gemeenteleden besproken wat er die morgen gedaan gaat worden.



‘We doen dit al dertien jaar sinds de nieuwe kerk er is en we willen dat niet missen’ klinkt het uit hun mond tijdens de koffie. Bertha, Els, Marjan, Jan, Henk en Ap hebben hun vaste taken: stofzuigen, schoonmaken van de vloer en de muren en de stoelen. Daarnaast krijgen de keuken en de bijzalen een goede beurt.

‘Bij de koffie praten we over alles wat er in onze gemeente speelt. Gezellig! Het komt niet zo vaak voor dat iemand er niet is. En dat zegt toch genoeg?!’

(Interview: Henk Brouwer)

Eerdere interviews kun je [hier teruglezen](#).

Van Gemeentewerk Sectie 2-Wijk Oost **‘Over een rode loper.....**



Komende **zondag 6 april ben je om 11:00 uur** weer van harte welkom in de **Ontmoetingsdienst** in Veenendaal Oost. Rob van de Wetering (De Open Hof) zal in deze dienst spreken over het thema "Over een rode loper.....". Jezus is onderweg naar Jeruzalem en wordt daar als koning onthaald. Hij rijdt op een ezel en mensen spreiden mantels en takken met bladeren uit op de weg. Ze leggen als het ware de rode loper voor hem uit..... ze hebben grote

verwachtingen! Maar of hun verwachtingen stroken met de werkelijkheid is nog maar de vraag want Jezus blijkt toch echt een andere koning te zijn dan ze hadden verwacht..... Ben jij benieuwd op wat voor manier Jezus koning wil zijn voor jou? Hoe je Jezus kunt toelaten in je leven? Hoe je ruimte kunt maken voor hem? Of met andere woorden: Hoe je voor Jezus de rode loper kunt uitleggen in je leven? Kom dan naar de Ontmoetingsdienst. Je bent van harte welkom in de grote zaal van het Ontmoetingshuis. Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee weer klaar!

ZONDAG 6 APRIL 2025 - 11.00 UUR
ONTMOETINGSDIENST



Van de LEF-tafel



Zondag 6 april is er weer LEF-tafel van **17.00-19.00 uur** op de Rozenbottelstraat 7. Van harte welkom!

En wie vindt koken leuk en wil zo af en toe ook voor ons koken? Zou super zijn!! 😊
Eerst wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar: lef.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van Eettafel De Open Hof



Hartelijk welkom op **vrijdag 11 april** om mee te eten en samen elkaar te ontmoeten en bij te praten.... Er wordt weer heerlijk gekookt en een gezellige tafel klaargemaakt. En we sluiten af met koffie en thee. Kom je ook? Neem ook iemand mee....

Tijd: 18.00-20.00 uur - Inloop vanaf 17.30 uur - Kosten 5 euro p.p.

Opgeven vóór 8 april bij Ada Coppoolse, tel. 06 14979693

Graag per email via: eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl

Taizé-viering



Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag
6 april 2025

16:30-17:15 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135



Zondag 6 april - **16.30 -17.15 uur** –
Petrakerk - Viering in de stijl van Taizé

Thema: **Herkansing**

Meditatie door: zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

*Let op! Eenmalige **wijziging aanvangstijd!**
(In Samen Eén staat 2x een onjuiste tijd.)*

Van de PGV Wandelwerkgroep



PGV Wandeling zaterdag 12 april 2025, ongeveer 16 km.

Start om 09:00 uur naast de Petrakerk (Dennenlaan). Rond 14:30
uur terug. Van PK samen met zo weinig mogelijk auto's naar het

startpunt van de wandeling (ong. een half uur rijden).

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor onderweg. Opgeven tot vrijdagavond 11
april 20:00 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.



of telefonisch bij Geert Flobbe 0625577943. Vermeld s.v.p.
je 06 nummer bij aanmelding en geef aan of je wilt
meerijden of zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen
er met jou meerijden?

Zie verder de Samen Eén.

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Don 3 apr	19.30-21.30	Bijbelkring De Open Hof	De Schelf 5
Vrij 4 t/m zo	6 april	Clubkamp - Club De Open Hof	Otterlo
Vrij 4 apr	19.45-21.45	Pub Quiz (40-dagenproject)	De Open Hof
Za 5 apr	13.15	Fietsen (40-dagenproject)	Va. De Open Hof
Zo 6 apr	09.45	Eredienst - Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 6 apr	09.45	CREA verkooptafel	De Open Hof
Zo 6 apr	11.00	Ontmoetingsdienst - Oost	Spiesheem
Zo 6 apr	16.30 (!!!)	Taizé-viering Let op de aanvangstijd!	Petrakerk
Zo 6 apr	17.00-19.00	LEF tafel	Rozenbottelstr. 7
Di 8 apr	14.00-16.00	Soos De Open Hof	De Open Hof
Di 8 apr	18.45-19.45	Slotavond club groep 6, 7, 8	De Open Hof
Wo 9 apr	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 9 apr	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 9 apr	18.30-19.30	Slotavond groep 3, 4, 5	De Open Hof
Do 10 apr	19.30-21.00	(VIS) Vieren & Bezinnen (2 ^e van 2 data)	Petrakerk
Vrij 11 apr	18.00	Eettafel De Open Hof	De Open Hof
Za 12 apr	09.00	(VIS) PGV Wandeling	Petrakerk
Zo 13 apr	09.00	Paasontbijt (40-dagenproject)	De Open Hof
Zo 13 apr	09.45	Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Zo 13 apr	10.45-11.45	TOV middengeneratie verdieping	De Open Hof
Zo 13 apr	16.00-17.00	Femme in de Petrakerk Lenteconcert	Petrakerk

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:

kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl