

Weekinfo De Open Hof

5^e jaargang – nummer 12 - week 36/2025



Zondag 31 augustus 2025

De kleur van de antependia deze zondag: **Groen** - de kleur van verwachting en toekomst, van vertrouwen op Gods liefde en hoop op de nieuwe schepping.

Kerkdienst Zondag 31 augustus - 09.45 uur



Voorganger: Ds. John Boogaard

Organist: Wouter Wieldraaijer

En verder: zitten alle kinderen van de kindernevendienst bij elkaar in één groep en is er weer kinderoppas

Bij de dienst

Een tijdje terug kreeg ik van iemand van u een tekst opgestuurd van de hand van Sören Kierkegaard, een bekend theoloog uit de 19^e eeuw. Die tekst luidde zo:

ANTWOORD

*Toen mijn gebed
aandachtiger werd
en meer innerlijk,
had ik steeds minder te zeggen,
minder te vragen.*

Op het laatst werd ik heel stil.

*Ik werd, -
en dat is nog verder
verwijderd van het spreken, -
een hoorder.*

*Ik méénde: bidden is spreken.
Ik léérde: bidden is niet alleen zwijgen.
Het is veel meer: het is horen.*

*Zo is het:
Bidden is niet: zichzelf horen praten.
Het is: stil worden,
Nog stiller worden
en God vernemen.*



Mede daardoor geïnspireerd besloot ik (komende zondag) om te doen wat ik al langer van plan was: eens stil te staan in de dienst bij 'bidden'. Komt zeker door dat 'gedicht', maar komt óók omdat ik meer en meer besef dat het goed is (want 'tijd'): om weer eens bewust stil te staan bij 'wat doen we als we bidden'? 'Waarom zou je sowieso bidden'? We lezen daarbij uit **Mattheüs 6:5-14** én uit **Jesaja 10:10-20** en we luisteren naar een lied over 'de Zegen die God geeft', wat bezingt o.a.: 'hoe die Zegen er uit kan zien'! Ook staan we stil bij enkele verhalen en teksten.

Niet (!!!) om te horen te krijgen 'hoe jij, al dan niet, moet bidden'. Dat kan niemand jou vertellen behalve Hij tot wie jij bidt! (Laat niemand je wat anders wijs maken).

Wel (!!!) om samen – jij en ik!- stil te staan bij 'hoe bid ik? Bid ik sowieso (nog), en zo niet, waarom niet?

En kan bidden ook zó, zoals (bijvoorbeeld) in dat gedicht? Dat je ook zwijgend / horend / biddend dichterbij God komt?

Laten we beseffen dat het niet voor niks is: dat de leerlingen Jezus vragen (Lucas 11: 1C) 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' Bidden moet je immers leren! Hopelijk tot zondag!

Ds. John Boogaard

Van de Kindernevendienst



Hallo jongens en meisjes, zondag is de laatste zondag van de zomer en is dus ook de laatste zomerkring. We gaan het hebben over het 2e verhaal (van de vier) uit het evangelie van

Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen.

We lezen over de band die Jezus heeft met Martha, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Deze zondag staat Johannes 11:17-27 en 32-44 centraal: Lazarus staat op uit de dood.

Het is een moeilijk onderwerp, maar dit komt goed. We gaan erover praten, knutselen of een spel doen.

Zie ik jullie zondag? Groetjes, *Lianne*



Van de Kinderoppas



Komende zondag passen we weer met veel plezier op de kleintjes tot 4 jaar. Wel fijn als jullie hen uiterlijk **donderdagavond** aanmelden, want dan is er zondag oppas!



Collectedoelen voor zondag 31 augustus 2025:

1^e collecte: **Stichting Inloophuis De Zevensprong**

2^e collecte: **Kerk**



Zondag 31 augustus is de 1e collecte bestemd voor St. Inloophuis de Zevensprong.



Inloophuis De Zevensprong is voortgekomen uit het inloophuis De Goede Reede. Gesprekken door de diaconieën van 6 Veenendaalse kerken om samen een inloophuis op te zetten in het centrum van Veenendaal, én het aanbod van de Gemeente Veenendaal van het

pand aan de Prins Bernhardlaan leidden tot de opening ervan op 16 sept. 2002.

Vanaf toen nam het bezoekersaantal duidelijk toe. De naam De Zevensprong is in 2002 gekozen met een betekenis: 6 participerende diaconieën + de Ander (God), maar ook 6 diaconieën + de ander (de medemens). Dat pand was echter oud en werd steeds slechter. Het bestuur van De Zevensprong ging in 2009 op zoek naar een andere ruimte en riep de hulp in van o.a. de 6 diaconieën. De diaconie van de Herv. Gemeente kwam uiteindelijk met een oplossing. Er werd een prachtig pand aangekocht op de Markt in Veenendaal om hierin een diaconaal missionair centrum te huisvesten. Ook de Zevensprong kreeg een plek op Markt 10. Op 4 juni 2012 werd hun prachtige ruimte feestelijk geopend voor de gasten.



In 2022 ging de Zevensprong naar de huidige locatie, het gebouw van Onder Ons aan de Fluitersstraat 26. Het inloophuis is bedoeld als huis van ontmoeting voor mensen, van welke gezindte dan ook, voor mensen die mensen nodig hebben. Onder het genot van een kopje koffie of thee raakt men al snel aan de praat met elkaar of met één van de gastvrouwen of gastheren. Die laatste letten erop dat er een aangename sfeer blijft en dat niemand buiten de boot valt.

Naast 2x in de maand op zondagmiddag de koffie/thee, zijn er meer activiteiten. Iedere maandag kan er worden geluncht, 2x per maand is er de warme maaltijd en 1x per maand is er crea of bingo de vrijdagmiddag ([klik hier voor de infolyer](#) of neem een kijkje op de website van de Zevensprong: www.inloophuisde7sprong.nl)

We maken er geen geheim van, dat Inloophuis De Zevensprong is opgezet vanuit Veenendaalse kerken. Wanneer bezoekers het ter sprake brengen, zullen wij zeker over ons geloof van gedachten wisselen. Maar het is geen evangelisatiecentrum.

De 7Sprong heeft een vrijwilligersgroep, extra hulp is fijn! Iets voor jou? [Zie de info.](#)

Hartelijk dank voor uw bijdrage via de collecte of via: NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. 'De Zevensprong'



ALLEEN MET U/U/JOU ERBIJ IS HET SAMEN!

Welke activiteiten zijn er allemaal op 20 september? Wij als organisatie willen u graag extra informeren over de activiteiten.

Ontvangst met koffie/thee om 14:30 uur en vanaf 15:00 uur zijn er -in verschillende zalen en buiten- leuke activiteiten. Bij de ontvangst leggen we uit in welke zaal welke activiteit wordt gehouden - tevens zullen we een bewegwijzering maken.

➤ **Gevaren van internet/telefoon en mail o.l.v. Marco Dufour**

Kijk uit wat je met je telefoon/internetgebruik en linkjes in de mail doet!!

Trainer Marco Dufour gaat op een interactieve manier en grappige wijze in op gevaren die je tegen kan komen. Hij zal deze workshop ongeveer vanaf 15:00 uur verzorgen (bij grote interesse om 16:00 uur nogmaals). Mis het niet want de nieuwste trucjes komen aan bod met voorbeelden en een leuke quiz.

Op eenvoudige maar duidelijke wijze komen de gevaren aan bod voor jong en oud (ook voor ouders - social media) en er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. Neem je mobiele telefoon mee.

➤ **'Laat ons samen één zijn' o.l.v. Wendy van Schelven**

Na een korte introductie over het thema 'Laat ons samen één zijn' zullen we aan de hand van prikkelende vragen in kleine groepjes van gedachten wisselen.

De inspiratie komt van het gelijknamige lied van Sela en Efeziërs 4 (wellicht goed om dit van tevoren door te lezen). Wie gaat de uitdaging aan?

➤ **Wijnproeverij o.l.v. Gastrovino**

Laat je meevoeren in de smaak van verschillende wijnen uit verschillende landen. Na een korte introductie over 'wijn proeven' komt er een serie witte en wat rode wijnen aan bod. Onder het genot van kleine hapjes. Er is een uitleg over het proces van kijken, ruiken en proeven.

De kosten bedragen €12,50 p.p. Je kan het contant of via de QR code betalen bij de organisatie na elke dienst. Of in de PGV app (onder het tabblad 'Geven' staat het Gemeentestartweekend naast de VIS-activiteiten en daar kan je betalen).

Of via banknummer NL70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Prot. Gemeente Veenendaal onder vermelding van 'Gemeentestartweekend DOH'.

➤ **Schilderen met Ingrid - Beeldend inspiratie scheppen**

Je bent van harte welkom om vanuit inspirerende teksten uit de Bijbel en lied iets verrassends te creëren op papier/doek. We hebben alle tijd om onze oren en ogen te volgen naar wat in ons leeft.

Je gaat met verschillende materialen aan de slag. We verdiepen ons gaandeweg in de vrucht van de Geest en ervaren hoe dat bevrijdend leven van daaruit is.

De werkstukken zullen ook zondagochtend te zien zijn- gaan daarna mee naar huis of naar een naaste. Beperkt aantal deelnemers. Als de groep vol zit heb je nog wel de gelegenheid om tussendoor iets kleins te maken en mee te nemen.

➤ **Wandeltocht o.l.v. Foppe Dupuis**

Vanaf 15:00 uur zal Foppe buiten staan bij de deur van De Open Hof en jullie meenemen voor een wandeling van 30 tot max 45 minuten. In een ongedwongen sfeer genieten van de natuur en de mensen om je heen en heerlijk in beweging.

➤ **Sport en Spel voor de kinderen o.l.v. Roy Nagtegaal**

Op het schoolplein van het Erf zal Roy de kinderen vermaken en begeleiden bij verschillende sport- en spelmogelijkheden. Op het schoolplein staan vanaf 16:00 uur ook Oud Hollandse Spelletjes, dus jong en oud kunnen hier samen genieten van Ring Werpen, XXL Mens-Erger-Je-Niet, XXL Boter-Kaas-Eieren, KUBB spel en meer.



Tijd om lekker te eten en iedereen samen te voegen:

Vanaf **17:30 uur** is er een BBQ voor iedereen. Opgeven is noodzakelijk en kan via de intekenlijst na de dienst of via janinehietveld@gmail.com.

Wanneer je vegetarisch bent dan kunnen we hier uiteraard rekening mee houden. De BBQ wordt verzorgd door Fresto Veenendaal. We hebben een aparte BBQ voor mensen die niet willen dat de vegetarische opties in aanraking komen met vlees.

Tijdens de BBQ is de trekking van de loterij met de mooie prijzen o.l.v. Wilma Kloet.

Aan de kinderen hebben we ook gedacht: er is een grote grabbelton!

Zondag 21 september is er weer als vanouds de kerkdienst.

Daarna zullen we met elkaar in gesprek gaan o.l.v. de 'zogeheten' beleidscommissie (*Annemarie de Mooij, Jan Ramaker, Peter van Krugten, Johan Slok, Joop Evers, Ilja de Haas, Arlo van de Bovenkamp en Rob van de Wetering*) en het weekend afsluiten met het praten over '**hoe willen we gemeente zijn in deze tijd**'. Oftewel praten over ons toekomstige beleidsplan.

Zou u graag naar het gemeentestartweekend willen komen, maar heeft u geen vervoer, bent u slecht ter been of zijn er andere redenen die het voor u moeilijk maken om te komen?? **Maak het bespreekbaar!** We kunnen u eventueel ophalen en wegbrengen. 😊

Als u graag wilt genieten van de activiteiten en de mensen om u heen, dan kan u zowel buiten als binnen rustig zitten zonder persé actief deel te moeten nemen aan de activiteiten. U krijgt van ons een lekker bakje koffie/thee of fris.

U kan doorgeven dat u graag wilt komen maar wel vervoer nodig heeft door contact op te nemen met Janine Hietveld, 06 1501 3456.

Ook als u alleen bij de BBQ kunt komen of alleen een uurtje in de middag! Neem contact op. Want alleen met u erbij is samen.

Als organisatie zijn we 20 en 21 september herkenbaar aan de volgende shirts:



Warme groet,

Wilma, Hannie, Marjolein, Janine, Lukas en John

Het is mogelijk om een extra vrijwillige bijdrage te doen om ons te helpen het gemeentestartweekend te financieren via banknummer NL70 RABO 0395.1388.68 t.n.v. Prot. Gemeente Veenendaal o.v.v. 'Gemeentestartweekend DOH'.

Zomerrubriek - **Tips voor een bezoek aan een expositie, kerk, museum enz.**



De laatste tip voor dit zomerseizoen komt van Carla van Laar, een mooie om deze rubriek mee af te sluiten.

Carla schrijft erbij: Hannelieke van Beek is een paar jaar terug in het kader van 'Vorming & Toerusting' bij ons geweest, er was veel belangstelling en het was een mooi avond. Deze expositie is zeer de moeite waard om heen te gaan, en om nóg eens heen te gaan. Aanvullend schrijft ze: kijk ook vooral even naar het filmpje van 'Rond de Toren' over deze expositie. 😊

Ode aan de schepping – Oude Kerk - Bennekom

Tot en met vrijdag 24 oktober exposeert Hannelieke van de Beek uit Leersum in de Oude kerk in Bennekom. De titel van de expositie is 'een ode aan de schepping'.

In haar werk zal zowel de schoonheid als de kwetsbaarheid van de schepping te zien zijn, die ons wijzen op onze verantwoordelijkheid om haar te behouden. Hannelieke vindt inspiratie in haar verwondering over de wereld, dichtbij en ver weg. In natuur, landschap en de ontmoeting met mensen ervaart zij tegelijkertijd het mysterie van de Bijbel.

Haar kunstwerken ontstaan door het samenvoegen van fotografie, textiel, schilder- en borduurwerk, waarbij alles als materiaal kan dienen. Zij werkt experimenteel, intuïtief en associatief vanuit het materiaal, waardoor verrassende en onverwachte, symbolische werken ontstaan.

De expositie is geopend op donderdag en vrijdag van 13.30 – 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 – 16.00 uur.

Oude kerk, Dorpsstraat 45, Bennekom.

De kerk is incidenteel gesloten in verband met een andere activiteit, dus goed om de agenda op de website te raadplegen: www.expooudekerk.nl/agenda

Exposities in de Oude Kerk zijn altijd vrij toegankelijk.

Er is ook een filmpje van een interview met Hannelieke over deze expositie:

<https://youtu.be/bEw-BoqK2RY>



De vierde scheppingsdag

PGV - V.I.S. activiteiten



Programma V.I.S. Activiteiten - najaar 2025

De flyer wordt dit keer NIET naar alle leden verzonden, maar ligt voor iedereen klaar in beide kerken.

De flyer staat online op de websites van De Open Hof (www.de-open-hof.nl) en ZuidWest (www.petrakerk.nl) en je kunt hem [hier te bekijken en te downloaden](#). Verder worden alle activiteiten ook op de VIS-pagina achter in Samen Eén vermeld. Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Agenda:

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 31 aug	09.45	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Wo 3 sept	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 3 sept	18.30	(VIS) Excursie Blauwe Kamer	vanaf De Open Hof
Do 4 sept	19.30	Bijbelkring De Open Hof	De Schelf 5
Zo 7 sept	09.45	Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#).