

Weekinfo De Open Hof

1^e jaargang - nummer 17 - week 40/2021



Zondag 3 oktober 2021 – 3^e zondag van de herfst

De kleur van de zondag: **Rood** – de kleur die wordt gebruikt bij de bevestiging van ambtsdragers. De eredienst staat in het teken van de Geest die over de nieuwe ambtsdragers wordt afgebeden.

Kerkdienst



Aanvang 10.00 uur – de dienst is online mee te vieren via kerkdienstgemist.nl (link op laatste pagina)

Voorgangers: Ds. John Boogaard en drs. Ramon Pol

Organist: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst, Kinderoppas en 12-Plus

Bij de dienst

Komende zondag hopen drs. Ramon Pol en ds. John Boogaard samen voor te gaan. Het is n.l. de bedoeling dat H el ne Spiering zal worden bevestigd als ouderling met een speci le opdracht. Welke dat is? H el ne zal ouderling (van dienst) zijn in Verpleeghuis De Meent bij de diensten onder verantwoordelijkheid van De Open Hof,  n die keren dat drs. Ramon Pol (de Geestelijk verzorger van de Meent) voorgaat. Drs. Ramon Pol zal zondag de liturg zijn - hij zal dus ook de bevestiging leiden - en ds. John Boogaard hoopt ‘de uitleg en verkondiging’ voor zijn rekening te nemen.



We lezen zondag uit de 1^e brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe (hfdst. 2). Heel bekende woorden van die apostel die zo een enorme invloed had (en heeft) op kerk en theologie - maar die hier verkondigt dat hij feitelijk niet meer was dan een scherp / een waardeloos stuk glas - die enorm veel licht verspreidde ‘waar ook maar heen’: puur en alleen omdat het licht van God op ‘m viel - en hij dat licht weerkaatste. Naar de vertaling van Pieter Oussoren (de zgn. Naardense Bijbel) *“4 en mijn woord en mijn prediking bestond niet uit geloofwekkende woorden van wijsheid maar in betoon van geest en kracht, - 5 opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen maar in kracht van God.”*

Ds. John Boogaard

Koffie na de kerkdienst

Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie in de gymzaal. Net als een poosje geleden is dit een test om te zien hoe dat straks het beste kan wanneer we iedere week in de gymzaal koffie gaan drinken. Dan wordt - net als wekelijks in de kerk - de luchtkwaliteit gemeten.

Van de Kindernevendienst



In de kindernevendienst horen de kinderen in het verhaal dat de gevangenen uit Juda die in Babylonië wonen van koning Cyrus toestemming krijgen om terug te gaan naar hun land. Ze mogen in Jeruzalem de tempel gaan herbouwen. Na het verhaal gaan de oudste kinderen spelletjes doen waarin zij ook moeten bouwen. De jongste groep gaat iets feestelijks knutselen.



Berichten van de Kerkenraad



Maatregelen: Er is geen coronacheck bij de ingang, ook registratie is niet meer nodig. Thuisblijven bij klachten en handen reinigen bij binnenkomst blijft wél noodzakelijk, net als het advies om 'gepast' afstand te houden evenals zo min mogelijk te verplaatsen in de kerk en bij de koffie.

In de kerkzaal blijven plaatsen beschikbaar op 1,5 meter afstand, zodat iedereen zich veilig kan voelen in de kerk. Belangrijk: wilt u graag een zitplaats op 1,5 meter afstand, stuurt u dan een mail naar: kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl.

Bent u nog niet aangemeld bij Kerktijd.nl en zijn de versoepelingen nu een reden om wél weer naar de kerk te komen, meld u dan aan op Kerktijd.nl. Op onze website vindt u alle informatie via: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatiejd.

Als dit niet lukt, neem dan contact op met de scriba (Henny Bokje), tel 0318-500807

Spijballen gezocht



Fijn dat zich al wat mensen hebben aangemeld om sjuwen zodra we wekelijks gaan koffie drinken in de gymzaal! TOP!! Maar... ook u/jij bent nodig! Want hoe meer mensen willen helpen, hoe makkelijker het wordt om een rooster te maken! Meld je aan! Stuur een mail naar Job van Hardeveld, email: job@boost-avenue.nl of app hem via: 06 535 465 94

Berichten van de Diaconie



Keuzemoment 40-dagen project 2022 - Zondag 10 oktober!

De drie mogelijke doelen waaruit u als gemeentelid kunt kiezen zijn:

Hip Helpt  - **Youth For Christ (YFC)**  - **Stichting Nijlvallei** 

In de gang van de kerk hangen posters met informatie. Ze staan op onze website op de pagina van de Diaconie (www.de-open-hof.nl/diaconie) én u vindt ze via:

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/40-dagen-poster-HipHelpt.pdf

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/40-dagen-poster-YFC.pdf

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/40-dagen-poster-Nijlvallei.pdf

Op **zondag 10 oktober** kunt u (en jij) stemmen in de kerk óf u kunt uw stem **per mail** uitbrengen! Dat kan óók op **zondag 10 oktober** – van **09.55 – 11.00 uur!** Stuur u uw stem naar diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl

De 1e collecte op 3 oktober is bestemd voor Kerk en Israël



‘Door de lessen Hebreeuws ben ik veel te weten gekomen over het jodendom. Ik heb synagoges bezocht, maakte een wandeling door joods Amsterdam, maakte een sedermaaltijd mee, en bezocht gespreksavonden over bewustwording en bezinning op de relatie christendom-jodendom. Ik ben anders naar mijn eigen traditie gaan kijken. Het houdt mijn geloof levend’ (Tineke Klaassen in Op Weg).

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Wat Tineke Klaassen zegt, geeft de kerk van deze relatie weer: ontmoeting en gesprek.

Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, is voortdurend op zoek naar deze ontmoeting. Het laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente.

Dat geloofsgesprek is ook het doel van de ‘handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’, Onopgeefbaar verbonden, in september breed verspreid in de gemeenten. Deze handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël wil mensen met elkaar in gesprek brengen over de onopgeefbare verbondenheid.

De jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël, het internetproject 'De Uitdaging', alles is gericht op ontmoeting en gesprek, op leren van de dialoog tussen joden en christenen. Om het geloof levend te houden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij. Meer informatie vindt u op: www.protestantsekerk.nl/israëlzondag

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.

KERKPROEVERIJ 2021

'Zonder uitnodiging komt niemand naar de kerk'



Het blijkt dat wanneer mensen door iemand meegevraagd worden - en samen met hen kunnen gaan, ze eerder een kerkdienst bezoeken. Daarin schuilt de kracht van dit initiatief. Vandaar, ieder jaar weer: de Kerkproeverij. Ook dit jaar willen we die **Kerkproeverij** houden!

Wanneer? **Volgende week zondag 10 oktober om 10.00 uur.**

Wat dat is? Een laagdrempelige dienst – gericht speciaal op gasten. Dus met veel uitleg over hoe dingen gaan in de kerkdienst.

In de hoop en verwachting dan wel: dat u/jij die gasten actief uitnodigt!

Naar waar? 1) Wijkkerk de Open Hof - óf gewoon, kan ook:
2) Bij u/jou thuis!

Waar het om gaat is dat u/jij wordt opgeroepen mensen uit te nodigen om de kerkdienst met jou/ jullie bij te wonen:

Óf in de kerkzaal: dan meldt u zich aan via Kerktijd.nl. Geef dan aan dat er gasten meekomen via kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl. Óf gewoon bij u/jou thuis.

Doet u/ doe jij mee? Wie gaat er uitgenodigd worden?

Creagroep De Open Hof



Verkooftafel. Zondag 3 oktober hopen we er tijdens de koffie met een gezellige herfsttafel te staan en daar met elkaar in gesprek te komen. Neemt u ook even een kijkje bij het ADVENTSkleed. Lootjes zijn te koop voor € 1,00 en de opbrengst is voor het Interieurfonds van De Open

Hof ... let op onze nieuwsmeldingen: we houden u elke week op de hoogte! Voor detailfoto's: www.de-open-hof.nl/adventskalender/



Bericht van de kindernevendienst



Goed nieuws voor de kinderen!

Nu de COVID-regels versoepeld zijn willen we vanaf 31 oktober (na de herfstvakantie) weer elke zondag kindernevendienst gaan verzorgen.

In de afgelopen periode werden op de KND-zondagen (elke eerste en derde zondag van de maand) alle gezinnen met kinderen handmatig uitgenodigd. Het grote voordeel daarvan was dat er in de kindernevendienst altijd veel kinderen waren. Nu er weer veel meer gemeenteleden welkom zijn in de kerk zullen de uitnodigingen willekeurig verstuurd gaan worden. Zal dat gaan betekenen dat er minder kinderen komen? We gaan het ervaren. We willen ouders wel oproepen om zoveel mogelijk met je kinderen te komen als je uitgenodigd wordt. Een grote groep kinderen is erg waardevol voor de binding en de opbouw van vertrouwen en saamhorigheid. We hopen dat ze zo samen naar een volwassen geloof toegroeien en een fundament kunnen vormen voor de kerk van morgen. Daarbij is het natuurlijk gewoon supergezellig met een grote groep, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

De leiding is gemotiveerd om er weer elke zondag iets moois van te maken. Om nog beter toegerust te zijn willen we het volgende vragen:

- Stimuleer je (klein)kind(eren) om een keer Kind van de Zondag te zijn. Ze worden dan betrokken bij het werk in de kerk, krijgen bijzondere aandacht en leren daar mee om te gaan in een veilige omgeving. Bovendien is het heel waardevol voor de zichtbaarheid van het jeugd/kinderwerk in de gemeente. We zijn nog voor heel veel zondagen op zoek naar Kinderen van de Zondag! Geef je snel op via onderstaand e-mailadres.
- Denk er eens over na of je zelf leiding wilt geven in de kindernevendienst, of dat je misschien iemand kent die het zou willen doen. Er worden geen speciale eisen gesteld aan kindernevendienstleiding; als je een hart voor kinderen hebt is dat voldoende. Niets is zo leuk en leerzaam als een gevarieerde samenstelling van leiding; jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen.

Opgeven voor Kind van de Zondag of leidinggeven, alle vragen, opmerkingen, tips en wensen over de kindernevendienst:

Neem contact op via: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

Hartelijke groet, leiding Kindernevendienst De Open Hof.

Oproep van Kerk Binnenstebuiten



Zeg het met bloemen - dat God van je houdt!

In de week tegen de eenzaamheid van 30 september t/m 7 oktober gaat Kerk Binnenstebuiten opnieuw:

- **Bossen bloemen inzamelen:**
op **vrijdag 1 oktober** tussen 18.30 - 19.30 uur vóór de Jumbo.
Van die bloemen worden boeketten gemaakt en vervolgens willen we die
- **Boeketten uitdelen:** (*'Wilt u een gratis (!) boeket van hier meenemen en wegbrengen naar iemand die dat hard nodig heeft?'*) op **zaterdag 2 oktober** van 09.00 - 12.00 uur op het plein voor de Kerk en de Jumbo.
- Wie brengt er vrijdag 1 oktober begin van de avond bossen bloemen bij de kerk?
- Wie komt er meehelpen de boeketten uit te delen zaterdag 2 oktober?



Kerk Binnenstebuiten organiseert dit! Maar: je bent pas echt een kerk binnenste buiten als je het sámen doet! Doet u mee? Doe jij mee? Stuur dan een mail naar Jaap Bottinga: m.bottinga@ziggo.nl of stuur hem een app op 06 156 293 03

Bericht van Stichting Samen Geloven



EINDELIJK GAAN OOK WIJ WEER BEGINNEN!

Wij van *Samen Geloven* zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we binnenkort weer hopen te gaan beginnen met de aangepaste kerkdiensten, de speciale vieringen, de Bijbelgroepen en 'Samen op zang'.

Ruim anderhalf jaar heeft dit alles bijna volledig stil gelegen. 'Online' is immers, voor een doelgroep als de onze, (bijna) niet te doen.

Op **zondag 24 oktober zal**, zo is ons plan, de herstart plaatsvinden in een aangepaste kerkdienst (let op: i.v.m. het luchten van het kerkgebouw om **11.30 uur!**) in de Oude kerk op de Markt o.l.v. onze oud-voorzitter ds. Pim Hogenbirk. Deze feestelijke dienst heeft als thema 'Met een lach en een traan'.

In de kerkzaal zal er de mogelijkheid zijn 'als vanouds bij elkaar te gaan zitten' dan wel, in een ander vak: de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

In november zullen dan, hopen wij, de Bijbelgroepen, 'Samen op zang' en de speciale vieringen weer gaan beginnen. We hopen op uw meeleven en gebed.

De Open Hof in de PGV app



De van De Open Hof wordt langzaam groter! 😊
Inmiddels zijn er 50 groepsleden. Sluit u zich ook aan?

Meer informatie: www.de-open-hof.nl/pgv-app/
(met binnenkort een handleiding)

Ook de V.I.S. activiteiten staan in de agenda in de PGV app!

V.I.S. activiteiten komende week

Woensdag **6 oktober** - Bijbelkring

www.pkn-veenendaal.nl/bijbelkring_1?ldate=2021-10-06



Donderdag **7 oktober** - Eko Kasjroet - Rabbijn Clary Rooda

www.pkn-veenendaal.nl/eco?ldate=2021-10-07

U kunt zich t/m 3 oktober aanmelden. Bij onvoldoende inschrijvingen kiezen we ervoor om de lezing niet door te laten gaan, omdat de Rabbijn uit het hoge Noorden komt (boven Groningen).

Vrijdag **8 oktober** - Maaltijd Wereldvoedseldag

www.pkn-veenendaal.nl/wereldvoedseldag?ldate=2021-10-08



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 1 okt	18.30-19.30	BLOEMEN INZAMELEN!	Plein voor de Jumbo
Za 2 okt	09.00-12.00	Boeketten uitdelen	Plein voor Kerk en Jumbo
Zo 3 okt	09.30	Verkooptafel CREAgroep	Tijdens de koffie
Wo 6 okt	09.00-09.30	Ochtendgebed	Consistorie De Open Hof
Wo 6 okt	09.30-11.30	CREAgroep	Kerkzaal De Open Hof
Wo 6 okt	20.00-21.30	V.I.S. - Bijbelkring	De Open Hof
Do 7 okt	20.00-22.00	V.I.S. – Eco Kasjroet	Trefpunt, Dennenlaan 5
Vrij 8 okt	17.45-20.00	V.I.S. – Maaltijd	Trefpunt, Dennenlaan 5
Zo 10 okt	10.00	Ds. John Boogaard - KERKPROEVERIJ - JOY	Wijkkerk De Open Hof

Aanmelden via KERKTIJD.NL



Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische uitnodigingssysteem. Ga voor het aanmeldformulier naar:

app.kerktijd.nl/member/register/7b5426d2-54f8-4647-bb91-c0c6c215d732

Vragen, opmerkingen of tips voor Weekinfo De Open Hof kunt u sturen naar:
weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Handige links

- * Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl
- * Facebook De Open Hof: www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
- * Kerkdienstgemist.nl vanuit De Open Hof:
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
- * Het bijwonen van diensten: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
- * Contact & Informatie: www.de-open-hof.nl/contact

*Heeft u bijdragen voor de Weekinfo? Stuur u deze dan, **liefst woensdag maar uiterlijk donderdag 15.00 uur**, naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl*