

Weekinfo De Open Hof



3^e jaargang - nummer 26 - week 49/2023

Zondag 3 december 2023 – 1^e Advent

Zondag Levavi – naar ‘Ad te levavi’ – hetgeen betekent: ‘Tot u heb ik opgeheven’ - de beginwoorden uit het Gregoriaanse introïtusgezang voor de mis op 1e Advent.

De kleur van de zondag: **Wit** - wit duidt op reinheid, licht, feest! Van meet af aan werd in de kerk een wit kleed over de tafel gelegd bij de avondmaalsviering.

Kerkdienst Zondag 3 december 2023 – 10.00 uur – 1e Advent – H.A.



Voorganger: Ds. Rob van de Wetering

Orgel: Jan de Wit



En er is: 16-plus, 12-plus, kindernevendienst en kinderoppas

Bij de dienst

Hij nadert al

Zondag begint de adventsperiode, een periode van contrasten. We kijken uit naar vrede en gerechtigheid, naar Jezus' wederkomst en de voltooiing van het Koninkrijk van God. Tegelijk realiseren we ons dat vrede en gerechtigheid in onze wereld vaak ver te zoeken zijn. De geboorte van Jezus bepaalt ons er bij dat God de wereld redt, onderhoudt en leidt volgens zijn plan. Hij is trouw! We leven toe naar het feest van Jezus' komst naar de wereld. Hij kwam ruim 2000 jaar geleden en Hij zal opnieuw komen. Er zal ook dit jaar weer een prachtige bloemschikking zijn die elke zondag een beetje anders is, passend bij de Schriftlezingen van die week. Het leesrooster, dat we aangereikt kregen, bestaat uit enkele teksten uit het Bijbelboek dat genoemd is naar de profeet Micha. Een spannende en verrassende keuze! Zelf zal ik dit leesrooster volgen, maar gastpredikanten staat het vrij af te wijken. Aanstaande zondag staat Micha 2 centraal. Ook daarin is de spanning tussen goed en kwaad, tussen realiteit en hoop voelbaar.

Zondag vieren we weer het Heilig Avondmaal. Aan tafel wordt onze blik gericht op Jezus, op wat Hij voor ons doorstaan heeft en op Gods Koninkrijk.

Voor wie is het Heilig Avondmaal bedoeld?

De avondmaalstafel is gedekt voor iedereen die Jezus liefheeft, en voor iedereen die Hem meer wil leren

liefhebben. Je bent welkom met een rotsvast geloof, maar ook met al je vragen en twijfels. Je bent welkom als je jezelf teleurstelde of als je er met anderen nog niet uitkwam. Je bent welkom als trouwe volgeling van Jezus, maar ook als Hem volgen



gaat met vallen en opstaan en als je daarin (voor je gevoel) te kort geschoten bent. Voor ieder van ons is er – God dank! – een plaats aan de tafel.

Graag tot zondag!

Ds. Rob van de Wetering

'Links' en 'Rechts' bij brood en wijn???

Komende zondag, 3 december, hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren met elkaar. Oók met u / jou die thuis meeviert via Kerkdienstgemist.

Eerder was het op afstand (via internet) meebelevan van de viering van het Heilig Avondmaal een beetje saai, zo vertelden sommigen aan ons. Tijdens de viering werd het beeld stilgezet op één vast punt en kon je hooguit hóren wat er in de kerk gebeurde. Dat willen we vanaf nu anders doen.

* Om te beginnen zal de kerkzaal -tijdens de viering met brood en wijn- voortaan gewoon te zien zijn op het scherm. Dat wil zeggen: de linkerkant van de kerkzaal (die met al die kastdeuren). Wie écht niet -al lopend- te zien wil zijn, viert mee dan vanaf de rechterkant van de kerkzaal! Ga dan i.i.g in het rechtervak zitten (aan de kant van de kleden) als je de kerk binnenkomt.

* Ook nodigen wij u / jou uit om voor de dienst al brood en wijn of (druiven)sap klaar te zetten (net als tijdens de lockdown vanwege corona!) zodat u / jij *gewoon mee kunt doen* in de viering met brood en wijn.

Voorbij de allergie 'naar elkaar omzien'!

Ooit las ik in een artikel dat ging over 'zinnvol vergaderen': dat niets zo demotiverend werkt als het gevoel 'dat je daar niet wordt gemist'.

De moraal van het verhaal was: mis je iemand op de vergadering: laat dat hem of haar weten! Niets werkt immers zo demotiverend... Dat is de kerk net zo!

Het is zeer demotiverend als je daar *schijnbaar* niet wordt gemist! Als je niet meer naar de kerk gaat, en niet meer écht meedoet, en dat niemand je dan laat weten dat je gemist wordt. Dat dat niet gezegd wordt is tegelijk logisch!

Velen zijn, in het (verre?) verleden allergisch gemaakt door de sociale controle die jou ter verantwoording riep als je niet ter kerke ging. Dat 'hóorde je immers wel te doen' en dus was de vraag al gauw: 'waar was je', als je niet ging! De keerzijde van die gegroeide aarzeling is: dat mensen écht afhaken omdat hun afwezigheid er schijnbaar niet toe doet.

Zullen we voorbij de allergie weer naar elkaar om gaan zien? En er gewoon een appje/mailtje/belletje aan wagen: met te zeggen dat je die ander mist. ('En dat je hoopt dat daar geen vervelende redenen achter zit')

Ds. John Boogaard

Van de bloemencommissie



1e adventszondag

Lezing: Micha 2, Matteüs 24:32-44

Als onrecht zicht vernauwt, je gedachten verstrooit en duisternis je hart omvat, als kronkeltakken die de weg kwijt zijn, ontsteek dan het licht van een kaars en sta stil bij het Licht van de Ene. Hij brengt herder en schapen samen en wijst ons een weg recht door zee naar nieuw leven, naar bevrijding van dat wat doodt. Licht van ons leven richt ons kijken, leer ons zien.

Van de Kindernevendienst



God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen. Op deze zondag staat



Lucas 1:5-25 centraal: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabeth zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.



Kom je ook? Welkom! Jip komt ook! Groetjes, Anita en Woutje

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor zondag **3 december**:

1^e collecte: **Diaconie**

2^e collecte: **Kerk**



QR code - PGV

Stichting NN



Deze Stichting verstrekt al jarenlang, aan het einde van het jaar, levensmiddelenpakketten aan mede-Veenendalers die leven op of onder het minimuminkomen. Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen moeten zien rond te komen. Dit jaar verwacht de Stichting ca 700 pakketten rond te brengen. Financieel is de Stichting volledig afhankelijk van giften van kerken, bedrijven en particulieren. Wilt u ons a.u.b. financieel ondersteunen via rekeningnummer NL 95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. Stichting NN. Voor meer info zie www.stichting-nn.nl

Van Creagroep De Open Hof



Komt u zondag a.s. 3 december koffiedrinken na de dienst? Fijn om elkaar te ontmoeten en hopelijk neemt u ook de lootjes mee. Het is 1^e advent en daarom **deze komende zondag** de trekking van de CREAverloting. Een Adventskalender – een Grannydeken – een 5 etage gehaakte kerstboom. Alle



gemaakt door de CREAgroep. De opbrengst van de verloting gaat naar een actieve groep binnen de kerk: kerk-binnenste-buiten & naar “St Bo viert feest”.



Graag tot bij de koffie 😊

Kerstviering ouderen in De Open Hof



Op dinsdagmiddag **12 december** is de jaarlijkse Kerstviering voor de ouderen. U wordt om **15.30 uur** verwacht in de kerkzaal van onze wijkkerk De Open Hof. Na de gezamenlijke maaltijd sluiten we rond 19.00 uur af. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wilt u zich aanmelden voor de kerstviering (en heeft u dieetwensen of vragen omtrent vervoer) dan kunt u contact opnemen met:

Hilde van Tergouw: tel 0318 516833 Bertha Schout: tel 0318 551409

Jannie van Roekel: tel 0318 510861 Els Burnette: tel 0318 510930

Wij kijken uit naar uw komst en hopen op een mooie en gezellige Kerstviering.

Van Eettafel De Open Hof



Op vrijdagavond 8 december kan je weer gezellig komen eten. Er wordt een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Kom jij deze keer ook? Neem gerust iemand mee....

Hartelijk welkom! Tijd: 18.00-20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Kosten: 5 euro per persoon en een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.

Opgeven voor 5 december bij Ada Coppoolse, tel 06 14979693

Email: adacoppoolse@gmail.com

Zijn we machteloos?



Enige tijd geleden las ik in het Nederlands Dagblad het verhaal van een tot het Christendom bekeerde Moslim. Hij woonde in een land waar christenen hun geloof alleen in het verborgene kunnen beleven. Toen het toch bekend werd dat hij christen was geworden werd hij zonder proces in heel slechte omstandigheden gevangen gezet. Het was heel moeilijk voor hem om de moed niet te verliezen. Maar hij bleef bidden om standvastig te blijven en zijn keuze niet te verloochenen.

Het was of de hemel open ging toen hij na verloop van tijd hoorde dat de organisaties Open Doors en Amnesty International hadden gehoord van zijn situatie en druk gingen uitoefenen op de regering van zijn land. Mensen schreven brieven naar de autoriteiten en bemoedigden hem met kaarten die naar de gevangenis werden gestuurd. En uiteindelijk werd hij vrij gelaten en kon hij afgelopen oktober zijn verhaal vertellen op de Open Doors Dag.

Wij voelen ons vaak machteloos als we naar groot onrecht in de wereld kijken. Maar weet dat wij allemaal twee wapens hebben en dat is ons gebed dat is ook een pen. Daarom organiseert Amnesty International in december elk jaar wereldwijd een schrijfactie voor 10 individuele personen of mensen die een mensenrechtenorganisatie vertegenwoordigen. Als er duizenden brieven en kaarten binnen komen verbetert hun situatie vaak.

In de Cultuurfabriek van Veenendaal staat van 1t/m 31 december rechts van de ingang een brievenbus. Er liggen ook schrijfpakketjes met voorbeeldbrieven en kaarten om mee te nemen. Thuis kan geschreven worden en de brieven en kaarten mogen zonder envelop en ongefrankeerd in de brievenbus gedaan worden. De werkgroep van Amnesty zorgt in januari voor verzending. Op vrijdag 8 december is het ook mogelijk om tussen 10.30 uur en 20.30 uur in de Cultuurfabriek te komen schrijven. Er wordt u dan namens de Amnestywerkgroep Veenendaal een kopje koffie of thee aangeboden,

Machteloos? Ieder van ons kan een verschil maken voor een medemens.

Doe mee, schrijf een brief, verander een leven.

Betty Valkenburg -van de Weerd betty.valkenburg@hotmail.com 06-30607089

Werkgroep Amnesty International Veenendaal

Samen zingen op zondagavond



Op zondag **10 december** hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof.

We gaan samen zingen van Advent en Kerst.

Hartelijk welkom vanaf **19.30 uur** in De Open Hof!



Van de PGV Wandelwerkgroep



Zaterdag 9 december is er weer een PGV wandeling, de laatste van dit jaar. Dit keer wordt een route gelopen nabij Leersum,



over “het stormpad” en door het Leersumse Veld. In juni 2021 raasde er een enorme wind door bepaalde delen van Nederland. 16 hectare van het bos ten noorden van Leersum werd door een sterke valwind omvergeblazen, met als gevolg een enorme

ravage aan onwortelde en geknakte bomen. Er is toen besloten dit niet op te ruimen en de natuur in het gebied z'n gang te laten gaan. Nadien is er een pad door aangelegd, gedeeltelijk over een vlonder: het stormpad. Het aangrenzende Leersumse Veld is een uniek natuurgebied, met heide, gemengd bos en veenplassen. Kortom, deze wandeling biedt een mooie kans om deze locaties eens te bezoeken. Totale lengte ca. 14,5 km.

-Verzamelpunt: parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, naast de Petrakerk. -Vertrektijd: 09.30 uur per auto.



-Startpunt wandeling: parkeerplaats restaurant Darthuizen, Leersum. Van de meerijsende deelnemers wordt een (kleine) vergoeding gevraagd.

-Opgave deelname: uiterlijk vrijdag 8 december 20.00 uur, het liefst per mail: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of anders

per telefoon: 06-54262516 (René Haverdings). Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer vermelden. Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg.

V.I.S. Taizéviering



Zondag 3 december

Petrakerk 19.30-20.00-**Viering in de stijl van Taizé**

Thema: Wees waakzaam Meditatie door: zingen, Bijbellezen, gebed, stilte en aansteken van kaarsen

Van het kerkelijk bureau



Vanaf nu, tot en met 6 december ben ik niet op het kerkelijk bureau aanwezig.

Aanstaande woensdag, vrijdag en volgende week dinsdag zullen een aantal van 'mijn vrijwilligers' de honneurs waarnemen. Ze zijn dan tussen 9.00 en 12.00 uur op het

Kerkelijk Bureau. Vanaf donderdag de 7^e december zal ik er weer zijn. Groet Lidy.

“Let Go & Let God” Ontmoetingsdienst in Oost met Anneke Bouw

Komende zondag **3 december** is er weer een **laagdrempelige Ontmoetingsdienst** om **11:00 uur** in het **Ontmoetingshuis** (Oost) aan de **Spiesheem 54** in Veenendaal.

Deze dienst is deel van het missionaire gemeentewerk (in Oost) waarbij onze Wijkgemeente De Open Hof met de Chr. Ger. Bethelkerk en de Baptistengemeente samenwerkt onder de noemer ‘Bloei in Oost’.



Wat mooi is... je kunt gewoon binnenlopen! De deur staat iedere minuut open (vóór, tijdens en ná de samenkomst) voor een koffiepraatje, een

luisterend oor.

Anneke Bouw spreekt over het thema **Let go & let God.**

Je wordt weer uitgedaagd, hoe dan?

Je wordt uitgedaagd om iemand uit uw omgeving mee te nemen. Of neem jezelf mee, wanneer je twijfelt aan ‘het naar de kerk gaan’? Ben je al een poosje niet meer naar de kerk geweest?

Heb je stiekem toch een beetje drempelvrees? Ken je iemand die een kerkdienst in DOH ‘een brug ver vindt’? Kom dan vooral!!

Samen zingen, overdenken en elkaar ontmoeten, anderen leren kennen die ook twijfelen, anderen die net begonnen zijn om hun geloof in Jezus te ontdekken, of nog zoekende zijn. Wat is het mooi dat je gewoon binnen kunt lopen, voor, tijdens of na de samenkomst voor een koffiepraatje, een luisterend oor.

Anneke spreekt deze keer over het thema **"Let Go & Let God ?"**.

Waar het gaat over “loslaten” of andersom, “vertrouwen op God”, best grote woorden allemaal. Wat betekent dat voor jou en voor mij? Kunnen we er met elkaar over spreken, elkaar begrijpen? Welk rol speelt God hierin?

Geloven is meer dan alleen de feiten weten en deze naast je neerleggen. Geloven is meer dan onverschillig blijven als Jezus vraagt naar het verlangen van jou hart! In de dienst gaat het over zien en gezien worden en het verlangen van jouw hart! Aan de hand van liederen en korte verhalen gaan we op ontdekkingstocht naar de impact voor jouw leven. Je bent van harte welkom en neem gerust ook anderen mee!

(Je bent natuurlijk ook van harte welkom in de kerkdienst van 10:00 uur in De Open Hof)

Neem voor vragen en opmerkingen gerust contact op!

Ouderling Sectie 2, Pieter Mol (pieter.mol@pkn-veenendaal.nl)

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Za 2 dec	10.00-12.00	Bijeenkomst bezoekmedewerkers (inloop met koffie vanaf 09.30 uur)	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	Ds. Rob van de Wetering 1^e Advent - H.A.	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	16-Plus, 12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppas	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	CREAverkooptafel – om 11.15 uur trekking van de verloting	De Open Hof
Zo 3 dec	11.00	Laagdrempelige Ontmoetingsdienst	Spiesheem 54
Zo 3 dec	19.30-20.00	(V.I.S.) Taizé-viering	Petrakerk
Di 5 dec	14.00-16.00	Soos De Open Hof	De Open Hof
Di 5 dec	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8,)	Clubruimte DOH
Wo 6 dec	9.00-9.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 6 dec	9.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 6 dec	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5,)	Clubruimte DOH
Do 7 dec	19.30-21.30	(V.I.S.) Bijbelkring	De Open Hof
Vrij 8 dec	9.30-11.00	Vrijdagochtendbijbelkring	Clubruimte DOH
Za 9 dec	9.30	(V.I.S.) Wandeling (lang)	Dennenlaan
Zo 10 dec	10.00	Ds. Wim Vermeulen, Utrecht	De Open Hof
Zo 10 dec	14.30-15.45	Top 2000 kerkdienst	De Open Hof
Zo 10 dec	16.00	(V.I.S.) Choral Evensong	Petrakerk
Zo 10 dec	19.00	Samen zingen van Advent en Kerst	De Open Hof

Het zou fijn zijn als jullie de kopij voor de volgende weekinfo uiterlijk op **WOENSDAGAVOND om 19.00 uur willen sturen naar:**

weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#)
- * [Aanvragen logincode website DOH](#)
- * [Agenda DOH](#)
- * [Info & Contactpagina](#)
- * [Prot. Gem. Veenendaal](#)
- * [ZuidWest](#)