

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 51 - week 22/2023



Zondag 28 mei 2023 – Pinksteren



De kleur van de antependia: Rood – de kleur van het vuur van de Heilige Geest die werd uitgestort op de allereerste Pinksterdag. De leerlingen van Jezus kregen tongen als van vuur op hun hoofden. Daarom is de kleur voor Pinksteren rood.

Kerkdienst Zondag 28 mei 2023 - 09.30 uur – Pinksteren



Voorgangers: Ds. John Boogaard en ds. Rob van de Wetering

M.m.v.: Erik Westerhout (orgel), Rianne Bogerd (trombone /klarinet) en onze kerkband Joy

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (geen 12-Plus)

Bij de dienst

Je wist het vast nog: dat we met Pinksteren – komende zondag- het feest gaan vieren van de (uitstorting van de heilige) Geest. Ook heb je vast al weleens gehoord (zeker als je al even rondloopt in de kerk) dat ‘Pinsteren’ feitelijk al bestond vóór Handelingen 2 gebeurde. Dat dat ook gewoon zo in Handelingen 2 staat!

“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak” (NBV)... dat tóen gebeurde: dat ze allen bij elkaar waren en er plotseling een geluid klonk als van een geweldige windvlaag... Nou ja enzovoort!

En ’t komt je ook niet onbekend voor toch: dat die náám ‘Pinksteren’ (“*Pentekosté*” in het Grieks) eigenlijk gewoon (letterlijk) ‘*de vijftigste*’ betekent. Omdat ’t gáát dus, met Pinksteren: om *de vijftigste dag* na Pasen.

Ik neem aan: dat ik je hiermee weinig nieuws vertel! (???)

Of ga ik dan toch teveel uit van mijzelf?

Ikzelf houd immers erg van die ‘achtergrond-weetjes’!

Omdat die maar al te vaak ’t verhaal voor een belangrijk deel

gelijk al invullen en inkleuren. ’t Richting geven vaak ook!

Vandaar dus: dat ik je even herinnerde: aan ‘de weetjes’

rondom Pinksteren!



Máár: weet je óók – vraag ik dan in het vervolg: dat het, in dit alles / dat het met Pinksteren dus: heel erg om óns gaat? Om jóu? En míj?

Dat je, als het om geloven gaat, wel kunt dénken: dat dat een ver van je bed show is – maar dat Pinksteren duidelijk maakt dat dat niet zo is!

Dat – juist door Pinksteren- ook jij (ja: jij ja!) wordt meegenomen in het komen en gaan van de Here God naar de wereld / naar de mensen.

Dat jij en ik, dat wij, geroepen worden daarin mee te doen. Met huid en haar!

Pas dus maar op als mee Pinksteren gaat vieren! Voor je het weet kom je er enthousiast vandaan! We lezen uit Jesaja 6:1-8 en uit I Corinthiërs 1: 17-31.

Ds. John Boogaard

Van de Kerkenraad



Zoals bij de meesten van jullie bekend is, is het voor sommige gemeenteleden lastig om in de zomer om 9.30 uur aanwezig te zijn in de kerk. We hebben in ons beleidsplan met elkaar afgesproken dat iedereen welkom is bij ons, dus ook mensen, die om welke reden dan ook (vaak zorggebonden), niet op tijd kunnen komen in de zomer.

In de kerkenraad hebben we hierover gesproken naar aanleiding van een bericht van een aantal gemeenteleden. Graag willen we van meer gemeenteleden horen wat zij ervan vinden als we om bovenstaande reden de kerkdienst het hele jaar door om 10.00 uur laten beginnen. Ik hoop heel veel reacties te krijgen. Mail dus naar: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl.

Henny Bokje(scriba)

Van de Kindernevendienst



Pinksteren in de Kindernevendienst!

We lezen in de Bijbel Joël 3:1-5. Hier staat dat God belooft dat Hij zijn Geest aan alle

mensen zal geven, mannen en vrouwen, oude en jonge mensen, slaven en slavinnen. Met de oudere kinderen gaan we het erover hebben dat de mensen door de geest van God dromen krijgen en als profeten gaan spreken.



Natuurlijk hebben we weer allerlei leuke verwerkingen en gaan we het heel gezellig maken. En Jip de handpop is er ook bij!

Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 28 mei:

1^e collecte is voor de **KiA Zending Zuid Egypte**

2^e collecte is voor de **Kerk**

Pinksterzondag is de diaconale collecte bestemd voor Egypte: **Bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen in Egypte**

**kerk
in actie**

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen.



Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt

afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie o.v.v. collecte Egypte of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Van de 40 dagen commissie

Eindstand 40-dagenproject

Afgelopen zondag is de cheque t.w.v. **€ 7.000** uitgereikt aan Jans en Nicole van **Bliss to Shine**.

Wat een prachtig bedrag hebben wij als gemeente opgehaald tijdens het 40-dagenproject. Wij zijn hier heel dankbaar voor!



Hartelijke groet namens de 40-dagencommissie, diaconie en Bliss to Shine.

Van de Werkgroep Eredienst **Organisatietalenten gezocht voor de startzondag!**



‘Regeren is vooruitzien’

Daarom is de werkgroep Eredienst nu al op zoek naar mensen, die willen helpen bij het organiseren van een mooie startzondag op **zondag 17 september** aanstaande.

De startzondag is bedoeld om te ontmoeten en geïnspireerd te raken door elkaar en door alles wat er in onze gemeente te beleven valt. Dus werk mee aan een goede aftrap van het nieuwe kerkelijk seizoen!

Meld je snel aan bij ds. John Boogaard: mail naar ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl, bel 0318 543990 of stuur een app of een SMS naar 06 24398836.

Eettafel



In De Open Hof willen we na de zomer proberen te starten met een eettafel. Dit houdt in dat er 1 keer per maand op een vrijdagavond met elkaar gegeten kan worden in DOH. Van diverse kanten horen we dat hier belangstelling voor is. Samen eten is gezelliger, geeft verbinding en nodigt uit voor een gesprek met de ander.

Om de eettafel te kunnen realiseren hebben we mensen nodig die om beurten thuis willen koken en mensen die in de werkgroep willen deelnemen. Hoe meer mensen zich aanmelden, des te beter kunnen we de taken met elkaar verdelen. Als je daar interesse in hebt, geef dit dan door aan mij via de mail: adacoppoolse@gmail.com

Oproepkrachten gezocht!



Leuk dat zich al een aantal mensen heeft opgegeven, maar er kunnen er nog meer bij! Het werkt zo: Corinne Kleter is contactpersoon. Als een werkgroep van De Open Hof voor een activiteit een extra paar handen nodig heeft, wordt met haar contact opgenomen. Zij benadert dan z.s.m. iemand van de lijst om een keertje in te springen. Natuurlijk kan er dan gewoon ‘nee’ gezegd worden, dan wordt iemand anders gebeld. Top als je je aanmeldt bij Corinne via corinnekleter@outlook.com. Zet in de mail ook je telefoonnummer, dan kunnen jullie even (telefonisch) kennismaken. 😊

Van Kerk Binnenstebuiten



Afvalprikkers gezocht!

Op zaterdag 27 mei – **de dag vóór Pinksteren** – zoekt Kerk Binnenstebuiten 10 tot 15 mensen (jong en oud(er)) die willen méé willen helpen de buurt een beetje schoner en mooier te maken! Hoe? Door sámen tussen 10.00 en 12.00 uur in de buurt zwerfafval op te ruimen, met onze eigen afvalprikkers!

We hebben overigens bewust gekozen voor deze zaterdag, de dag vóór Pinksteren. Met Pinksteren vieren we in de kerk immers (o.a.) de vernieuwing van het leven, ‘de grote schoonmaak van het bestaan’! Met deze nuttige en opgeruimde actie wil Kerk Binnenstebuiten laten zien waar we voor willen staan: de kerk die van binnen naar buiten gaat! De kerk die - vanuit wat ze gelooft en ontving - de straat op gaat ten dienste van de buurt! Doet u / doe jij mee?



Meldt je dan aan via: kerkbinnenstebuiten.openhof@pkn-veenendaal.nl Tot dan!

Van de Kliederkerk



Hoera, er is weer **Kliederkerk!!**

Zit je op de basisschool? Kom dan samen met je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje, papa, mama, opa en oma op zondagmiddag 4 juni naar De Open Hof voor een fijne middag.

Het thema deze keer is ‘**Feest van de Geest**’

En vanwege dit thema hebben we een dresscode: het zou tof zijn als je deze keer iets roods draagt of bij je hebt. Waarom? Dat blijft nog een verrassing.

Je bent welkom om 15.00 uur. Je krijgt dan wat te drinken en je kunt gelijk samen aan de slag met



leuke activiteiten. Daarna is er een korte viering speciaal voor kids over het thema.

Samen met Jip de Handpop! Als afsluiting gaan we lekker smullen. Deze keer verzorgen wij het lekkers. Wel zouden we het fijn vinden als je iets in de giftenpot doet, zodat we door kunnen gaan met het organiseren van Kliederkerk.

Kom je ook? Welkom, ook als je nog nooit (in een kerk) bent geweest!

Wanneer: Zondag 4 juni van 15.00-17.00 uur

Waar: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Voor wie: Kinderen van de basisschool met hun (groot)ouders

Geef jullie snel op - uiterlijk woensdag 31 mei - bij ds. Coby de Haan:

drs.jdehaan@gmail.com

Van de jeugdouderling



Aan alle examenkandidaten (of hun ouders 😊) **van De Open Hof!**

Heb je examen gedaan en wacht je nu gespannen op de uitslag? Of je nu slaagt of niet, wij komen je graag een kleine verrassing bezorgen! Wil je even laten weten dat je examen doet (of hebt gedaan) en wat je adres is? Geef het vóór 5 juni door via jeugdouderlingen@pkn-veenendaal.nl



Een 'bijna' Zomerconcert COV



Vrijdag 9 juni presenteert de Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal een *bijna* zomerconcert in de Oude Kerk. Het koor biedt een zeer afwisselend programma rond het thema 'De natuur en wij'.

De avond begint om 20 uur. Vele componisten van de 17^e eeuw tot heden; van Purcell, Rutter, Schubert, Gjeilo en anderen, met zowel geestelijke als wereldlijke muziek, passeren de revue. Zo kunt u genieten van de veelzijdigheid van klassieke muziek. De natuur komt o.a. tot uiting middels muziek van storm en onweer, maar ook in een loflied op de schepping. En 'wij' hoor je in het Ubi Caritas: de onderlinge vriendschap. Het koor wordt begeleid door Chris Kok op de vleugel en Matthijs van der Kolk op de cello. Zij zullen ook enkele muzikale intermezzo's verzorgen. Het geheel staat onder leiding van Hans Lamers. Kaarten à €15,- zijn te koop via www.oratoriumvereniging.nl/kaarten Op de avond bij de ingang van de kerk kosten ze €17,50. De Oude Kerk is te vinden op de Markt in Veenendaal. De kerk is open vanaf 19:30 uur.

PGV - V.I.S. activiteiten



Woensdag 31 mei – 19.30 uur – De Open Hof
Laatste Bijbelkring van dit seizoen (i.v.m. vakantie een week naar voren gehaald). Een gezellige afronding van het boek Openbaring, een rondje met inspirerende uitspraken en een brede Bijbelse quiz. [Meer informatie](#)



Zondag 4 juni – 19.30-20.00 uur – Petrakerk Viering in de stijl van Taizé

Thema: God is liefde

Meditatie door: zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen

En verder.....

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.



- Hebben zich weer meer gemeenteleden van De Open Hof aangemeld in de PGV app en wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan de collecte te geven via de PGV app. Wil je meer weten? Dan staat hier de [handleiding](#). Inmiddels zijn er door updates van de app weer meer mogelijkheden bijgekomen, deze worden zo spoedig mogelijk verwerkt in de handleiding. Meld je ook aan en kijk rustig rond in de app.



- Wordt de Givt-collecte-app binnenkort niet meer ondersteund door onze PGV en kunt u dus niet meer geven aan de collectes van onze kerk (u kunt dat dan nog wel aan goede andere doelen op de lijst in de Givt-app).



- Kunt u alle activiteiten die in De Open Hof worden gehouden - de vaste groepen, de PGV-V.I.S.-activiteiten en de activiteiten t.b.v. de 40-dagenactie - vinden [in de agenda op de website!](#)



- Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is bestemd voor Kerk in Actie.



- Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos waarin u uw **oude postzegels en ansichtkaarten** kunt doen. Opbrengst is eveneens voor KiA.



- Liggen er nieuwe bezoekaarten onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast. U kunt ook bezoekjes aanvragen [via de website](#)



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Za 27 mei	10.00-12.00	Zwerfafval ruimen in de buurt	De Open Hof
Zo 28 mei	09.30	Pinksteren / Ds. Rob v.d. Wetering	De Open Hof
Zo 28 mei	09.30	Kindernevendienst en kinderoppas geen 12 Plus	De Open Hof
Di 30 mei	14.00-16.00	Soos de Open Hof	De Open hof
Wo 31 mei	9.00-9.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 31 mei	19.30	Bijbelkring	De Open Hof
Zo 4 juni	9.30	Ds. Rob v.d. Wetering Viering Heilig Avondmaal	De Open Hof
Zo 4 juni	14.30-16.30	Kliederkerk	De Open Hof
Zo 4 juni	19.30-20.00	Taizé Viering	Petra Kerk

Bericht van het Kerkelijk Bureau

Donderdag 1 juni is het kerkelijk bureau gesloten



Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Nu we met meer redactieleden zijn, liever geen kopij meer niet via appjes of naar privé-emailadressen zodat beiden over alle informatie beschikken.

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#)
- * [Aanvragen logincode voor de website](#)
- * [Info & Contact](#)
- * [Prot. Gem. Veenendaal](#)