

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 25 - week 48/2022



Zondag 27 november 2022 – Zondag **Levavi** – naar ‘Ad te levavi’ – hetgeen betekent: ‘Tot u heb ik opgeheven’ - de beginwoorden uit het Gregoriaanse introitusgezang voor de mis op 1^e Advent.

De kleur op deze zondag: **Paars** – de kleur van voorbereiding en bezinning

Kerkdienst

Zondag 27 november - 10.00 uur - **1^e Advent**

Voorganger: Ds. Jan Stelwagen, Lunteren

Organist: Gerard Rosier

En er is: 12-Plusdienst - Kindernevendienst en kinderoppas



Bij de dienst

Eerste Advent

De laatste zondag van het kerkelijk jaar ligt achter ons en komende zondag begint een nieuw kerkelijk jaar.

Vorige week richtte Eeuwigheidszondag onze blik even op de het einde van de tijden en op de toekomst die beloofd is.

Maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag en gaan we ons voorbereiden op het volgende kerstfeest. Dat kan het gevoel geven dat alles weer van voren af aan begint en dat we nooit verder komen. Maar dat is een misverstand.

Advent is juist een nieuwe stap vooruit, die toekomst tegemoet.

Advent betekent: Hij komt!

*De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.*

Voorwaar, het heil is nu nabij, uw goedertierenheid.

En vol verwachting zingen wij: God roept de vrede uit. (Lied 767)

Dat willen we zondag gaan doen.

Ds. Jan Stelwagen

Van de bloemencommissie - de bloemschikking voor Advent en Kerst



Thema: **Het Goede Leven – Bloeien in Gods Licht**

Wat is het goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis is geplant, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

Van de kindernevendienst



Hallo jongens en meiden,

Het is aanstaande zondag alweer 1e advent. We hebben weer een leuk thema dit jaar: **Ik kan niet wachten!**



De hele adventstijd zullen we door verschillende personen in de bijbel gaan zien wat thema '**ik kan niet wachten**' voor hen betekent. Op 1e kerstdag zullen we het thema afsluiten.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde.

Dat vieren we met Kerst.



Deze zondag, 1e advent staat Jakobus 5: 7-8 centraal: **de mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft.**

Voor de kinderen van 4-8 richten we ons op het **wachten** tot Jezus terugkomt. Voor de kinderen van 8-12 op de **belofte** dat Jezus terug zal komen.

We zullen hierover praten, knutsels maken en puzzels oplossen. Ook zullen we versieringen gaan maken om uiteindelijk het **kinderkerstfeest** op 24 december te kunnen versieren.



Van de kerkenraad



Gedachtenisboom

In de gemeente is de wens geuit om een plek te maken waar we geboorten en overlijden kunnen gedenken. Deze wens is ook opgenomen in het beleidsplan.

Onze creagroep heeft deze wens opgepakt en heeft financieel bijgedragen, maar, veel belangrijker, inhoudelijk meegedacht over de vormgeving. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen diverse mensen uit de gemeente. En nu is daar het moment om de gedachtenisboom in gebruik te nemen.

Er is gekozen voor een lindeboom. In de dienst wordt toegelicht waarom. De overleden gemeenteleden zullen met hun doopnamen en datum van overlijden als blad aan deze boom hangen. Als er een geboorte is, komt er een bloem in de boom met de namen en geboortedatum van de geborene.



We hopen dat deze gedachtenisboom kan bijdragen aan verbinding voor jong en oud. Een plek waar gevierd en gerouwd kan worden, waar omgezien wordt naar elkaar.

Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers



Wijkgemeente De Open Hof houdt op **donderdag 5 januari** van 16.30 - 18.30 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers. Of je nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad nodigt álle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wil je je in verband met de organisatie uiterlijk 2 januari opgeven bij Erna Slok?

Dat kan via: jtslok@ziggo.nl of 06 - 3636 7689

Graag tot ziens op 5 januari!

Namens de kerkenraad,
Henny Bokje en Johan Slok

Coronaregels:

De basisregels in verband met corona blijven van toepassing! Dat wil zeggen: Bij klachten thuisblijven of een test doen – handen desinfecteren bij binnenkomst – géén handen geven – mondkapje hoeft niet, maar mag natuurlijk wel.

Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 27 november:

- 1^e collecte is voor de **Diaconie**
- 2^e collecte is voor de **Kerk**

Kledingbank Veenendaal

De winterkleding al tevoorschijn gehaald? Alles wat niet meer past kun je bij de



Kledingbank afgeven. Kleding inbrengen kan op: ma t/m do: 09.00 - 12.00 uur en di 18.30 - 20.30 uur aan de Gilbert van Schoonbekestraat 75. Meer informatie: www.de-open-hof.nl/kledingbank/

Mobieltjes en cartridges inleveren voor het goede doel!!

Wat fijn dat aan deze actie zoveel gehoor wordt gegeven!

Oude mobieltjes zijn geld waard en de opbrengst is voor Kerk in Actie.

In de Open Hof staat de inzameldoos op de piano in de gang.

**kerk
in actie**



Veenendaal geeft warmte



In de maanden november en december krijgen veel huishoudens 2x € 190,- van de overheid als tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.

Misschien bent u in de gelukkige omstandigheden dat u deze compensatie eigenlijk niet nodig hebt. Kunt u de energievergoeding of een deel van dit bedrag missen en wilt u dit delen met huishoudens die het deze dagen lastiger hebben? Geef dan warmte, door het bedrag dat u kunt missen te storten!

Hoe kunt u meedoen: Stort een bedrag naar keuze op rekening **NL64 RABO 0319 3834 31** t.n.v. Stichting Kerk en Minima o.v.v. "Veenendaal geeft Warmte". Dit kan uiterlijk t/m **31 januari 2023**. Stichting Kerk en Minima heeft de ANBI status.



Hoe wordt het geld verdeeld: Inwoners uit Veenendaal met een eigen energierekening die in de problemen komen door de hoge kosten, kunnen zich op korte termijn melden via www.veenendaalgeeftwarmte.nl en kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit dit fonds. In februari 2023 wordt het fonds verdeeld onder de aanmeldingen.

Deze actie is een initiatief van het Diaconaal Platform Veenendaal (www.diaconaalplatformveenendaal.nl/) i.s.m. St. Kerk en Minima.



Flyer: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Veenendaal-geeft-warmte.pdf

Terugzien op Eeuwigezondag

Zondag

20-11-2022

Eeuwigezondag



We herdachten onze dierbaren.

Van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden noemden we de namen en voor hen werd er door nabestaanden of ambtsdragers een kaars aangestoken met het licht van de Paaskaars.

Daarna was er ruimte voor alle aanwezigen om hun geliefden te

gedenken en voor hen een lichtje aan te steken. We mogen dankbaar terugzien op een mooie dienst waarin we ons in de kerk en thuis met elkaar verbonden voelden.

Creagroep De Open Hof



Zondag a.s. is het de 1e Advent. Onze verkooptafel staat extra in de gang: van harte aanbevolen 😊! De opbrengst van deze maand gaat, als afsluiting, naar de Voedselbank. Ook is er een fijne belangstelling in de verkoop van de lootjes, maar ze zijn nog niet op.

Dus wie weet zit u straks lekker warm onder zo'n kleurrijke deken. 😊

De verloting vindt plaats bij het koffiedrinken op zondag 4 december.

Op de CREAochtend dinsdag 29 november mogen we ons weer bezig houden met



gezellige winter- & kerstboomdingen, want in ons deel van de wereld past dat 😊. Els gaat met ons engeltjes van vilt maken. Als jullie daaraan meedoen, wil je dan: *schaar – naainaald en een liniaal meebrengen? Maar alleen een kopje koffie of verder werken aan je eigen creatie kan natuurlijk ook.



Soos De Open Hof



Kerstviering voor ouderen in De Open Hof.

Op dinsdagmiddag 13 december is de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen. U wordt om 15.30 uur verwacht in de kerkzaal van onze wijkkerk De Open Hof. Een gezellig samenzijn waarin deze keer ds. Aafke Rijken een korte overdenking heeft. Na de gezamenlijke warme maaltijd sluiten we rond 19.00 uur af. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wilt u zich aanmelden voor deze kerstviering, heeft u dieetwensen of heeft u vervoer nodig? Neemt u dan contact op met: Hilde van Tergouw (0318 516833), Bertha Schout (0318 551409), Ria van der Haar (0318 511172) of Els Burnette (0318 510930). U kunt zich bij hen ook aanmelden na afloop van de dienst op de zondagen 27 november, 4 december en 11 december.



Fast Lane Ukraine – De snelweg naar Oekraïne - vrij vertaald



Fast lane Ukraine is de stichting waarvoor we op pad gaan.

Aanstaande maandag, 28 november, gaan we op weg naar Krakau in Polen om hulpgoederen te brengen voor Oekraïners. Van daaruit worden de goederen verder gedistribueerd.

Vervolgens rijden wij door naar Przemyśl, vlakbij de Oekraïense grens, om Oekraïners op te halen en mee te nemen naar Nederland. We hopen eind volgende week weer terug te zijn. Een lange reis, maar ook een reis met dankbaarheid.

Allereerst dankbaar dat we in staat zijn om deze reis te maken. Dat we in een vrij land wonen zonder oorlog. Maar zeker ook heel dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen, zeker ook vanuit de gemeente. Vanuit allerlei kanten zijn er goederen aangeboden, zelfs een hele auto vol. Maar ook de donaties via de bank hebben een prachtig bedrag opgeleverd. En van dat geld hebben we weer goederen gekocht. Zoals je op de foto ziet is mijn huiskamer inmiddels omgedoopt tot een klein pakhuis. In het bijzonder wil ik Yolande de Meer bedanken. Zij is op de scootmobiel stad en land afgereden om kortingen te bedingen bij winkels en vervolgens bepakt en bezakt weer naar huis te rijden. Ongelofelijk wat die aan werk heeft verzet. Super!! Vol dankbaarheid voor alles gaan we maandag op reis. Uiteraard zal ik binnenkort vertellen over onze ervaringen. Dank!



Een hartelijke groet, Jeroen Nagtegaal.

Van Werkgroep V.I.S - ZuidWest



Zondag 27 november – 16.00 – 18.00 uur - Petrakerk

Choral Evensong

De Choral Evensong komt uit de Engelse Anglicaanse traditie. Het is de naam van een dagelijkse kerkdienst in de middag of avond, waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt door een koor of gastkoor. Deze vorm van vieren wordt de laatste jaren, als aanvulling of variatie op de traditionele liturgie, door steeds meer kerken in Nederland toegepast.



Een Evensong kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Choral Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen (hymnes) meezingen. Naast de hymnes zijn vaste onderdelen de psalm, Magnificat (lofzang van Maria), Nunc Dimittis (lofzang van Simeon), lezingen en de gebeden. Deze keer zingt het koor een afwisselende liturgie in het Latijn, Engels en Nederlands. *Collecte na afloop.*



Maandag 28 november – 19.00-19.35 uur – De Open Hof

Lectio Divina - met Wendy van Schelven - Welkom!

Probeer het eens, ervaar of het iets voor je is.

Contact: Wendy van Schelven: wendy@van-schelven.nl

Petrus Adventskalender op de website



Met ingang van zondag 27 november is er dagelijks een nieuw bericht met als thema: **Aan tafel!**

Op de **Website** (www.de-open-hof.nl) ziet u, als u even naar beneden scrolt, de afbeelding staan. U klikt op de button 'Open vandaag' om bij de bijdrage van deze dag te komen. U komt dan op de website waar de kalender staat.

En verder....

- Is er een **nieuwe informatiefolder** van De Open Hof die u hier kunt inzien: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 27 nov	10.00	Eredienst – 1^e Advent Ds. J. Stelwagen, Leersum	Wijkkerk De Open Hof
Zo 27 nov	10.00	12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppasdienst	Wijkkerk De Open Hof
Zo 27 nov	16.00-18.00	Choral Evensong	Petrakerk, Kerkewijk 135
Ma 28 nov	19.00-19.35	Lectio Divina	Kerkzaal De Open Hof
Di 29 nov	18.45-19.45	Club De Open Hof- groep 6,7,8	Clubruimte De Open Hof
Wo 30 nov	09.00-09.30	Ochtendgebed	Kerkzaal De Open Hof
Wo 30 nov	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 30 nov	18.30-19.30	Club De Open Hof - groep 3,4,5	Clubruimte De Open Hof
Zo 4 dec	10.00	Eredienst – 2^e Advent Ds. J. Oortgiesen, Ede	Wijkkerk De Open Hof
Zo 4 dec	10.00	12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppasdienst	Wijkkerk De Open Hof

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinformatie **uiterlijk op woensdagavond** naar:
weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

* **De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl:**
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof--Veenendaal/events

* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl

* Aanvragen logincode voor de website: www.de-open-hof.nl/login/

* Info & Contact: www.de-open-hof.nl/contact

* Prot. Gem. Veenendaal: www.pkn-veenendaal.nl