

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 38 - week 09/2023



Zondag 26 februari 2023 - 1^e zondag van de 40-dagentijd.

De kleur van de antependia: **Paars** – Deze kleur staat voor soberheid, inkeer, verootmoediging en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen.

Kerkdienst Zondag 26 februari - 10.00 uur



Voorganger: Ds. Sjoerd Muller, Apeldoorn

Organist: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (géén 12-plus)

Bij de dienst

‘Kan het u niet schelen dat we vergaan?’

Zondagmorgen 26 februari ga ik voor het eerst van mijn leven voor in De Open Hof in Veenendaal. Ik ben Sjoerd Muller, 40 jaar, werkzaam binnen de kerk én voor de KRO-NCRV-radio.

Zondag gaan we het hebben over de storm op het meer, maar dan niet in de blijde vorm die je vaak hoort in kerken (het stormt, maar gelukkig maakt Jezus alles dik in orde). Wat dan wel?

Dat laat ik nog even in het midden.

Bovendien is de veertigdagentijd begonnen: altijd goed om als kerk én als gelovige mee te gaan in de tijden van het kerkelijk jaar. Dat is in deze prikkelrijke, gejaagde tijd goed voor de bloeddruk, is mijn ervaring.

Graag tot zondagmorgen aanstaande...!

Noot bij de afbeelding: let op de leerling onderaan het schilderij van Rembrandt die brakend over de reling hangt.

Ds. Sjoerd Muller



Even bijpraten....

Ik weet nog goed dat ik net in het ziekenhuis was opgenomen, begin juli 2022. Ervan overtuigd, onervaren met ziekte en eigenwijs als ik was, dat ik 'zo' weer mee zou doen met het gewone leven. 'Met de startzondag zou ik er sowieso weer helemaal bij zijn', daar was ik oprecht van overtuigd!

Het heeft de mijnen heel wat moeite gekost mijn overtuiging in deze een beetje te relativieren. Natuurlijk 'wist' ik hoe kwetsbaar ook ik was, maar ik besepte het niet echt! Kwetsbaarheid ging immers altijd alleen over anderen!?

Nu ben ik (bijna) acht maanden verder en nog steeds 'in de ziektewet'.

Ja ik besef het nu wat meer hoe kwetsbaar ook ikzelf ben. In het groot én in het klein. Dat ik verlamd kan raken, letterlijk, van 'het ene op het andere moment'. En dat ik, met m'n 62 jaar, weer moet leren - stapje voor stapje / dag na dag - hoe ik mijn voeten weer in balans krijg, zodat ik niet meteen omval als ik onderweg een onregelmatigheid tegenkom.

Terugkijkend op die acht maanden ben ik dankbaar – naast alle ongeduld en sacherijn die ook in me wonen. Dankbaar, ik schreef het al eens eerder, voor zoveel goede mensen, al dan niet professioneel.

En daarbij denk ik zeker ook aan u, als gemeente. Uw meeleven, uw gebeden, uw hulp, uw trouw – ze deden me goed. Soms 'zie' je God in en door mensen dichterbij komen. In die acht maanden was dat geregeld ook mijn ervaring.

Dankbaar ben ik ook voor de vele vorderingen ten goede! Mijn benen en mijn armen die steeds meer gingen kunnen. Mijn energieniveau dat alsmaar minder lekkages kent. Ik ben daar écht dankbaar voor. Sowieso dat mijn zicht, spraak en geheugen onaangetast bleven. Het besef is groot dat dat heel anders had gekund.

Vanwege alle vorderingen ten goede is het advies van de Arboarts dat ik weer wat meer uren kan gaan werken. 'Iedere dag een paar uurtjes'. Zo luidde het advies. In duidelijk overleg met de collegae en de overige pastoraal werkenden zal ik zo af en toe ook weer eens een pastoraal bezoek afleggen. Géén, zoals dat dan heet, crisispastoraat! Dus bij rouw en bij acute ziekte zal ik uitdrukkelijk nog niet betrokken raken. *'Je weet niet wat daarachter vandaan komt en dus ook niet of je dat aankunt'*.

Ook zal ik - weer in overleg met de collegae - eens wat vaker een stukje meedoen in het leiden van een kerkdienst. Daar waar mogelijk en haalbaar!

Ik zal weer wat meer zichtbaar worden in de verschillende geledingen van de gemeente en dus ook op verschillende vergaderingen (even) aanwezig zijn.

Een collega zei me pas toen dit alles zo ter sprake kwam: 'Gefeliciteerd!' Onwerkelijk ('hoe kon dit zo?') en dankbaar heb ik die felicitatie in ontvangst genomen en groet ik u! In de hoop dat we elkaar weer wat gaan tegenkomen.

Een vriendelijke groet!

Ds. John Boogaard.

Van de bloemencommissie



Het thema voor de opbouw van de bloemschikking op weg naar Pasen is dat van de PKN-40-dagenkalender: **'Uit liefde voor jou'**

Als liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet altijd een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Met de kronkeltakken, hazelaar en kronkelwilg, maken we iedere week een schikking en wordt er iets van symboliek toegevoegd passend bij de lezing.



1^e zondag: Matteüs 4:1-11 *Uit liefde voor jou*
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

Van de kindernevendienst



Dag jongens en meiden, zondag beginnen we met het 40-dagenproject. Dit duurt tot en met Pasen. De komende weken zullen we zeven verhalen vertellen rond de vraag wie Jezus is.

Aanstaande zondag staat Marcus 6:1-6 centraal: **Jezus geeft uitleg over God, Hij doet wonderen en geneest mensen... allemaal bijzondere dingen!**

De mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus, die toch één van hen is, deze bijzondere dingen doet! Wie is hij??

We denken met elkaar na en praten erover hoe het toch komt dat Jezus zo wijs is en wonderen kan doen. Ook knutselen we hierover.

Komen jullie ook?



Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 26 februari:

- 1^e collecte: 40-dagentijdcollecte - **Kerk in Actie: Zending Zambia**
- 2^e collecte is voor de **Kerk**

De 1^e collecte is voor **Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders**

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze



kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en school uniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden

geregeld in de prostitutie. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?** Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zambia of doneer online. Hartelijk dank!! [Klik hier voor meer info.](#)

**kerk
in actie**

Van de Kerkenraad



Weekinfo noodkreet!

Over 9 weken krijgt u de 100^e weekinfo in uw mailbox als alles meezit. Als alles meezit, want de weekinfo komt er niet vanzelf, het is iedere week weer een klus om hem op donderdagavond met zinvolle inhoud en een complete agenda klaar te krijgen. De vrouw achter de weekinfo is Truus Meidam, zij doet dit in haar eentje, al bijna twee jaar. Daarnaast is ze onze webmaster, ook dat vraagt tijd en energie van haar. En daar zijn we haar erg dankbaar voor! Dat gaat echter niet lang meer lukken, want alleen ben je heel kwetsbaar. **Truus heeft hulp nodig, en snel!** Wie o wie wil haar komen helpen.

Een beetje creativiteit, een beetje verstand van computers en een beetje tijd (in overleg met Truus) en je hebt een heel leuke uitdaging!

Wie o wie meldt zich bij Truus: truus.meidam@pkn-veenendaal.nl / 06 40583811
of bij mij: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl / 06 44173001

Het grootste cadeau dat we Truus kunnen geven nog voor de 100^e editie van de weekinfo is een maatje om samen de weekinfo te gaan maken.

Hartelijke groet,
Henny Bokje(scriba)

Van de 40-dagencommissie
40-dagenproject
en Paasgroetenactie



Vanaf komende zondag staat de 40-dagencommissie elke zondag duidelijk zichtbaar in de hal om ingevulde formulieren in ontvangst te nemen. U kunt u zich ook ter plekke inschrijven. Voor wie nog geen formulier heeft, kan terecht op [de website](#) en er zijn nog enkele setjes om uit te delen.

We hebben weer leuke activiteiten zoals lentewandelingen, high-tea, kaarsen maken, natuurwandeling, voorjaarsmarkt, LAN Party 12+, sponsorloop jeugd, pubquiz, workshop Paasbloemstuk en het Paasontbijt. Voor sommige activiteiten is er beperkte beschikbaarheid en geldt vol=vol.



Zondag 26 februari na de dienst is er tijdens het koffiedrinken de mogelijkheid om een **Paasgroet naar gevangenen** te schrijven. Er zullen voorbeeld teksten en pennen klaarliggen en na afloop worden de geschreven kaarten ingezameld en in 1 pakket verstuurd naar de PKN die voor de verspreiding naar de gevangenen zorgt.



Het zijn dubbele kaarten, de eerste kaart is voor de gedetineerde en wordt door u geschreven. De aangehechte tweede kaart kan worden gefrankeerd, zodat de gedetineerde deze kaart zelf aan iemand kan sturen. De postzegels daarvoor zijn dit jaar gesponsord door een gemeentelid. We hopen dat u

allemaal een kaartje meeschrijft. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.

‘Neem het leven zoals het je wordt gepresenteerd’

Zo heet het boekje met inspirerende blogs geschreven door ons gemeentelid Cindy Visscher. Cindy heeft een aantal boekjes beschikbaar gesteld voor ons 40-dagenproject. Het is verkrijgbaar bij de informatietafel van de 40-dagencommissie. Het boekje kost €5,00, waarvan de helft bestemd is voor Bliss to Shine.



Voor vragen, informatie of aanmeldingen: kijk op de [website van De Open Hof](#) of stuur een mail naar de commissie via: 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl.

We ontmoeten u graag bij één van de activiteiten.

Hartelijke groet namens de 40-dagencommissie 2023

Creagroep De Open Hof



Een leuke 40-dagenactiviteit is het maken van je eigen Paaskaars, je eigen creatieve gevoel daarin vorm geven. Maar natuurlijk kunnen ook weer de door de CREAgroep gemaakte Paaskaarsen worden gekocht!

Ze staan op een tafeltje in de gang naar de kerkzaal. De prijs varieert van € 5,00 tot € 10,00. Er staat een klein geldkistje waarin het bedrag gedoneerd kan worden. Ook worden er Paaskaarsen verkocht op de voorjaarsmarkt zaterdag 25 maart. De opbrengst is voor



Veertigdagenkalenders in de PGV-app



In de PGV-app zijn op 22 februari – Aswoensdag – twee kalenders voor de veertigdagentijd gestart:

- 40 dagen **PETRUS**
- 40 dagen **HEILIGE HERRIE**

40 dagen Petrus heeft als thema: ‘Uit Liefde voor jou’.

40 dagen Heilige Herrie wil ons in de aanloop naar Pasen elke dag verrassen met een Bijbelse tekst in combinatie met een Popsong. De Bijbelteksten zijn die van de Petruskalender waarbij de mooiste popnummers zijn uitgezocht.

Voor beide kalenders is een aparte app-groep aangemaakt en wie een kalender (of beide) wil volgen, kan daar toegang voor vragen.



Veertigdagenkalender op de website



Ook dit jaar vindt u op de website weer de **online versie** van de **Petrus**-veertigdagentijdskalender.

Een kalender die uitdaagt u uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Het thema dit jaar:

'Uit liefde voor jou - ontvangen en delen'.

Lectio Divina



Maandag **27 februari** – 19.00-19.35 uur – De Open Hof (o.l.v. van Mirjam de Leede.)

Het dagelijkse leven is vluchtig en druk en Bijbellezen kán er dan bij inschieten. Er is een plek waar mensen samenkomen en met elkaar een paar verzen uit de bijbel lezen en daar stil

over zijn. Met elkaar en toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte.

Dát is **Lectio Divina**: langzaam, aandachtig en indringend lezen van de Bijbel.

Probeer het eens, ervaar of het iets voor je is. Contact: Mirjam de Leede,

e-mail: mirjam@deleede.org Of ga naar: www.de-open-hof.nl/lectio-divina/

Van Club De Open Hof



Hallo allemaal!

Komende week is het **voorjaarsvakantie** en dan is er géén club!

We zien jullie heel graag weer op dinsdagavond 7 maart of op woensdagavond 8 maart! Een heel fijne vakantie!! Groetjes van de leiding 😊

PGV - V.I.S. activiteiten



Alle activiteiten voor winter en voorjaar 2023 staan niet alleen in [de V.I.S. flyer](#), maar vindt u ook in de agenda's op de websites.

Woensdag 1 maart – De Open Hof – 20.00 uur:



Bijbelkring

O.l.v. dhr. Joop van Dijk wordt dit seizoen het boek Openbaring doorgenomen. Daarbij wordt het werkboek van Kees de Vlieger 'De Openbaring van Jezus Christus' gebruikt. Voor meer informatie: www.de-open-hof.nl/bijbelkring/

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 26 feb	10.00	Ds. Sjoerd Muller, Apeldoorn	Wijkkerk De Open Hof
Zo 26 feb	10.00	Kindernevendienst en kinderoppas	Wijkkerk De Open Hof
Zo 26 feb	Na de dienst	 Paasgroetenactie	Wijkkerk De Open Hof
Ma 27 feb	19.00-19.35	Lectio Divina	Wijkkerk De Open Hof
Wo 1 mrt	09.00-09.30	Ochtendgebed	Kerkzaal De Open Hof
Wo 1 mrt	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	Wijkkerk De Open Hof
Wo 1 mrt	20.00	(V.I.S.) Bijbelkring	Wijkkerk De Open Hof
Zo 5 mrt	10.00	Ds. C.A. Bax, Ede	Wijkkerk De Open Hof
Zo 5 mrt	10.00	12-Plus, kindernevendienst en kinderoppas	Wijkkerk De Open Hof
En goed om alvast te weten:			
Di 7 mrt	9.30-11.30	 Lentewandeling	Start bij De Open Hof
Wo 8 mrt	19.30	Biddag – Ds. Coby de Haan Gezamenlijke PGV dienst	Petrakerk (ook online)
Za 11 mrt	14.00-16.00	 High Tea	De Open Hof
Zo 12 mrt	10.00	Doopdienst Ds. Rob van de Wetering	Wijkkerk De Open Hof

Agenda op de website



Alle 'vaste' activiteiten die in Wijkkerk De Open Hof worden gehouden (CREAgroep, Soos, Clubs, Ochtendgebed enz.), de 40-dagenactiviteiten en alle PGV-V.I.S.-activiteiten (ook die in de Petrakerk worden gehouden) staan [in deze agenda!](#)

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

* **De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl:**
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl

* Aanvragen logincode voor de website: www.de-open-hof.nl/login/

* Info & Contact: www.de-open-hof.nl/contact

* Prot. Gem. Veenendaal: www.pkn-veenendaal.nl