

# Weekinfo De Open Hof

3<sup>e</sup> jaargang - nummer 3 - week 26/2023



**Zondag 25 juni 2023** – 3<sup>e</sup> zondag van de zomer

De kleur van de antependia: **Groen**

Groen staat symbool voor leven, natuur, groei, oogst en is ook de kleur van hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer!

---

Kerkdienst      Zondag 18 juni 2023 - 09.30 uur



Voorganger:      Ds. John Boogaard

Organist:          Erik Westerhout

En er is:            Kindernevendienst en kinderoppas (geen 12-Plus)

---

Bij de dienst

## Bij zondag

Het is zeker één van de bekendere geboden, het vijfde: *'Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.* 'Het eerste/enige gebod notabene waar een belofte aan wordt gekoppeld (en waarom zou dat zijn?). De belofte namelijk: *'Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.'* Je zou er elkaar eens over moeten bevragen (durf je dat?): wat de impact was - en is (!)- van dat gebod op ook jouw leven? Hoe jij (als 'zoon of dochter van') dat gebod beluistert? Of het ooit ter sprake kwam, bij jou thuis, en hoe dan?

Natuurlijk vraag ik dat niet zomaar! Ook het vijfde gebod heeft, 'in de monden en handen van mensen', geleid tot vele ontsporingen – en tot (zoals iemand schreef) 'dictatuur bij de gratie Gods'. Veel kinderen (jong én oud(er)) raakten veel kwijt door wat werd aangericht door het vijfde gebod 'in de monden en handen van mensen'.

Of dat gebod die 'dictatuur' legitimeert? We zullen lezen uit Leviticus 19 én Efeziërs 6 en gaande de weg ontdekken hoe zorgzaam, bevrijdend én uitdagend dat vijfde gebod eigenlijk is 'in de mond en hand' van de Here God!



Ds. John Boogaard

## Van de Kindernevendienst



Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie.

In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken

tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Op deze zondag staat Lucas 19:1-10 centraal: de tollenaar Zacheüs besluit na een ontmoeting met Jezus om voortaan heel anders te gaan leven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die zichzelf uitnodigt om bij Zacheüs te logeren.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op

Zacheüs die terug wil betalen wat hij van de mensen afgepakt heeft

Een bekend verhaal. We gaan hier over praten, knutselen en wie weet wat nog meer.

Zien we je Zondag?

Groeten, Lianne



## Gezocht: Kindernevendienstleider voor De Open Hof

### **Wat houdt het in:**

- Je wordt 1 x per 4 weken ingepland voor een van de twee groepjes: de kinderen zijn verdeeld in groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
- We maken gebruik van Bijbel-Basics. Dat is een uitgebreid programma waarin het Bijbelverhaal van de betreffende zondag staat met passende verwerkingen en vragen. Het is wel handig als je zelf het materiaal uit kunt printen.



### **Hoeveel tijd kost het:**

- Een nevendienst duurt ongeveer een halfuur en de voorbereiding kan binnen een uur
- 2x per jaar een vergadering
- 1x per jaar samen uit eten

### **Wat zijn de eisen:**

- Je vindt het leuk om met kinderen om te gaan
- Je bent ongeveer tussen de 15 en 85 jaar

Stuur snel een mailtje naar [marionramaker@gmail.com](mailto:marionramaker@gmail.com) of bel me: 06-15381198

## Van de Kinderoppas



Zondag 2 juli is de laatste zondag voor de zomervakantie dat er kinderoppas is tijdens de dienst.

Vanaf zondag 20 augustus zullen wij weer met veel plezier op uw kinderen passen.

## Van de Diaconie



**Collectedoelen** voor zondag 25 juni:

1<sup>e</sup> collecte is voor de KiA werelddiaconaat Columbia

2<sup>e</sup> collecte is voor de kerk

## **De diaconale collecte op zondag 25 juni is bestemd voor Colombia en gericht op het stoppen van seksueel misbruik van jongeren.**



In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden.

Kwetsbare jongeren, inheems, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het

slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp.

Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.

Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via

NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in

Actie o.v.v. Colombia. **Helpt u mee?**

## **Digitaal Collecteren**

Binnenkort vervalt, zoals eerder aangekondigd, de mogelijkheid om via de QR-code van Givt bij te dragen aan de collecten. De **laatste zondag** waarop u nog via Givt kunt doneren is **9 juli a.s.** Daarna wordt de QR-code **niet** meer vermeld op de orde van dienst en door de PGV niet langer gebruikgemaakt van de diensten van Givt.

Inmiddels bent u hopelijk al overgeschakeld op doneren via de QR-code van de PGV-app, of heeft u inmiddels onze eigen PGV-app al geïnstalleerd. Zie voor meer info de nummers 7 en/of 9 van Samen Eén en/of de websites van onze wijkgemeenten. Geven met contant geld, collectemunten of bankoverschrijving blijft uiteraard gewoon mogelijk!

Met vriendelijke groet, mede namens het Kerkelijk Bureau, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Leo van Berkel

## **Lectio Divina**



Maandag 26 juni 19.00 uur - De Open Hof - o.l.v. Wendy  
Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar verzen lezen in de Bijbel en daar stil over zijn. Met elkaar, maar toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte. Probeer het eens, ervaar of het iets voor je is.  
Contact: [wendy@van-schelven.nl](mailto:wendy@van-schelven.nl)

*De laatste keer van dit seizoen!*

## Eettafel



In De Open Hof willen we na de zomer proberen te starten met een eettafel. Dit houdt in dat er 1 keer per maand op een vrijdagavond met elkaar gegeten kan worden in DOH. Van diverse kanten horen we dat hier belangstelling voor is. Samen eten is gezelliger, geeft verbinding en nodigt uit voor een gesprek met de ander.

Om de eettafel te kunnen realiseren hebben we mensen nodig die om beurten thuis willen koken, en mensen die in de werkgroep willen deelnemen. Hoe meer mensen zich aanmelden, des te beter kunnen we de taken met elkaar verdelen.

Als je daar interesse in hebt, geef dit dan door aan Ada Coppoolse via de mail: [adacoppoolse@gmail.com](mailto:adacoppoolse@gmail.com)

## Van Soos De Open Hof



Dinsdag 27 juni a.s. kunt u nog een bezoekje wagen aan de Soos in een van de zalen van de kerk. We zijn er van 14.00-16.00 uur. ☺

### **De Open Hof Zomer Soos.**

In de maanden juli en augustus zijn we, zoals iedere zomer, weer te gast bij Corrie van Beek in haar mooie en gezellige tuin. Dan staan we **iedere week** op dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur klaar met koffie en thee met iets lekkers erbij.

Het is altijd weer gezellig om elkaar daar te zien, een rondje door de tuin te maken en bij te praten. De tuin biedt voldoende schaduw op warme dagen. Bij regen gaat de soos niet door. We zijn blij met de gastvrijheid van Corrie en zien u graag komen, een mooi ritje met de fiets of de auto. Adres: Stationsstraat 63.

Inlichtingen omtrent vervoer: Hilde van Tergouw  
Tel 0318-516833

Met een groet van Bertha, Els en Hilde





### De oorlog is nog niet over

Afgelopen week zijn we weer op pad gegaan richting Polen om hulpgoederen te brengen voor Oekraïne. De bus was tot het dak toe

volgeladen met deze keer vooral medisch gerelateerde producten, zoals sondevoeding, medicijnen en incontinentiemateriaal.

Woensdagochtend zijn we naar het centrum gegaan waar we altijd de goederen lossen. In dit centrum worden Oekraïners geholpen die in Krakau wonen. Elke dag komen er zo'n 300 nieuwe Oekraïners om eten te halen of kleding. De vluchtelingenstroom is nog lang niet klaar. Daarnaast gaan er regelmatig transporten richting Oekraïne om daar hulp te bieden. Zo is er onlangs een transport geweest naar het ondergelopen gebied. De nood is hoog daar, ik heb er foto's en filmpjes van gezien.

Vervolgens zijn we doorgereden naar Przemysł. Dat ligt op ongeveer een half uur van de Oekraïense grens. Daar stonden zes mensen op ons te wachten. Deze keer weer een bijzondere groep. Een man met zijn moeder, invalide tante en broer met een beperking. Daarnaast nog twee dames. Van daaruit zijn we doorgereden naar de Duitse grens.

Donderdag een lange rit, waarbij we eerst richting Slochteren zijn gereden. Daar hebben we de man met zijn familie gebracht. Zijn vrouw en kinderen zijn al sinds maart vorig jaar in Nederland en hij mocht nu naar ze toe. Oma, tante en oom konden hun neefje en nichtje eindelijk weer zien en nog belangrijker, papa zijn kinderen en zijn vrouw. Als gezin mogen ze nu in Nederland blijven. Prachtig moment. Ken je die reclame van Fisherman's friend? Sterk spul op zo'n moment...







De twee overgebleven dames hebben we naar de opvang in Utrecht gebracht. Nu ook even achter de schermen (letterlijk achter de schermen) mogen kijken. Privacy is ver te zoeken en dat is misschien wel het belangrijkste wat je nodig hebt als je zo'n lange reis hebt gemaakt en al zoveel hebt meegemaakt. Even een momentje voor jezelf.

Het was een mooie reis met wederom indrukwekkende verhalen. Elke reis zet je weer met beide benen op de grond. Het doet ons beseffen dat we zo gezegend zijn dat we in een vrij land leven. En ondanks alle problemen die wij hebben, we zijn vrij en in onze eigen omgeving. En geloof me, dat is een zegen!!

Overigens kan er nog steeds – voor wie dat wil – worden bijgedragen aan zijn reizen met hulpgoederen. De QR-code hiervoor is geldig tot 12 augustus 2023



### En verder.....

- Wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan de collecte te geven via de PGV app. Wil je meer weten? Dan staat hier de [handleiding](#).



Inmiddels zijn er door updates van de app weer meer mogelijkheden bijgekomen, deze worden z.s.m. verwerkt in de handleiding. Meld je ook aan en kijk rustig rond in de app.

- Wordt de Givt-collecte-app na zondag 9 juli niet meer ondersteund door onze PGV en kunt u dus op die wijze niet meer geven aan de collectes van onze kerk.



- Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.



- Kunt u alle activiteiten die in De Open Hof worden gehouden - de vaste groepen, de PGV-V.I.S.-activiteiten en de activiteiten t.b.v. de 40-dagenactie - vinden [in de agenda op de website!](#)



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Za 24 juni	14.00	<a href="#">Kanoën op de Grift</a> (midden generatie)	Veense Haven parkeerplaats Hugo's
Zo 25 juni	09.30	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 25 juni	09.30	Kindernevendienst, kinderoppas, geen 12-plusdienst	De Open Hof
Ma 26 juni	19.00-19.35	<a href="#">Lectio Divina</a>	De Open Hof
Di 27 juni	14.00-16.00	Soos de Open Hof	De Open Hof
Wo 28 juni	09.30-11.30	Afsluiting seizoen Creagroep DOH	De Open Hof
Zo 2 juli	09.30	Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Zo 2 juli	09.30	12-plus, kindernevendienst en kinderoppas (laatste keer)	De Open Hof
Di 4 juli	14.30-16.00	Zomersoos De Open Hof	Tuin Stationsstraat 63

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: [weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Nu we met meer redactieleden zijn, liever geen kopij meer niet via appjes of naar privé-emailadressen zodat beiden over alle informatie beschikken.

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- \* [Website De Open Hof](#)
- \* [Aanvragen logincode voor de website](#)
- \* [Info & Contact](#)
- \* [Prot. Gem. Veenendaal](#)