

Weekinfo De Open Hof

4^e jaargang – nummer 25 - week 48/2024



Zondag 24 november 2024 - Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel zondag 'Christus Koning' genoemd.

De kleur van de antependia: **WIT** - we herdenken onze gestorvenen in het perspectief van de eeuwigheid - opgenomen zijn in Gods genade - delen in de opstanding van Christus - **een blij vooruitzicht** (Ps. 17 vers 7) - vandaar **wit**.

Kerkdienst Zondag 24 november - 09.45 uur - Eeuwigheidszondag



Voorgangers: Ds. Rob van de Wetering en ds. John Boogaard

Organist: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden)
en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.

Bij de dienst

Paulus' tweestrijd: een troostvolle boodschap

Op Eeuwigheidszondag gedenken we de gemeenteleden die ons zijn overleden in het afgelopen jaar. Dit jaar is dat op 24 november, aanstaande zondag. Vele namen zullen opnieuw in het midden van onze gemeente klinken en voor ieder van hen steken we een kaarsje aan. Ook is er in de dienst een moment waarop iedereen een kaarsje mag aansteken ter nagedachtenis aan de mensen die hij of zij mist. Het gedenken doen we in het licht van Pasen, het licht van Jezus Christus, die voor ons de dood heeft overwonnen en leeft!



We zoeken troost bij liederen, bij een gedicht en bij de brief van Paulus aan de Filippenzen (Filippenzen 1: 18-26). Paulus kent in zichzelf een tweestrijd. Enerzijds wil hij sterven en bij Christus zijn, anderzijds is voor hem het leven zeker nog de moeite waard. Kauwend op zijn woorden ontdekte ik hoe troostrijk zijn woorden ook voor ons zijn in deze tijd.

Veel mensen zijn ons voorgegaan in het afgelopen jaar. Veel mensen missen daardoor een dierbare. Voor hen is het vaak moeilijk, en tegelijk troostvol, om op een zondag als deze naar de kerk te gaan. Ik hoop daarom dat u met velen komt. Uit respect voor de overledenen en tot troost voor de nabestaanden. Laten we in liefde om hen heen staan!

Ds. Rob van de Wetering, mede namens ds. John Boogaard

Eeuwigheidszondag

We gedenken gemeenteleden die tussen 20 november 2023 en 1 november 2024 zijn overleden. Hun namen zullen in deze eredienst met respect worden genoemd en voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken.



We doen dit in principe alleen, als nabestaanden het overlijden hebben gemeld aan ons (via een predikant, een kerkelijk werker of het kerkelijk bureau).

We geven hierdoor ruimte aan alle nabestaanden voor wie het gedenken van hun dierbaren op Eeuwigheidszondag van betekenis is.

Tegelijk respecteren we zo de nabestaanden die rond het overlijden van hun dierbare de kerk niet hebben betrokken. We gaan ervan uit dat zij geen waarde hechten aan het noemen van de namen.

Voor ieder overleden gemeentelid, van wie we de naam zullen noemen, is één contactpersoon namens de nabestaanden aangeschreven. Mocht u als nabestaande onbedoeld geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u dit bericht als zodanig beschouwen. Het is fijn als u zich wel even meldt. De naam van uw dierbare kan dan alsnog aan de lijst worden toegevoegd. U kunt hiervoor contact opnemen met ds. Rob van de Wetering of ds. John Boogaard. Hun contactgegevens staan op onze website: www.de-open-hof.nl/contact

Van de Kindernevendienst



Hallo kinderen van de Open Hof,

Op deze eeuwigheidszondag staat het Bijbelgedeelte Hooglied 8:6-7 centraal: sterke beelden over de liefde.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het beeld van iemand die de liefde zou willen kopen.

Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het beeld dat vertelt hoe sterk de liefde is.

We gaan hier met elkaar over praten en iets creatiefs doen.

Tot ziens bij de kindernevendienst!

Siska en Judith



Van de Kinderoppas



Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas! 😊

Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van de Diaconie



Collectedoelen voor **zondag 24 november 2024**:

1^e collecte: **PKN - Pastoraat**

2^e collecte: **Kerk**



Zondag 24 november is de collecte bestemd voor PKN – Pastoraat.



Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger.

De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

Met jouw bijdrage aan de collecte ondersteun je het pastorale werk van de Protestantse Kerk.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Autovervoer naar De Open Hof



Voor wie niet zelf naar de kerk kan, zijn er gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.

Op **woensdag 27 november 2024** organiseert de AK weer een Gemeenteavond. Er staan twee onderwerpen op de agenda. Daarvoor willen we graag ruim de tijd nemen: om toelichting te geven en om eventuele vragen te beantwoorden.

De deuren van de Petrakerk staan open vanaf 19.10 u. Na de inloop met koffie starten we om 19:30 u. De twee agendapunten betreffen de staat van onze financiën en de stand van zaken van rondom het uitvaartteam dat wordt opgestart.

Voor meer informatie en een gedetailleerd programma: zie de laatste uitgave van de Samen Een. De avond zal ook live te volgen zijn via kerkdienstgemist.nl

Begrotingen 2025

In de bijeenkomst van de algemene kerkenraad (eind oktober) zijn twee begrotingen besproken. Het gaat hierbij om de begroting van het College van Diakenen en de begroting van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Beide begrotingen liggen ter inzage beschikbaar op het kerkelijk bureau. Hierbij is een toelichting aanwezig.

U kunt tot begin december uw vragen indienen bij ondergetekende. (scriba@pkn-veenendaal.nl). Indien er geen vragen komen, worden de begrotingen in december definitief vastgesteld.

Wim van Haeringen, scriba Algemene Kerkenraad

Van de Commissie Ondersteuning Beleidsplan (COB)



Buurtgericht koffiedrinken na de dienst van zondag 1 december

Het is alweer enige tijd geleden dat we buurtgericht koffie hebben gedronken. Wellicht vroeg u zich al af wanneer het weer zover zou zijn. Zondag 1 december bent u van harte welkom om na de dienst met mensen die in uw buurt wonen koffie te drinken.

Grijp deze kans aan om met elkaar in contact te komen. Het is ook een plezierige manier om nieuwe leden te leren kennen.

Voor de kinderen worden er activiteiten klaar gezet, zodat zij zich niet hoeven te vervelen.

Als 09.45 uur (start van de kerkdienst) niet haalbaar is voor u, bent u natuurlijk ook van harte welkom om 10.45 uur bij de koffie.

Wij kijken uit naar uw komst!



Van de LEF tafel



Zondag 24 november is er weer LEF tafel van **17.00-19.00 uur** op de Rozenbottelstraat 7.

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een warme maaltijd willen verzorgen voor ons. Super dat er voor 24 november iemand wil koken. Wie volgt?! Laat het weten via: lef.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van Club De Open Hof



Hallo jongens en meisjes van de club,

Op dinsdag 26 en woensdag 27 november vieren we gezellig sinterklaasfeest met de club. Op dinsdag 3 en woensdag

4 december is er géén club. We zien jullie daarna weer op 10 en 11 december! 😊

Lectio Divina



Maandag 25 november van 19.00 – 19.35 uur in de kerkzaal van De Open Hof - o.l.v. Wendy.

Met elkaar een paar verzen uit de Bijbel lezen en daar stil over zijn, maar toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte.

Dát is **Lectio Divina**: het langzaam, aandachtig en indringend lezen van de Bijbel. Info: wendy@van-schelven.nl

Een leuk bericht om met onze gemeenteleden te delen!



Op zondag 10 november is Rianne Bogerd-Looijen bevestigd als predikant in de Ontmoetingskerk te Oudewater.

Rianne was tot voor kort gemeentelid van De Open Hof. Velen zullen haar wel kennen. 😊

Er is een leuk krantenartikel over haar verschenen dat wij graag met jullie willen delen. We hebben de tekst daarom in een [hier te downloaden pdf](#) gezet.

Van V.I.S. ZuidWest



Afgelast

De lezing 'Maria, de moeder van Jezus, wie was zij?' van Marijke van Dijk, gepland voor **zondag 8 december**, gaat helaas niet door vanwege ziekte van Marijke.



Onze taakgroepen in de schijnwerpers

Het BeamTeam



Op zondagmorgen zijn er ongeveer 100 gemeenteleden die via hun TV of laptop zijn verbonden met de kerkdienst in de Open Hof. Daarnaast zijn er ook nog mensen die op een later tijdstip naar de dienst kijken.

De mensen in de kerkzaal volgen op zondag de liturgie via een projectie op de muur van het liturgisch centrum. Wat een verschil met vroeger! Maar we zijn er zo aan gewend geraakt, dat we dit allemaal al heel gewoon vinden. Maar hoe gewoon is het eigenlijk?



Het bracht ons ertoe om eens op het balkon te kijken en in gesprek te gaan met een aantal leden van het Beamteam. Het gehele team bestaat uit 9 personen en zij verzorgen dit alles. Niet alleen op zondag maar ook bij andere gebeurtenissen.



We treffen drie enthousiaste mensen aan die deze dag dienst hebben, Jolande, Joost en Wim. Zij zorgen er deze zondag voor dat alles vlekkeloos verloopt!

We beseffen maar al te goed dat het een verantwoordelijke taak is, zegt Wim, maar we doen het graag. Alles moet kloppen. Het geluid moet op orde zijn, op het juiste moment de te zingen liederen en

schriftlezingen projecteren en goed regievoeren voor de kijkers thuis. Gelukkig beschikken we over goeie apparatuur en dat is natuurlijk heel belangrijk.

Op donderdag wordt de orde van dienst in een zogenaamde PowerPoint presentatie gezet. Wanneer je daar een beetje handig in bent, dan is dat goed te doen, zegt Wim, maar je bent er wel een uur tot anderhalf uur mee bezig.

Jolande zorgt er vandaag voor dat de dia's op het juiste moment zichtbaar zijn. Zij ervaart het werken met de anderen als heel plezierig en het geeft haar veel voldoening.

Je doet het ergens voor en dat ervaart ook Joost. Er wordt gewerkt met een van te voren vastgesteld rooster, maar wanneer iemand op een bepaalde zondag niet kan, dan is er altijd iemand wel anders die de taak wil overnemen. Dat zegt alles over de goede sfeer die er binnen de groep heerst.



Zowel Jolande als Wim geven wel aan dat het fijn zou zijn dat er zich nog een aantal mensen zouden melden om bijv. de PowerPoint presentatie te maken.

Dit kan gewoon thuis gedaan worden. Een ander voert eventueel op zondag dan de presentatie uit. Elk belangstellend gemeentelid, jong of oud, wordt uitgenodigd om eens te komen praten of kijken of ze iets kunnen betekenen in de taakgroep. Neem gerust contact met ze op! (Kan ook via: beamteam.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Tot slot willen we benadrukken dat we trots en dankbaar mogen zijn op het Beamteam van De Open Hof! Voor ons was het een leuke ervaring om een inblikje te krijgen bij deze enthousiaste groep en hun werkzaamheden. Dank jullie wel.

(Interview: Klara en Hans Wielink)

En verder.....

Ben je iedere zondag na de kerkdienst van harte welkom om de Ontmoetingsruimte te gebruiken voor een gesprekje, misschien om er even stil te zijn, of voor het lezen (of lenen) van een boekje. Alle informatie [vind je hier](#).



Kun je alle activiteiten die in De Open Hof worden gehouden (de groepen en kringen, de V.I.S. activiteiten, de acties enz.) vinden [in de agenda op de website](#)!



Liggen er bezoekkaarten onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast. Verder kun je ook bezoekjes aanvragen [via de website](#).



Kun je je nog steeds aanmelden om te helpen bij het Kerstevent in Veenendaal op vrijdag 13 en zaterdag 14 december a.s. Voor meer informatie [klik je hier](#).



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 24 nov	09.45	Ds. Rob van de Wetering en ds. John Boogaard - Eeuwigheidszondag	De Open Hof
Zo 24 nov	17.00-19.00	LEF tafel	Rozenbottelstr.
Ma 25 nov	19.00-19.30	Lectio Divina	De Open Hof
Di 26 nov	18.45-19.45	Sinterklaasviering Club groep 6,7 en 8	De Open Hof
Wo 27 nov	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 27 nov	18.30-19.30	Sinterklaasviering Club groep 3, 4 en 5	De Open Hof
Wo 27 nov	19.30	(V.I.S.) LEF kring	Bij deelnemer
Wo 27 nov	19.30	PGV Gemeenteavond – ook live online	Petrakerk
Do 28 nov	19.30-21.00	(V.I.S.) Vieren & bezinnen met Advent	Petrakerk
Zo 1 dec	09.45	Ds John Boogaard – 1 ^e Advent	De Open Hof
Zo 1 dec	09.45	CREAverkooptafel	De Open Hof
Zo 1 dec	10.45	Buurtgericht koffiedrinken (na de dienst)	De Open Hof
Zo 1 dec	11.00	Ontmoetingsdienst – Oost	Spiesheem 54

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)