

Weekinfo De Open Hof



3^e jaargang - nummer 42 - week 13/2024

Zondag 24 maart 2024 – Palmzondag – De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de 6^e en laatste zondag van de 40-dagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest.



De kleur van de antependia is **Paars** – de kleur van bezinning, toelevend naar Pasen.

Op Witte Donderdag – als we het Heilig Avondmaal vieren – is de kleur **wit**, op Goede Vrijdag **paars**. En in de Paasnacht, als we zingend vieren dat de dood is overwonnen, wordt **paars** verwisseld voor **wit**, de feestkleur van de Kerk.

Kerkdienst

Zondag 24 maart – 10.00 uur

Voorganger: Ds. Leon Bal uit Veenendaal

Organist: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus en 16-Plus.



Bij de dienst

Komende zondag vieren we Palmzondag, de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is de zesde zondag van de 40-dagentijd. Dat betekent dat deze zondag ook het begin inluidt van de Stille Week.

Een dubbel karakter dus; vreugde om Koning Jezus die Jeruzalem binnentrekt, de wereld, en ook ons leven?

Maar we horen ook, dat Jezus met verdriet zijn ogen opslaat naar de berg waar Jeruzalem op ligt. Herkenbaar en actueel; verlangen naar het Koninkrijk van Vrede dat doorbreekt, en verdriet om al het lijden, in de wereld, in ons leven, in Jeruzalem. Hoe gaat Jezus, op de rug van een ezeltje daar het verschil in maken?



Gelukkig dat er nog kinderen in ons midden zijn, te midden van deze ernstige vragen! We hopen zondag onbevangen als de kinderen te zijn, met hen te zingen, als ze met de Palmpaas stokken in een optocht door de kerk trekken. Kinderen hebben vertrouwen, en hoop, en spelen waar het maar kan. We kunnen als volwassenen nog een hoop van ze leren!

Tegelijk, als het dan spannend wordt, kijken kinderen meteen wie ze vertrouwen kunnen, wie hun de hand wil geven, bij wie ze veilig zijn.

Die reactie zien we ook terug in de lezing. We zetten de voortgaande lezing uit de profetie van Jeremia voort, met Jeremia 4:19-5:1. We zien uit naar een rechtvaardig leider, die ons stap voor stap op de goede weg kan zetten. Het evangelie van Palmпасen lezen we uit Lucas 19:29-41.

Goede dienst!

ds. Leon Bal, geestelijk verzorger Veiligheidsregio Utrecht

Van de bloemencommissie



Het opbouwstuk in de Veertigdagentijd 2024 sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'.

Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Gedurende de 40-dagentijd wordt de bol steeds groener. Het licht dringt door.

24 maart - **6e zondag** - Jeremia 4: 19-5:1

...'Kijk om je heen, of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft'.

Hosanna!

roept het volk.

De twaalf

juichen, vrezен

verraden.

Levende aarde.

Rechtvaardig is de nederige mens.



*Schikking van
vorige week de 5^e
zondag*

Van de Kindernevendienst



Deze zondag is de zesde van een blok met zeven verhalen

waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen. Op deze

zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus

wordt bij de hogepriester verhoord en

beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.



Iedere zondag op weg naar Pasen zingen we met de hele gemeente [dit projectlied](#).

Het is ook Palmvrijdag vandaag. We gaan het kort hebben over de tekst hierboven, maar vooral gaan we deze zondag de palmpaasstokken versieren, waarmee we ook een rondje door de kerk zullen lopen.



Als je thuis nog een stok hebt, neem je die dan mee? Fijn!

Als je er niet een hebt, hebben wij een stok voor je.

Komen jullie gezellig knutselen? Wij hebben er zin in. Het wordt vast weer een groot feest.

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor zondag **24 maart**:

1^e collecte: **40 dagen collecte Missionair Werk**

2^e collecte: **Kerk**



**Protestantse
Kerk**

Collecte Missionair Werk, zondag 24 maart Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk Palmvrijdag.

Hartelijk dank voor je gift.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?



Bij de ~~Zondag~~ Donderdag

Volgende week donderdag, 28 maart, op 'Witte Donderdag', komen we om 19.30 uur bij elkaar in de kerk om samen het 'heilig avondmaal' te vieren, denkend aan 'toen', aan die *'eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood'* (Marcus 14:12A) toen Jezus met Zijn vrienden Pesach vierde, Hij het brood nam *'daar de Zegen over uitsprak, het brak waarna Hij het uitdeelde en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam'* (Marcus 14:22) met daarna dan de beker - waarna ze uiteindelijk vertrokken naar de Olijfberg, waar Hij gevangen werd genomen. Wij lezen dan uit Marcus 14:17-31 en vieren samen 'die maaltijd van de Heer / het heilig Avondmaal', mét, net als toen: ongezuurde broden (Matses). Velen moeten gewoon werken die donderdag!

Toch zou ik zeggen: probeer er bij te zijn. Het kan een mooie 1^e stap naar 'de drie dagen van Pasen' die daarna beginnen!

Bij de Stille zaterdag/ de Paaswake

Op zaterdag 30 maart, op '**Stille Zaterdag**' komen we in 21.30 uur in de kerk voor de 'Paasnachtviering'.

Van stille Zaterdag *'lezen en zingen we ons'* (met opnieuw ook een kind, Sverre, dat vraagt 'waarom is deze nacht anders dan andere nachten') naar de viering van Jezus' opstanding, gesymboliseerd door het licht van de (nieuwe) Paaskaars die wordt binnengebracht. Ook herdenken we in deze nacht onze doop.

't Is voor jou misschien wel erg ongebruikelijk om om 21.30 u nog naar de kerk te gaan!?! Toch zou ik zeggen: maak het eens mee.

De overgang van Donker naar Licht, en van de Stilte naar de Paasjubel wil (en kan) Pasen écht een stukje dichterbij brengen.

Ds. John Boogaard

Lectio Divina



Maandag 25 maart 19.00 uur - De Open Hof - o.l.v. Wendy
Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar verzen lezen in de Bijbel en daar stil over zijn. Met elkaar, maar toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte.
Contact: wendy@van-schelven.nl

40-dagenactiviteiten De Open Hof



Afgelopen zaterdag was er een kleine voorjaarsmarkt op het plein voor de Open Hof voor ons goede doel 'Onder Ons'. Het was best fris en het beloofde zonnetje wilde maar niet komen. Des te leuker dat veel bezoekers nog lang bleven voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Het was ook fijn dat er extra helpers/verkopers waren, dat er lekkere baksels waren ingeleverd én dat een deel van de spulletjes was 'gesponsord' voor een nog hogere opbrengst. We kunnen terugkijken op een heel gezellige ochtend met een mooie resultaat. De foto's zijn het bewijs daarvan!



Er zijn nog een paar activiteiten van het 40-dagenproject waarvoor u zich op kunt geven.

Vrijdagavond 22 maart is de pub quiz. Er zijn al 13 teams, maar je kunt nog meedoen. Inloop en aanmelding (met kopje koffie/thee) is om 19.30 uur en daarna om 19.45 uur gaat het echt beginnen. Veel mensen zien hier naar uit!

Op zondag 24 maart is het Palmzondag. Voorafgaand aan de kerkdienst doen veel gemeenteleden mee aan **het gezellige paasontbijt**. Het begint om 9.15 uur.

Je bent nog hartelijk welkom!

Aanmelden kan via de mail: 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl

We horen het graag!

Terugblik op dinsdagavond

Het was een gezellige boel dinsdagavond in de Open Hof. Onder leiding van Joke van Dijk werden er prachtige Paaskaarsen gemaakt. De opbrengst was natuurlijk voor ons 40-dagenproject 'Onder Ons'



Gemeenteweekend

**Gemeenteweekend
De Open Hof**

VRIDAG
31 MEI

ZONDAG
2 JUNI

al 50 aanmeldingen!
nog 2 kamers beschikbaar

nog ruimte op de camping
alleen zaterdag komen is mogelijk

Vragen? Stel ze ons gerust :-)

- Goede tijd hebben
- Hagepreek op zondag
- Zaterdagavondvermaak bij het kampvuur
- Veel ruimte voor eigen initiatief
- Jongerenveld!

Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar:
gemeenteweekendopenhof@ykn-voerenstadi.nl
Dinsdag van de Weesweg 06 48 02 72 14 of Wendy van Scheven 06 20 48 95 08

Weet je het nog? In het weekend van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni willen we graag met zo veel mogelijk gemeenteleden van De Open Hof een tripje maken naar Schoonloo in Drenthe. In een ontspannen sfeer, zonder activiteitenprogramma. Het enige dat wij als commissie regelen is een bakje koffie of thee bij aankomst, een leuke gast die ons zaterdagavond gaat vermaken en een hagepreek op zondagochtend. Je hebt alle tijd om elkaar te ontmoeten, 'onbekende' mensen te leren kennen, de omgeving te ontdekken, lekker te ontspannen met een

bakje koffie of wat dan ook. Niets moet. Inmiddels hebben al ruim 50 mensen zich opgegeven en er is nog plek. Zowel in het groepshuis als op de velden met je eigen tent of caravan. Mocht je graag willen komen, maar niet willen overnachten, dan ben je ook voor één dagje van harte welkom. Voor mensen die alleen op zaterdag komen en die niet over eigen vervoer beschikken, is er een busje geregeld. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Tot 1 april kun je je nog opgeven. Daarna volgt meer informatie over de administratieve afhandeling en de betaling. Spreek ons na de diensten in maart aan, als je meer informatie wilt of als je je wilt aanmelden! Ben je nieuwsgierig naar hoe het er uit ziet op camping Elperhof in Schoonloo? Op zondag 24 maart zal er een filmpje worden getoond van Ted die camping Elperhof ging verkennen. Het [filmpje staat ook online](#) Ga je mee? Een hartelijke groet van Jeroen, Wendy (06-20489508), Rob en Dirma (06-48027214)

Ontmoetingsruimte De Open Hof



Welkom in onze ontmoetingsruimte, een fijne, rustige plaats waar je na de kerkdienst terecht kunt om elkaar even te spreken, om samen te bidden, om er te zijn in stilte.

Ook zijn er allerlei soorten boeken / boekjes om daar te lezen, of om te lenen en thuis te lezen.

Ga er gewoon eens even kijken. Meer informatie vind je [op de website](#), maar als je ons ziet in de kerk, spreek ons dan aan!

(Je kunt ons ook mailen via: ontmoetingsruimte.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Een hartelijke groet van Marjan Bottinga, Ingrid van Elburg en Truus Meidam.

Van het kerkelijk Bureau



Wijziging openingstijden van het Kerkelijk Bureau:

Met ingang van 1 april (nee, het is geen grap), zal het kerkelijk bureau alleen geopend zijn op woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

[De voorlopige jaarrekeningen](#) liggen ter inzage op het kerkelijk bureau

En verder.....

Kun je je aanmelden voor de PGV app op je telefoon en wordt je deelgenoot van en doe je mee met alle communicatie! Leuk! 😊
Doen dus! Op de video hoe werkt de Kerkapp vind je heel veel uitleg.



Kan dat nu ook op je laptop of pc. Via de button rechts kom je op de webversie. Er zijn twee uitlegvideo's. Ook op onze website kun je uitleg vinden.

Naar webversie PGV-app!



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 22 mrt	19.45-21.45	Pub Quiz – 40-dagenactie DOH	De Open Hof
Zo 24 mrt	09.15	Palmpaasontbijt – 40-dagenactie DOH	De Open Hof
Zo 24 mrt	10.00	Ds. Leon Bal, Veenendaal	De Open Hof
Ma 25 mrt	19.00-19.35	Lectio Divina	De Open Hof
Ma 25 mrt	19.00	<u>Vesperdienst</u>	Petrakerk
Di 26 mrt	14.00-16.00	Soos de Open Hof	De Open Hof
Di 26 mrt	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	De Open Hof
Di 26 mrt	19.30-21.00	Paaskaars maken – 40-dagenactie DOH	De Open Hof
Di 26 mrt	19.00	<u>Vesperdienst</u>	Petrakerk
Wo 27 mrt	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 27 mrt	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	De Open Hof
Wo 27 mrt	19.00	<u>Vesperdienst</u>	Petrakerk
Do 28 mrt	19.30	Ds. John Boogaard – Witte Donderdag – viering Heilig Avondmaal	De Open Hof
Vrij 29 mrt	10.00	Ds. Aafke Rijken – Goede Vrijdag – viering Heilig Avondmaal	De Open Hof
Vrij 29 mrt	19.30	Ds. John Boogaard –Goede Vrijdag avonddienst	De Open Hof
Za 30 mrt	21.30	Ds. John Boogaard –Stille Zaterdag – Paaswake	De Open Hof
Zo 31 mrt	9.45 samenzang	Ds. Rob v.d. Wetering – Paasviering	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen aanmelden voor de **oppas**: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)