



4^e jaargang – nummer 41 - week 13/2025

Zondag 23 maart 2025 - Oculi - 3^e zondag van de 40-dagetijs

Het Latijnse 'Oculi' betekent 'Ogen'. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15: Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

De kleur van de antependia: **Paars** – Deze kleur staat voor soberheid, inkeer, verootmoediging en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen

Kerkdienst



Zondag 23 maart - 09.45 uur

Voorganger: Ds. John Boogaard

Orgel: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.

Bij de dienst

Zondag twee weken geleden, op de 1^e zondag van de 40-dagen-tijd, las ik met u uit Mattheüs 25, want dat stond -meende ik- op het rooster dat we zouden volgen in deze tijd. Dat verhaal over 'de Mensenzoon op de troon', die -ooit- de bokken van de schapen zal scheiden.

Dat verhaal dat uitloopt op uiteindelijk die ene vraag '*Ben je barmhartig geweest?*' Een mooi maar tegelijk confronterend verhaal bleek dat. Goed om te lezen dus. Hoewel ik dat gedeelte eigenlijk, zo ontdekte ik deze week, helemaal niet had 'moeten' lezen.

Ik volgde per abuis een oud rooster. (Beetje dom. 😊)



Deze zondag volgen we het 'goede, want afgesproken, rooster'. Het rooster n.l. dat ook - in het liturgisch bloemstuk wordt 'gevolgd' c.q. – dat ook met het liturgisch bloemstuk wordt 'verteld'. Het overkoepelend thema daarbij is dit jaar – 40 dagen lang – 'Heilig je leven'.

"Leven in het licht van Gods koninkrijk", ik citeer de toelichting *"vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt"*.

Komende zondag lezen we zo uit Lucas 13:1-9, waarin die genoemde uitdaging behoorlijk scherp aan het licht komt als er gesproken wordt over 'bekeren' en over 'vrucht dragen'.

Bekende Bijbelse/ kerkelijke thema's, die echter zo bekend zijn dat ze al gauw dreigen 'nietszeggend' te worden. Met behulp van wat 'basale biologie' wil ik een poging doen om bij die nietszeggendheid weg te blijven. Tot zondag!

Ds. John Boogaard

Van de bloemencommissie Bloemschikking 40-dagentijd – 'Heilig je leven'



We bezinnen ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.
We worden opgeroepen onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving.

3^e zondag -23 maart - Lucas 13: 1-9

Kernwoorden: **Genade, Geduld**

Bij de schikking:

Vijg zonder vrucht

kale tak

met de belofte voor leven

geduldig wachten.

Schikking 2^e zondag

*De glorie van
stralend wit licht
luister om de weg te
gaan Jezus achterna.*



Van de Kindernevendienst



Wat gaan we doen in de Kindernevendienst?

Natuurlijk weer in een tuin kijken. We zijn benieuwd of er weer een tuinman zal zijn en wat hij te vertellen heeft!

God belooft aan het volk van Israël dat er een nieuwe tijd zal komen. Dan zullen er in de woestijn bloemen bloeien en bomen groeien, zoals in een prachtige tuin. In die tijd zal er vrede zijn; angst en verdriet zullen verdwijnen.

We gaan naar dit prachtige verhaal uit Jesaja 35 luisteren en mooie dingen knutselen. En we zingen het projectlied ([klik en kijk hier](#)).

Kom gezellig meedoen!



Groetjes Marije en Marion

Van de Kinderoppas



Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór **donderdagavond** aanmelden, want dan is er zondag oppas! 😊

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor **zondag 23 maart 2025**:

1^e collecte: **KiA Moldavië**

2^e collecte: **Kerk**



Collecte Werelddiaconaat

**kerk
in actie**

Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.



Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen. Maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. kinderen Moldavië of doneer online. Hartelijk dank voor je gift.

Meer lezen? kerkinactie.nl/kindereninmoldavië

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Welkomstavond



Op **dinsdag 1 april** is er weer, om 20.00 uur, in de consistorie van de Open Hof een welkomstavond voor nieuw ingekomenen. Een 'avond van informatie en ontmoeting' voor ál die mensen die, in de afgelopen tijd, lid werden van De Open Hof.

Als het goed is worden al deze mensen hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Gaat daarbij iets niet goed en wordt u/jij (als nieuw lid) hiervoor niet uitgenodigd? Weet u/ je bij deze dan toch van harte uitgenodigd.

Voor vragen en/of opmerkingen en om je aan te melden: neem contact op met: ds. John Boogaard, De Dorsvloer 8, 3902 CM Veenendaal 0318-543990 / 06 243 988 36 (voor app of sms!) of via ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

40-dagenproject Gave-Kampen



Afgelopen zaterdag was de voorjaarsmarkt op het plein voor de Open Hof. Het was soms wat koud door de wind maar de zon scheen heerlijk

waardoor het een vrolijke sfeer was. Iedereen kon zijn of haar bestellingen ophalen, van de violen, de eieren en ander lekkers. Het doel moet inmiddels wel duidelijk zijn, want ook die dag konden Mirjam de Leede en Ada je erover vertellen.



De creagroep had een grote tafel gevuld met mooie Paasspullen. Ook was er een tafel met informatie over de Gave Jongerenkampen. Het spontane aanbod van een echtpaar uit de gemeente om allerlei 'houtdraaiwerk' te verkopen was een succes. Er waren heerlijke tosti's, koffie of thee met wat lekkers. Heel wat gemeenteleden kwamen langs en bleven even gezellig kletsen en genieten van de voorjaarszon en al het lekkers. En als grote verrassing kwam er een fotograaf en verslaggever van de

Rijnpost en staat er een mooi stukje over onze voorjaarsmarkt in de krant, zie: <https://www.derijnpost.nl/lokaal/activiteiten/1146883/voorjaarsverkoop-voor-zomerkamp-in-veenendaal>

Hierbij nog wat plaatjes van deze koude, zonnige en winderige dag. Er was blijkbaar veel warmte in ons



hart 😊, want de koffiehoek werd goed bezocht en sommigen hielden het daar erg lang vol! Je kunt je nog steeds opgeven voor een aantal activiteiten van de



lijst, maar wacht er niet te lang mee, want sommigen zijn al (bijna) vol! [Via deze link](#) nogmaals het overzicht. Je kunt gewoon mailen naar 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl, als je nog ergens aan mee wilt doen! Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aan (veel) activiteiten mee te doen, dan is een gift voor Gave-Kampen natuurlijk altijd mogelijk:

Naam	Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal
IBAN	NL 14 RABO 0395 1389 06
Onder vermelding van	40-dagenproject 2025 DOH

Een hartelijke groet van de 40-dagen commissie

Workshop Kaarsen maken – groot succes!

In het kader van de activiteiten rondom het 40-dagen project -waar de opbrengst is bedoeld voor GAVE Kampen -stond op 18 maart de Workshop 'Kaarsen maken' op het programma o.l.v. Joke van Dijk. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 1 sessie in de middag te geven, maar door de vele aanmeldingen heeft Joke dit zowel in de middag als in de avond verzorgd.

Wat een mooie creaties zijn er gemaakt en wat is het bijzonder om te zien hoe creatief sommige mensen zijn. Een geslaagde dag dus voor iedereen.



Van de PGV Wandelwerkgroep



Zaterdag 29 maart 2025 is er een natuurwandeling (40-dagenproject).

De start is om 09.00 uur bij de parkeerplaats het Ronde Erf (bij de kapper).

De kosten zijn € 7.50 p.p.

Onder leiding van Foppe Dupuis lopen we weer een mooie wandelroute buiten Veenendaal. We hopen prachtige flora en fauna te zien. Heerlijk om zo op een actieve manier te ontspannen. In verband met de rust in het bos geldt voor deze activiteit: vol = vol.



Aanmelden en contact: 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl

V.I.S. De Open Hof



SELMA- de film, dinsdag 25 maart 2025.

Een film over de bekende dominee Martin Luther King die, vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, probeerde op geweldloze manier de rassendiscriminatie in de Verenigde Staten tegen te gaan.

De rassendiscriminatie bestond vooral in het zuiden van de Verenigde Staten. Martin Luther King voerde dan ook vooral daar actie. Zo wilde hij in de plaats Selma demonstreren tegen het gebrek aan kiesrecht onder de zwarte bevolking.

In Selma kon nl. maar 2% van de zwarte inwoners gaan stemmen. Daarom organiseerde hij er in maart 1965 protestmarsen, die van Selma naar Montgomery in de staat Alabama liepen. Op 25 maart 1965 ('vandaag' precies 60



jaar geleden) kwamen ongeveer 25.000 mensen aan in Montgomery, na een mars te hebben gelopen -in vier dagen- van 87 km. In augustus 1965 ondertekende de Amerikaanse president Johnson daaropvolgend de Voting Rights Act, waardoor het voor zwarten makkelijker werd om te gaan stemmen. Welkom op dinsdag 25 maart om 20.00 uur in De

Open Hof (koffie staat om 19.45 uur klaar). Kosten: € 5,00. Voor aanmelden of meer informatie: Ds. John Boogaard,

ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl (of 0318-543990)

(NB: Deze film bevat geweld - de eerste marsen werden namelijk met geweld gestopt)

Musical Jacob in de Petrakerk



Op vrijdag 9 mei (19.30 uur), zaterdag 10 mei (19.30 uur) en zondag 11 mei (14.30 uur) wordt door gemeenteleden van de Petrakerk én een aantal van De Open Hof (in totaal ruim 75 mensen) de **Musical Jakob** uitgevoerd.

Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in Genesis tegenkomen kan het verhaal van iedereen zijn. Herkenbare momenten van twijfel, angst, pijn en verdriet, van Jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal en daarom zo boeiend! Tickets kosten € 2,00 (incl. consumptie). Ruimte voor vrije gift na afloop. Kaarten verkrijgbaar via de website van ZuidWest.

www.petrakerk.nl/musicaljakobpagina

The Passion in Veenendaal



Wie The Passion van tv kent, weet dat daarbij een groot verlicht kruis centraal staat. Een replica van het kruis hebben we onlangs, als Veense kerken, cadeau gekregen. Hoe de Veense Passion er uit ziet? Ontmoetingen rond het kruis met kaarsjes, koffie/thee/lekkers en vrijwilligers die je graag uitleggen wat het kruis betekent en waarom het

thema 'Ik ben bij je' juist nu, hoop en houvast geeft.

Dit jaar kun je op 3 momenten en plekken naar het kruis komen! **Welkom!**

- **Vrijdag 28 maart** van **17.00-20.30 uur** bij het Ontmoetingshuis – V'daal Oost
- **Vrijdag 18 april** van **09.30-13.30 uur** op de markt op het Bruïneplein, V'daal Zuid
- **Zaterdag 19 april** van 10.00-14.00 uur op de markt in het Centrum van V'daal

The Passion op tv zien? Dat kan op Witte donderdag 17 april (vanuit Terneuzen).

We hebben nog twee vragen aan je:

1. We hebben weer **glazen potjes** nodig om de waxinelichtjes in te doen. Heb je er één of meer? Neem ze dan zondag 16 of 23 maart **SCHOON** mee. Ze kunnen in een doos in de hal worden gedaan. Alvast bedankt!
2. Lijkt het je mooi om te helpen? Laat het Pieter Mol (voor Het Ontmoetingshuis) of Dirma van de Wetering (voor de andere 2 locaties) weten. Stuur een mail naar pieter.mol@pkn-veenendaal.nl of robendirma@outlook.com.

Een tip van Joop van Dijk (Bijbelkring De Open Hof) over een Benefietconcert



Zaterdag 22 maart om **16.00 uur** t.b.v. de Special Needs scholen van het Leger des Heils in **Evangeliegemeente De Regenboog** aan De Grote Pekken 11. Veenendaal. Met **Nationale Jeugd Brassband**, een jeugdkoor en een dansgroep. [Zie hier de flyer](#)

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 21 mrt	10.00-11.30	PGV-bijeenkomst bewoners Rhenendael	Gemeens. Ruimte
Vrij 21 mrt	19.30	SWINGO (40-dagenproject)	De Open Hof
Za 22 mrt	14.00-16.00	Workshop Vilten (40-dagenproject)	De Open Hof
Zo 23 mrt	09.45 uur	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 23 mrt	17.00-19.00	LEF tafel	Rozenbottelstr. 7
Zo 23 mrt	15.30-16.30	(VIS) Muziek voor de Veertigdagentijd	Petrakerk
Ma 24 mrt	18.00	Dineren in Onder Ons (40-dagenproject)	Fluiterstraat 26
Di 25 mrt	14.00-16.00	Soos De Open Hof	De Open Hof
Di 25 mrt	18.45-19.45	Club De Open Hof - groep 6, 7, 8	De Open Hof
Di 25 mrt	20.00	(VIS) Selma de film over Maarten L. King	De Open Hof
Wo 26 mrt	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 26 mrt	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 26 mrt	18.30-19.30	Club De Open Hof - groep 3,4,5	De Open Hof
Za 29 mrt	09.00	Natuurwandeling (40-dagenproject)	PP Ronde Erf
Zo 30 mrt	09.45	Ds. John Boogaard	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](#)

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)