



Weekinfo De Open Hof

4^e jaargang – nummer 29 - week 52/2024 en week 01/2025



Omdat de Kerstdagen midden in de week vallen, komt er volgende week geen weekinfo uit, maar is dit een extra lange editie voor 2 weken.

Zondag 22 december 2024 – 4e Advent - zondag Rorate

Rorate Caeli - 'Dauwt Hemelen' naar Jesaja 45:8, de Gregoriaanse intredezing van de -katholieke mis op 4^e Advent. Het is ook een Adventsgezang dat het verlangen uitdrukt naar de komst van de Messias. De kleur van de zondag: **Paars** – de kleur voor Advent - inkeer en voorbereiding op het Kerstfeest.

Kerkdienst **Zondag 22 december - 09.45 uur – 4^e Advent**



Voorganger: Ds. John Boogaard

Organist: Wouter Wieldraaijer

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.



Bij de dienst

Vandaag, op de 4^e zondag van de Advent, lezen we uit **Lucas 1 de verzen 39 t/m 56**. Het gaat over Maria die kort na de aankondiging van Jezus' geboorte (*'je zult zwanger worden en een zoon baren'*) naar Elisabeth gaat (die zwanger is van een zoon, die later Johannes de Doper zal worden genoemd).

Daar zal ze, na de 'zegenwoorden van haar nicht Elisabeth', de profetische woorden zeggen, roepen, zingen, die later de geschiedenis in zullen gaan als het 'Magnificat', naar de Latijnse woorden 'Magnificat anima mea Dominum', welke betekenen 'Mijn ziel maakt groot de Here' (Lucas 1:46).

Bij dat Magnificat, bij ook de rest van die woorden van Maria, moest ik denken aan dat bekende lied 444 'nu daagt het in het Oosten'. Dat immers betekent dat de zon op het punt staat in het Oosten op te komen, aan het begin van wéér een dag. En die zon die opkomt, die maakt dat het donker verdwijnt en dat de wereld alsmaar meer zichtbaar wordt!

Dát doet ook Maria's Magnificat! Die zet de wereld om je heen in het licht van die opkomende zon, in het licht van (in dit geval) het Evangelie.

Zul je blij zijn met wat je dat te zien krijgt?

Ds. John Boogaard



Van de bloemencommissie



Thema: **Als nieuw - leven in het licht**

Advent is een tijd van uitkijken, verwachten, soms iets zien, Jezus vinden en door hem gevonden worden. In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt. Het komt en is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden.

De lijn van de schikking - als ontvangende armen - is op de eerste Advent onderaan de kandelaar bevestigd, en komt de iedere zondag dichterbij het licht.

4e Advent - Een gezegend kind - Lucas 1:39-45

Verborgen leven
om te ontvangen
als licht in de wereld
vol verlangen.



Van de Kindernevendienst



Deze 4^e Advent gaan we verder met ons adventsproject: 'Bestemming Bethlehem'. We

zingen het [Projectlied Bestemming Bethlehem!](#)



Op deze zondag staat Lucas 2:1-5 centraal:



Zozef en zijn verloofde Maria moeten naar Betlehem, omdat de Romeinse keizer wil dat iedereen zich in de stad van zijn familie laat inschrijven.

We richten we ons op Zozef en Maria die samen naar Betlehem gaan, de stad waar koning David vandaan komt. Betlehem is maar een klein stadje vergeleken met Rome, waar de machtige keizer woont. We luisteren naar het verhaal en gaan dan lampjes maken voor het kerstfeest op dinsdagavond in de kerk. We hopen dat er heel veel kinderen komen mee luisteren en helpen! Groetjes Judith en Marion

Van de Kinderoppas



Kinderoppas in de Kerstvakantie

Als u voor de kerkdienst op 1e Kerstdag oppas nodig heeft voor uw kind wilt u dat dan vóór maandag 23 december doorgeven via kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl? Op zondag 29 december en 5 januari zal er i.v.m. de vakantie geen kinderoppas aanwezig zijn.



Collectedoelen voor **zondag 22 december 2024**:

1^e collecte: **PKN - Jonge generaties in Nederland**

2^e collecte: **Kerk**



Zondag 22 december is de collecte bestemd voor de PKN



Jongeren spelen het kerstverhaal



Jongeren spelen het kerstverhaal Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Met jouw bijdrage ondersteun je het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak je

bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Jonge generaties Advent 4. Voor meer informatie: kerkinactie.nl/collecterooster
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Van de kerkenraad



Afscheid van Jan de Wit als organist

Wijkgemeente De Open Hof heeft afgelopen zondag na de dienst afscheid genomen van organist Jan de Wit.

Jan heeft meer dan 25 jaar de gemeentezang begeleid. We zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij op muzikaal gebied voor De Open Hof heeft

betekend.

Jan en zijn vrouw Meggelien kregen als blijk van waardering een envelop met inhoud en een mooi boeket bloemen.



Van de Diaconie



Doelen 40-dagenproject 2025

Deze zondag, 22 december, is het zover! **We gaan stemmen!**

Wat wordt het GOEDE DOEL voor ons 40-dagenproject in 2025?

Weet je het nog niet? Klik dan op de namen voor meer informatie over de doelen!

Stichting Pilots For Charity

Zij verzorgen droomvluchten voor kinderen die in het ziekenhuis liggen.



Hoop voor Albanië

Zij verspreiden voedselpakketten aan de inwoners van Albanië.

Er wordt hulp gevraagd voor de Roma kinderen die thuis opgehaald worden, onderwijs en eten krijgen. Twee gemeenteleden van De Open Hof zijn hier vorig jaar geweest en hebben daar meegewerkt.



Gave Zomerkampen: Ieder jaar worden er zomerkampen georganiseerd voor vluchtelingen en Nederlandse jongeren.

Twee van onze gemeenteleden hebben vorig jaar een zomerkamp geleid en gaan dit in 2025 ook weer doen.



Bij het binnengaan in de kerkzaal krijgt iedereen een stembriefje uitgereikt dat na de dienst in de bus van het doel van de keuze kan worden gedaan. Ben je niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, dan mag je ook een mailtje sturen met het doel van je keuze naar: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl of een appje naar diaken Dik van Riessen op telefoonnummer 06-2153 5158. **Stem je ook mee?!!**

Kerstviering ouderen in De Open Hof



Dinsdag 17 december was de jaarlijkse

Kerstviering voor de ouderen.

Met 150 mensen, waaronder vele vrijwilligers, genoten we van een fijne en gezellige Kerstviering.





Met zang van kerstliederen met Erik Westerhout op het orgel en een mooie overdenking van Agatha van Ginkel.



Daarna een gezellig borreluurtje, gevolgd door een overheerlijke Chinese maaltijd waar iedereen van genoot.



We ontmoetten elkaar weer op een andere manier en het was erg fijn om hen, die je uit het oog verloren was, weer te zien.



Zo gaan we vol goede moed de Kerstdagen in en het nieuwe jaar tegemoet. 😊

Van Club De Open Hof



Kerst-Inn 2024

Zaterdag 14 december hadden wij onze gezellige jaarlijkse Kerstknutselmiddag met onze clubkinderen.

Voor onze Kerst High Tea hadden de kinderen zelf lekkere hapjes gemaakt en meegenomen. Wat zaten daar weer heerlijke dingen tussen.

Tijdens het eten hebben we geluisterd naar een mooi kerstverhaal. Met in de hoofdrol een jongetje, Thomas, en een karper.

Daarna hebben we nog 4 knutsels gemaakt. Een mooie kerstboomspiraal, een kerstkaart versierd met waterverf en een sneeuwpop van een glazenpotje met een zelfgemaakte muts van wol.

Wat hebben we weer genoten!!



Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.



KERSTVIERINGEN in De Open Hof

De kleur tijdens de Kerstvieringen: **Wit** - We vieren het feest van de geboorte van Jezus. Een nieuw leven vangt aan. Daar hoort de kleur wit bij.

Kerkdienst

Dinsdag 24 december - 18.30 - Kinderkerstnachtdienst



Thema: **Een boom met een droom...**

O.l.v.: Wilma Wijnen

Vertelling: Marjan Jansen

Muziek: Kerkband JOY



Op unieke wijze zal het Kerstverhaal in beeld gebracht worden door Marjan Jansen. Daarbij gaan we mooie liederen zingen, samen met Joy, onze eigen kerkband. 😊



Van harte welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes, klasgenoten, familie, vrienden en buren gezellig mee!

Na afloop (vanaf ongeveer 19.15 uur) is er een **toetjesbuffet**. Neem je ook wat lekkers mee? Dan delen we dat met elkaar!

We hopen ook jou te ontmoeten! Ben je erbij?

Kerkdienst

Dinsdag 24 december - 22.00 uur – Kerstnachtdienst



Voorganger: Bram Rebergen

Muziek en zang: Erik Westerhout (orgel), Jan Huizer (trompet) en Gospelkoor Revelation o.l.v. Harold Schonewille

Bij de dienst

Heel Holland Kerst

We weten dat juist met Kerstnachtdiensten veel meer mensen besluiten om naar de kerk te komen. Dat zal te maken hebben met een bepaalde traditie of gewoonte, misschien is het nieuwsgierigheid of een warm sentiment. Hoe dan ook, de kerken zitten veel voller dan door het jaar heen.

‘Heel Holland Kerst’ zou je kunnen zeggen.



En dat verhaal? De meesten weten wel iets van engeltjes en lieve herdertjes en dat kleine kindje in die stal. Nou, dat klopt... daar gaan we het over hebben. Het kerstverhaal lezen we zoals Lucas het heeft opgeschreven.

Heel Holland Kerst! We gaan de bekende liederen zingen, het koor REVELATION is er, Erik speelt op het orgel en Jan op de trompet. Kom je ook?! De dienst begint om 22.00 uur maar va. **21.45 uur** zingen we al drie prachtige liederen, dus wees op tijd.

Bram Rebergen

Kerkdienst



Maandag 25 december – 09.45 uur – Kerstviering!

Voorganger: Ds. John Boogaard

Muziek en zang: Erik Westerhout (orgel), Jan Huizer (trompet) en Aris Smit (zang)

(Er is géén kindernevendienst en kinderoppas.)

Bij de dienst

Op 1^e Kerstdag lezen we **Johannes 1 vers 1 t/m 18, Hebreëën 4 vers 14 t/m 16 en Hebreëën 5 vers 7 t/m 11**. Daarin gaat het, op verschillende manieren, over (hoe kan het anders) 'Jezus' - 'die de Christus' wordt genoemd!

Zal het voor velen 'vanzélf spreken' dat het over Jezus gaat, ik denk, verwacht en hoop evenwel dat het niet 'vanzelfsprekend' zal zijn 'wát' er over hem gezegd zal worden, net zo goed ook als 'hóe' er over hem gesproken zal worden.



In ieder geval zal er zondag een 'richtinggevend lied' worden gezongen (door Aris Smit) met de verwarrende, spannende titel '*Stealing Jesus Back*' (Jezus terug stelen), een lied van Garth Hewitt uit 2006 van het album '*Against the grain*' ('tegen de stroom in').

Als het mij lukt om duidelijk te maken waarom dit lied hier en nu wordt gezongen, dan zul je, hoop ik, begrijpen en ervaren hoe groot de uitdaging is (voor de kerk hier en nu en dus ook voor ons, als deel van die kerk) om op een goede, evangelie- / evangelische manier over Jezus te spreken.

Kom je het meemaken / ga je mee die uitdaging aan? Tot zondag!
Jan Huizer zal op trompet mede de liederen muzikaal begeleiden.

Hou je van zingen? Weet dan dat we al **om 9.30 uur** beginnen met het zingen van enkele liederen. Zorg dat je ook daarbij bent! Tot op 1^e kerstdag.

Ds. John Boogaard

Van de bloemencommissie



Thema: **Als nieuw - leven in het licht**

In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt. Het komt en is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. De lijn van de schikking is aangekomen bij het licht.

Kerst

Woord dat vlees werd

Johannes 1:1-14

Ontvangen licht
verbeeld in bloemen, vruchten
vol zaden
om te leven
licht in de toekomst

Van de Diaconie



Collectiedoelen voor de **Kerstdienst** op
24 december en op **Kerstmorgen 25 december**:

1^e collecte: **KiA – Kinderen in de Knel**

2^e collecte: **Kerk**



De kerstcollecte op 24 en 25 december is voor Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door!

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land.

Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.



Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Meer informatie kun je vinden op kerkinactie.nl/collecterooster.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.: 'Collecte kinderen Oekraïne', of doneer online. Hartelijk dank!

Kerkdienst

Zondag 29 december - 09.45 uur



Voorganger: Ds. Maaïke de Goei (Amersfoort)

Organist: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst, maar géén kinderoppas!

Bij de dienst



Wachten op Gods Licht in de duisternis,
Erkennen dat Gods Woord waarheid is,
Luisteren naar Zijn Geest die fluistert in de tijd,
Kijken naar kribbe en kruis, waarin Zijn liefde zich verspreidt.
Ontmoeten van Jezus die zoveel meer geeft dan verdiend.
Maken wij in ons leven een **welkom** voor deze hemelse Vriend.

In deze dienst staat Lucas 2: 22-40 (NBV) centraal.

Laat u, laat je inspireren door mensen die Jezus van harte **welkom** heten.

WELKOM in deze dienst!

Een hartelijke groet,

Ds. Maaïke de Goei-Jansma.

Reageren na de dienst?

Dat kan via: mdegoei-jansma@xs4all.nl

Van de Kindernevendienst



Op deze zondag gaan we verder met het adventsproject 'Bestemming Bethlehem'.

Het is de laatste zondag van het project.

Ook nu zingen we het [Projectlied](#) over Betlehem.



Het verhaal gaat over De wijzen uit Oosten. Dit lezen we in Mattheus 2:1-12. En het roept veel vragen op.

Wij vinden het fijn als jullie er ook bij zijn! Bram en Mirjam.

Van de Diaconie



Collectedoelen voor **zondag 29 december 2024**:

1^e collecte: **Diaconie**

2^e collecte: **Kerk**



Van de LEF tafel



After Christmas Party van de LEF tafel op **zondag 29 december** van **17.00-19.00 uur** op de Rozenbottelstraat 7.

We zijn op zoek naar **nóg** meer mensen die een warme maaltijd willen verzorgen voor ons. Wie volgt?! Want hoe meer kokers, hoe meer tijd tussen de 'kookbeurten'. Laat het weten: lef.openhof@pkn-veenendaal.nl Zou super zijn!!

Gezamenlijke PGV-dienst op Oudejaarsavond

Dinsdag 31 december - 19.00 uur – Oudejaarsdienst - Petrakerk

Voorganger: Ds Loeki van der Laan

Organist: Ytsen Wielstra

Ook online mee te vieren via kerkdienstgemist.nl - Petrakerk



Van de kerkenraad



Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers – vrijdag 10 januari 2025

Op 10 januari, van **16.30-18.30 uur**, is er weer de nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers van De Open Hof.

Of je nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad nodigt alle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten in De Open Hof, onder het genot van een drankje en een hapje. Aanmelden is niet nodig.



Namens de redactie van Samen Eén

Omdat het onderstaande bericht niet meer kon worden opgenomen in de laatste Samen Eén delen we het hierbij met u via de weekinfo.

Zondag 29 december gaat in De Meent voor:

Mw. Agatha van Ginkel, namens de Protestantse Gemeente Veenendaal.

(De dienst van de Hervormde Gemeente Achterberg met voorganger ds. J.H. de Vree komt hiermee te vervallen.)



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Week 52/2024 – van zo 22 t/m za 28 december			
Zo 22 dec	09.45	Ds. John Boogaard – 4e Advent	De Open Hof
Zo 22 dec	16.00	(V.I.S.) Festival of Lessons and Carols	Petrakerk
Di 24 dec	18.30	Kinderkerstnachtdienst	De Open Hof
Di 24 dec	22.00	Bram Rebergen - Kerstnachtdienst met Gospelkoor Revelation	De Open Hof
Di 24 dec	17.00-19.00	Kerstwandeling bij Bloei in Oost met aansluitend Kerstnachtdienst (19.30)	Spiesheem 54
Woe 25 dec	09.45	Ds. John Boogaard – Kerstfeest	De Open Hof

Week 01/2025 – van zo 29 december t/m za 4 januari			
Zo 29 dec	09.45	Ds. Maaïke de Goei (Amersfoort)	De Open Hof
Zo 29 dec	17.00-19.00	After Christmas Party – LEF tafel	Rozenbottelstr. 7
Di 31 dec	19.00	Ds. Loeki van der Laan – Oudejaarsavond - PGV-dienst	Petrakerk kerkdienstgemist
Zo 5 jan	09.45	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 5 jan	11.00	Laagdrempelige Ontmoetingsdienst	Spiesheem 54
Vrij 10 jan	16.30-18.30	Nieuwjaarsreceptie Vrijwilligers	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](#)

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)