

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 15 - week 38/2022



Zondag 18 september 2022

De kleur van de antipendia: **Groen** - Het is de kleur van de groei – ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.

Kerkdienst

Zondag 18 september - 09.30 uur – **STARTZONDAG**



Voorgangers: Drs. Ramon Pol en Rieke van de Lagemaat

Organist: Gerard Rosier

En er is: 12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas

Bij de dienst

Het thema van deze Startzondag (en van de dienst) is '**Omzien naar elkaar**'.

We denken na over dit thema aan de hand van Mattheüs 25:31-46.

Jezus zegt daar: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' (vs. 40)

We gaan met elkaar nadenken over wat het betekent om naar elkaar om te zien, en waarom dit juist binnen de kerk zo'n belangrijk thema is.



Graag tot zondag!

Hartelijke groet,

Ramon Pol en Rieke van de Lagemaat

Van de kindernevendienst



Op deze zondag staat Genesis 41:33-57 centraal. Jozef is door zijn broers verkocht, en zo terechtgekomen in Egypte.

In Egypte legt hij dromen van andere mensen uit, en hij doet dat ook met twee dromen van de farao.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het slimme plan van Jozef om graan op te slaan tijdens de zeven jaar dat het goed gaat in Egypte. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de farao die vindt dat de geest van God in Jozef is, en dat Jozef de slimste mens is van het hele land.



Daar hebben we leuke uitwerkingen bij!

Na de dienst kunnen de kinderen voor de Startzondag nog lekker komen knutselen



bij mensen van de Kindernevendienst. Het thema van de startzondag is 'Omzien naar elkaar', daarom gaan we mooie bloemen en kaarten maken om weg te geven.



Even bijpraten

Mijn eerste 'update' volledig vanuit thuis! Sinds 9 september ben ik immers ontslagen uit De Hoogstraat en begonnen met de poliklinische revalidatie. Dat wil zeggen dat ik twee keer per week een dagdeel terugga naar de Hoogstraat in Utrecht voor revalidatie.

Hoe dat is? Heerlijk! Gewoon thuis zijn bij Judith en Eva en slapen in je eigen bed! Ik ben erg blij dat dat weer kan. Ondertussen ben ik druk bezig met thuis allerhande oefeningen te doen en met af en toe een stuk(je door de wijk) te lopen. Ook ondoordacht lopen moet ik immers weer leren. Fietsen kan ik nog niet, maar dat ga ik - naar verwachting en naar ik hoop - weer op leren pakken in de Hoogstraat.

De gevolgen van mijn infarct zijn nog wel merkbaar, al kan ik weer steeds meer, zeker als ik alles vergelijk met begin juli. Waar ik het nog aan merk? Aan het typen van dit stukje bijvoorbeeld, met een linkerhand die het (nog?) moeilijk vindt om als vanouds weer mee te doen. Dus druk ik (stel je het toetsenbord even voor) steeds weer de 'Tab' toets in of de 'Caps Lock', en verschijnen er telkens, onbedoeld, schuine streepjes \\\ in mijn tekst.

'Snel even iets doen is er niet meer bij' zei iemand pas terecht tegen me. Verder ben ik erg dankbaar (!) dat mijn zicht, spraak en geheugen onaangetast zijn gebleven.

Ook ben ik erg dankbaar (!!!) voor al het kerkenwerk dat, dankzij de inzet van zovelen, doorgaat. Met het oog op de startzondag mailde ik pas naar Ramon en Rieke, uit de grond van mijn hart: *'Het voelt zo waardeloos dat ik er niet ben zondag. En tegelijk ben ik zo blij dat jullie er wél zijn zondag'*.

En dat geldt voor héél veel wat er gebeurt, voor wat ik plotseling moest laten liggen. Prachtig om te zien en te lezen dat dat 'gewoon' verder gaat, dankzij de inzet van zovelen.

Allen een mooie startzondag toewensend en toebiddend, groet ik jullie hartelijk.

Ds. John Boogaard

Van de Kerkenraad



De wijkkerkenraad van De Open Hof heeft op 10 september per brief een beroep uitgebracht op **Rob van de Wetering** uit Veenendaal. Rob heeft per omgaande laten weten het beroep te aanvaarden.



De wijkgemeente steunde op 1 september tijdens een gemeentevergadering vrijwel unaniem de voordracht van Rob in de vacature voor predikant (0,8 fte) in De Open Hof. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de gevolgde procedure. Dit betekent dat de weg openlag om Rob van de Wetering op 10 september per brief te beroepen. Hij had maximaal drie weken de tijd zich op het beroep te beraden. Rob heeft echter, zoals aangegeven, direct laten weten het beroep te aanvaarden. Daar zijn wij vanzelfsprekend heel blij mee.

Dit betekent dat we de bevestiging- en intrededienst kunnen gaan voorbereiden. In overleg met Rob hebben we gekozen voor een bevestiging- en intrededienst op 30 oktober om 14.30 uur. U bent daar allemaal vanzelfsprekend van harte voor uitgenodigd. Nadere mededelingen daarover volgen op een later moment. De wijkkerkenraad hecht eraan de beroepingscommissie te bedanken voor haar inspanningen. We danken ook de wijkgemeente voor het in de wijkkerkenraad en beroepingscommissie gestelde vertrouwen. En we zien vooruit naar de komst van onze nieuwe wijkpredikant: **Rob van de Wetering**

Van de Diaconie



Collectedoelen voor 18 september met dit keer ook een 3^e collecte:

- 1^e collecte is voor het **Jeugd- en jongerenwerk van onze PGV**
- 2^e collecte is voor de **Kerk**
- 3^e collecte is voor **Vredes Initiatief Veenendaal (ViV)**.

Vredes Initiatief Veenendaal



Het ViV is in het leven geroepen door een aantal mensen, leden van verschillende kerkgenootschappen, maar iedereen is welkom om aan te sluiten! Het doel van ViV is de vrede te bevorderen in de breedste zin van het woord en onder de aandacht te brengen van mensen in Veenendaal en daartoe ook acties te ondernemen.

Het ViV wordt hierbij ondersteund door Pax Nederland, maar **niet financieel**.

Acties worden meestal in de Vredesweek georganiseerd (dit jaar **van 17 t/m 25 september**) maar ook later in het jaar. Activiteiten zijn o.a. workshops geven over geweldloze weerbaarheid, een vredesconcert, een spreker/spreekster inhuren, een film vertonen, een maaltijd van mensen met verschillende nationaliteiten, de Walk of Peace. Voor deze activiteiten is geld nodig. Het **ViV is afhankelijk van giften** en donaties en daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Na de dienst van 18 en/of 25 september kunt u een Vredeskrant meenemen. Voor meer informatie: www.vredesinitiatiefveenendaal.nl/. Mocht u geïnteresseerd zijn in de ViV en mogelijk zelfs lid willen worden? Top!! De groep bestaat nu uit **slechts 3 mensen**. Meldt u aan of vraag meer informatie. Bel, app of mail daartoe naar Elly Dijkstra-Groenewegen (lid van de PGV), 062544062, ellygroenewegen@gmail.com

Het programma van de Vredesweek vindt u in Samen Eén nr. 16, op de website van ViV en in deze flyer: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/vredesweek.pdf

Geven aan de collectes



U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van De Open Hof: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf

Mobieltjes inleveren voor het goede doel!!



Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Daarom willen we in De Open Hof een doos neer zetten om deze in te zamelen. Ook lege cartridges mogen in deze doos!



kerk in actie

De opbrengst is voor **Kerk in Actie!**

Met ingang van de startzondag zal deze doos geïntroduceerd worden. De doos komt **bij de piano in de gang** te staan.

Wij hopen dat u allemaal mee wilt doen met deze actie en uw kasten na gaat kijken of u iets voor ons heeft. Met een groet van de diaconie. 😊

PGV doet mee met de voedselstafette 2022!!



VOEDSELBANK
VEENENDAAL

De Voedselbank Veenendaal verzorgt wekelijks pakketten voedsel voor gezinnen die onder het absolute minimum leven. Echter is het voor hen nauwelijks mogelijk goede pakketten samen te stellen omdat ze bijna geen goede artikelen meer in het magazijn hebben staan. Als PGV willen we daarom in oktober een bijdrage leveren door de hele maand producten in te zamelen.

Vanaf **zondag 25 september** worden de bekende tassen uitgedeeld.

Op **zondag 2, 9, 16, 23 en 30 oktober** is er voor beide gemeentes de mogelijkheid om voor de dienst de artikelen in te leveren.



Voor **De Open Hof** geldt dat, als het op de aangegeven zondagen niet lukt, de artikelen in de maand oktober ook op de maandagmorgen en woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen worden afgegeven bij de koster.

Voor **Zuid West** geldt dat er in oktober elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur ook de gelegenheid is om artikelen in te leveren.

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselstafette.

Beide diaconieën bevelen deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!?

Heel hartelijk welkom



op de **Startzondag** met als thema '**Omzien naar elkaar**'.

Er hebben zich in totaal **135 mensen** opgegeven die in ieder geval mee willen lunchen. Geweldig! 😊

Als u **niet** meeluncht, dan blijft u in toch zeker **wél**, net als op andere zondagen, koffie, thee of fris drinken? Met zelfgebakken lekkers?!?



Wie weet vindt u het zo leuk dat u daarna nog even blijft om een stukje van het vervolg van de startzondag mee te maken. Samen met u wordt het een fijne dag vol activiteiten en gezelligheid!! Wij zien er naar uit, u ook?

Graag tot zondag 18 september!

Een groet van de **startzondagcommissie**: Petra, Annemarie, Anke en Erna. 😊

Van Werkgroep V.I.S. – De Open Hof



GOD VERGETEN: GEDACHTEN OVER GELOOF EN DEMENTIE

‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe’, aldus een partner van iemand met dementie.

Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren? Wie ben je als je dat zelf niet meer weet? Dominee Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover in gesprek gaan.

Tim van Iersel is geestelijk verzorger bij Woonzorgcentra Haaglanden en auteur van ‘Godvergeten gedachten over geloof en dementie’



Datum: **dinsdag 20 september**

Locatie: De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd: **20.00 uur**

Kosten: € 5,00 inclusief consumptie

Contact: Ada Coppoolse, e-mailadres: adacoppoolse@gmail.com

Leiding: Ds. Tim van Iersel

Overige V.I.S.- en andere activiteiten:



Donderdag 22 september - 20.00 uur - Trefpunt, Dennenlaan 5
‘De toekomst van de kerk’ Lezing door Almatine Leene (theoloog van het jaar 2021) Meer informatie: www.petrakerk.nl



Zondag 25 september – 19.00 uur – Petrakerk, Dennenlaan 5
Viering in de stijl van Taizé: Meditatie door zingen, Bijbellezen, gebed, stilte en het aansteken van kaarsen.
Thema: **Levend water**



Maandag 26 september – 19.00-19.35 uur – De Open Hof
Lectio Divina – Welkom! Probeer het eens, ervaar of het iets voor je is. Contact: Arco & Mirjam de Leede: mirjam@arcomirjam.org en Wendy van Schelven: wendy@van-schelven.nl / 06-20489508



En verder....

- Staat er een overzicht met alle **V.I.S. activiteiten** t/m december 2022 op de website: www.de-open-hof.nl/vis-activiteiten-2022-2023/
- Staan alle activiteiten en bijeenkomsten van De Open Hof (*Soos, Creagroep, Bijbelkring enz.*) in de **agenda** op de website: www.de-open-hof.nl/agenda
- Hebben we jullie hulp hard nodig!! Kijk op het **vacaturebord** in de gang of op de **vacaturepagina** op de website: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
- Vindt u hier de handleiding over de besloten **PGV app**:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf
- Is er een flyer met informatie over De Open Hof die u hier kunt inzien:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-20220324.pdf

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Za 17 sept	Staat in de uitnodiging	Startmiddag voor de kinderen van Club De Open Hof	Wijkkerk De Open Hof
Zo 18 sept	09.30	STARTZONDAG – Drs. Ramon Pol en Rieke van de Lagemaat	Wijkkerk De Open Hof
Zo 18 sept	09.30	12-Plus, kindernevendienst en kinderoppasdienst	Wijkkerk De Open Hof
Di 20 sept	18.45-19.45	Club De Open Hof- groep 6,7,8	Clubruimte De Open Hof
Di 20 sept	20.00	(V.I.S.) God vergeten: over geloof en dementie	Wijkkerk De Open Hof
Wo 21 sept	09.00-09.30	Ochtendgebed	Kerkzaal De Open Hof
Wo 21 sept	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 21 sept	18.30-19.30	Club De Open Hof - groep 3,4,5	Clubruimte De Open Hof
Do 22 sept	20.00-22.00	(V.I.S.) De toekomst van de kerk: Almatine Leene	Trefpunt Petrakerk, Dennenlaan 5
Zo 25 sept	09.30	Rianne Bogerd-Looijen - en JOY	Wijkkerk De Open Hof
Zo 25 sept	09.30	Kindernevendienst en -oppas	Wijkkerk De Open Hof
Zo 25 sept	19.00	Viering in de stijl van Taizé	Petrakerk, Dennenlaan 5

Bereikbaarheid Pastoraal Team

Voor pastorale zorg/opvang kunt u contact opnemen met:

Ds. Aafke Rijken - 0318-522033 - rijkenhoevens@gmail.com of met kerkelijk werker **Rieke van de Lagemaat** - 06-51117257 - rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl

Verder is ouderling Wilma Kloet bereikbaar voor vragen over pastorale zorg.

06-19471338 - familiekloet@online.nl Schroom niet om contact op te nemen!

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk op woensdagavond** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

* **De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl:**

www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl

* Aanvragen logincode voor de website: www.de-open-hof.nl/login/

* Info & Contact: www.de-open-hof.nl/contact

* Facebook De Open Hof: www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/

* Protestantse Gemeente Veenendaal: www.pkn-veenendaal.nl/