

Weekinfo De Open Hof

1^e jaargang - nummer 19 - week 42/2021



Zondag 17 oktober 2021 – 5^e zondag van de herfst

De kleur van de zondag: **Groen** – Groen staat voor de kleur van de hoop en groei in de toekomst.

Het staat ook voor vruchtbaarheid, jeugd en nieuw leven.

Kerkdienst



Aanvang 10.00 uur – de dienst is online mee te vieren via kerkdienstgemist.nl (link op laatste pagina)

Voorganger: Ds. A.D. Poortman (Veenendaal)

Organist: Jan de Wit

En er is: Kindernevendienst, Kinderoppas en 12-Plus

Bij de dienst

Centraal staat het gedeelte uit Numeri 14:11-25

Het volk is voor de poort van Kanaän.

Maar het gelooft de 10 verspieters meer dan de belofte van God.

Daarom wil men terugkeren. De omgekeerde wereld dus van een volk dat eerst zo dankbaar was voor de redding. God wil een eind maken aan het volk.

Maar op het gebed van Mozes zien we ook bij Hem een omkeer.

Hij spaart het volk, al heeft hun opstand grote gevolgen.

Belangrijk is door welke geest (Geest) wij ons laten leiden.

Ds. Dinant Poortman

Van de Kindernevendienst

Stad van Trouw. We vertellen het verhaal uit Zacharia 8. Het gaat erover dat God weer in Jeruzalem zal wonen. Een prachtig verhaal over het opbouwen van een stad waar het een puinhoop was door verwoesting en waar iedereen, volwassenen en kinderen, aan meewerkt om er weer iets moois van te maken. De mensen zullen weer vol bewondering door het mooie Jeruzalem kunnen lopen. De kinderen zullen weer in de straten spelen. De boodschap van Zacharias is: 'God is trouw en Hij zal zich weer over zijn volk ontfermen'.



We gaan werken aan een plattegrond van Jeruzalem om daar iets heel moois van te maken. De jongste groep gaat aan de slag met spelende kinderen en de oudste groep gaat wegen aanleggen met..... Kom je ook meehelpen? Tot zondag!

En we hebben goed nieuws: vanaf zondag 31 oktober (na de herfstvakantie) is er weer iedere zondag kindernevendienst!



* Wil jij ook een keer 'Kind van de Zondag' zijn?

* Wilt u of wil jij meedoen in ons leuke team van de leiding.

Neem dan gewoon contact op via: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl en..... kijk ook eens op: www.de-open-hof.nl/knd/

Koffie na de kerkdienst

Na afloop van de dienst kunnen we elkaar weer gezellig ontmoeten in de gymzaal bij de koffie en de thee.



Iedere zondag na de dienst koffie drinken in de gymzaal?

Dan hebben we echt nog heel veel hulp nodig bij het klaarmaken en weer opruimen van de gymzaal! Hoe meer mensen willen helpen, hoe gemakkelijker het wordt om een rooster te maken! En.. vele handen maken het werk een stuk lichter! Meld je aan bij Job van Hardeveld: job@boost-avenue.nl of **app** naar: 06 535 465 94

Van de Kerkenraad



De maatregelen zijn inmiddels bij een ieder wel bekend. Wilt u ze tóch nog even nalezen? Ga dan naar www.de-open-hof.nl

Van de Diaconie



Keuze 40-dagen project: Youth For Christ Veenendaal

Op zondag 10 oktober heeft u kunnen stemmen voor het doel van het 40-dgn project. Het was een nek aan nek race, maar uiteindelijk heeft Youth For Christ Veenendaal de meeste stemmen gekregen. Wij zijn blij dat we ons als gemeenteleden van De Open Hof kunnen gaan inzetten om dit goede doel te ondersteunen. Indien mogelijk hopen we elkaar tijdens de activiteiten in de 40-dagen tijd in grote getalen te ontmoeten.

Mocht u nog ideeën/suggesties hebben voor leuke/interessante/spectaculaire activiteiten horen we dat graag z.s.m. van u.

De 40-dagencommissie: Erna, Marga, Jaap, Eveline en Scott



Diaconale collecte

Op zondag 17 oktober is de eerste collecte bestemd voor RED EEN KIND.



Help gezinnen om zich te wapenen tegen klimaatverandering

Je kinderen niet genoeg te eten kunnen geven. Dat is verschrikkelijk! Helaas is het de harde realiteit voor gezinnen in armoede. We zien bij Red een Kind dat klimaatverandering een groot effect heeft op de gezinnen in de arme plattelandsgebieden waar we werken. Stel je voor dat je een jaar lang keihard werkt om je gezin te eten te geven, maar door extreme droogte of juist extreme regens gaat je oogst verloren. Waar haal je dan nog de moed vandaan om door te gaan?

In onze dorpsprogramma's helpen we ouders om meer inkomen te verwerven. Omdat de meeste gezinnen rondkomen van landbouw, bieden we trainingen aan boeren over hoe ze de opbrengst van hun land kunnen vergroten. Daarin helpen we hen ook om zo goed mogelijk om te gaan met de veranderingen in het klimaat en leren we hoe ze op een duurzame manier hun voedsel kunnen verbouwen. Met waterpompen op zonne-energie kunnen boeren bijvoorbeeld hun land nat houden tijdens extreme droogte. Ook bieden we alternatieven voor als de oogst mislukt,



zoals het houden van kippen. Die kunnen in geval van nood verkocht worden, zodat er toch inkomen is voor het gezin.

Dickson uit Malawi is één van de boeren die we helpen in ons programma. Hij vertelt: "Ik weet zelf hoe het is om met honger op te groeien, en dat hoeven mijn kinderen hopelijk niet meer mee te maken."

Lees zijn verhaal op www.redeenkind.nl/speciaal.

Helpt u mee om arme gezinnen te beschermen tegen klimaatverandering?

Creagroep De Open Hof



Wat een leuke & fijne belangstelling voor het Adventskleed 😊 Heeft u nog geen lot gekocht? Geen probleem....ook deze zondag is er iemand die u dit graag aanreikt. € 1,00 per lot en de totale opbrengst komt t.b.v. het Interieurfonds D.O.H. Wie weet wordt u de blije eigenaar van dit mooie Adventskleed. Vriendelijke groet en tot ziens. Voor detailfoto's: www.de-open-hof.nl/adventskalender/



Allerzielen en wie helpt mee?

Op dinsdag 2 november is het Allerzielen. Mensen wereldwijd herdenken dan familieleden en vrienden die overleden zijn, en viëren het geleefde leven!

Dit jaar doen we dat weer opnieuw ook 'Wijkerk De Open Hof', waar ieder die dat wil - van welke geloofsachtergrond ook - welkom is om op de eigen manier stil te staan bij het overlijden van zijn of haar geliefde(n). De kerk is open van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur, voor iedereen!

Om dit bekend te maken / mensen uit te nodigen gaan we, in de straten rondom De Open Hof / in de buurt: **2500 uitnodigingskaarten** rondbrengen:

Aan de bewoner(s) van dit huis!



HERDENKEN IN HET LICHT!
Voor wie steek jij een kaarsje op?

Op dinsdag 2 november is het weer Allerzielen.
Mensen wereldwijd herdenken dan familieleden en vrienden die overleden zijn;
en viëren het geleefde leven!

Een flinke klus die echter goed te doen is als u/jij ons daarbij helpt. Op de 'brug' naar de uitgang liggen hele stapels met uitnodigingen - per straat! - help jij / helpt u ons daarbij door één -of meer- stapel(s) mee te nemen?

In de regel kunnen ze huis aan huis worden bezorgd. Voor de flats zijn het soms écht hele stapels, maar brievenbus na brievenbus gaat echt snel is onze ervaring!

Het is de bedoeling dat ze in week 43 (vanaf 25 okt) worden rondgebracht!!!

Bij voorbaat dank!

Dit jaar doen wij dat opnieuw óók in 'Wijkerk De Open Hof' te Veenendaal.
Waar ieder dat wil
van welke geloofsachtergrond ook
welkom is
om op eigen manier stil te staan bij het overlijden van zijn of haar geliefde(n).
De kerk is open van 19 tot ongeveer 20 uur, voor iedereen!

Wie dat wil kan een kaarsje aansteken en meteen weer weggaan.
(Hou bij alles deze avond sowieso de veilige afstand in acht!)
U kunt ook (even) gaan zitten om stil te zijn
en te luisteren naar (live-)muziek
en verschillende gedichten.



Wijkerk De Open Hof - Ronde Erf 86 - www.de-open-hof.nl
Voor meer info: ds. John Boogaard - 0318 543990 - j.a.boogaard@ziggo.nl

Lectio Divina

Het trage lezen van de zogeheten “Lectio Divina”



“In een tijd waarin alles snel moet, is het een uitdaging om te verlangzamen. Dat geldt zeker ook voor (...) ons lezen van de Bijbel. De spirituele leeswijze van de Lectio Divina kan ons daarbij helpen.” (Jos Douma.)

Wat Lectio Divina is? Een manier om in stilte en rust een kort Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat het een Woord van God voor jou kan worden; zodat God door dit Bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een luisteren met je hart en minder met je verstand. Zo lezen kan zeer opbouwend zijn, vooral omdat je in alle stilte en rust in Gods aanwezigheid wilt zijn en naar Hem en zijn woord wilt luisteren. We hopen dit weer met elkaar te gaan oefenen op de maandagavond van 19.00 - 19.35 uur in de kerkzaal van De Open Hof. Op de maandagen: **25 oktober**, 29 november, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni. Voor meer info: ds. John Boogaard, 543990, j.a.boogaard@ziggo.nl

Uitnodiging van Werkgroep V.I.S. De Open Hof voor de bijeenkomst



Het jodendom en christendom in de eerste eeuwen

De wegen die uiteen gingen.....

Tegenwoordig is het christendom de grootste wereldgodsdienst.

Over de hele wereld zijn kerken en gelovigen te vinden. Toch begon het christendom heel klein: als een beweging binnen een andere godsdienst, het jodendom. Hoe is het zo ver gekomen dat christendom en jodendom afzonderlijke godsdiensten werden? Hoe komt het dat het christendom een wereldreligie werd, terwijl het jodendom een relatief kleine godsdienst bleef voor één volk? In deze lezing gaan we op zoek naar de oorsprong van twee godsdiensten die samen tot op de dag van vandaag de cultuur, samenleving en politiek diepgaand beïnvloeden. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het begin.

Dr. Bart Wallet is politiek en religiehistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het HDC Centre for Religious History aan diezelfde universiteit en docent joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum: Woensdag 27 oktober

Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Start: 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur)

Kosten: € 5,- (inclusief consumptie)

Contact en aanmelden: Koos de Mooij, 0638434328, koosdemooij@yahoo.com

Schrijfactie Amnesty International - oktober 2021

Voor straf naar een afgelegen gevangenis.



Maryam Akbari Monfared zit al bijna 12 jaar onterecht in de gevangenis. In maart werd ze plotseling overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten willen haar straffen omdat ze vanuit de gevangenis een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg voor haar broer en zus die in 1988 in het geheim werden geëxecuteerd.



amnesty international

Slechte gevangenisomstandigheden. In de gevangenis waar Monfared nu zit, lopen de toiletten over en mogen gevangenen zelden douchen. Ziektes, infecties en luizen verspreiden zich er in razendsnel tempo en er is geen medische zorg. Ze zit sinds 2009 vast. Ze werd na een oneerlijk proces veroordeeld tot 15 jaar cel omdat ze familieleden heeft die lid zijn van een verboden oppositiegroep. Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 november 2021 de autoriteiten van Iran. Roep hen op om Maryam Akbari Monfared onmiddellijk vrij te laten. Voor de brief gaat u naar:

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Iran-okt_-2021.pdf

Goednieuwsbericht oktober 2021



Prodemocratie-activist Oumar Sylla in Guinee vrijgelaten

Op 5 september 2021 vond een militaire staatsgreep plaats in Guinee. De procureur-generaal werd daarna bevolen om Oumar Sylla en andere gevangenen die op politieke gronden werden vastgehouden, vrij te laten, in overeenstemming met de instructies van de nieuwe militaire autoriteiten die de macht hebben gegrepen.

Op 10 juni veroordeelde het hof van beroep Oumar Sylla tot 3 jaar gevangenisstraf wegens verzonnen beschuldigingen. Amnesty denkt dat Sylla is opgepakt omdat hij op vreedzame wijze gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting

Sylla werd al eerder gevangengezet. Op 17 april 2020 werd hij opgepakt voor zijn huis in de Guinese hoofdstad Conakry. Dat gebeurde nadat hij in een radio-interview mensen had opgeroepen te demonstreren tegen plannen van de regering om de grondwet te wijzigen. Hij werd aangeklaagd voor 'geweld en doodsb bedreigingen' en 'het verspreiden van valse informatie'. Op 27 augustus 2020 sprak de rechter hem vrij van alle aanklachten en beval zijn vrijlating.

De volledige tekst van het goednieuwsbericht vindt u op

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Goednieuwsbericht-Guine-okt_-2021.pdf

Collectanten gezocht voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

**kerk
in actie**

Van 22 tot 27 november landelijke collecte voor Griekenland!

Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Alle informatie vindt u in een pdf. Gewoon even klikken op: <https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Collectanten-gezocht.pdf>

De Open Hof in de PGV app



Uw eigen kerk op uw telefoon!! Doe mee en meldt u aan!

Voor algemene informatie gaat u naar:

www.de-open-hof.nl/pgv-app/ Voor de (voorlopige) handleiding gaat u naar:

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Wo 20 okt	09.00-09.30	Ochtendgebed	Consistorie De Open Hof
Wo 20 okt	09.30-11.30	CREAgroep	Kerkzaal De Open Hof
Zo 24 okt	10.00	Ds. John Boogaard	Wijkkerk De Open Hof

Aanmelden via KERKTIJD.NL



Aanmelden is éénmalig. Daarna draait u mee in het automatische uitnodigingssysteem. Informatie: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd

Vragen, opmerkingen of tips voor Weekinfo De Open Hof kunt u sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Handige links

- * Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl
- * Facebook De Open Hof: www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
- * Kerkdienstgemist.nl vanuit De Open Hof:
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
- * Het bijwonen van diensten: www.de-open-hof.nl/kerk-in-coronatijd
- * Contact & Informatie: www.de-open-hof.nl/contact

Heeft u bijdragen voor de Weekinfo? Stuur u deze dan, liefst woensdag maar uiterlijk donderdag 15.00 uur, naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl