

Weekinfo De Open Hof

3^e jaargang - nummer 19 - week 42/2023



Zondag 15 oktober 2023

De kleur van de antependia: **Groen**

Groen verwijst naar vruchtbaarheid, naar leven, naar natuur en groei.

Groei ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.

Kerkdienst Zondag 15 oktober 2023 – **10.00 uur**



Voorganger: Ds. John Boogaard

Orgel: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst, oppas en 16 Plus (**Géén 12-Plus**)

Bij de dienst

Komende zondag is het (ook in de Open Hof) wat genoemd wordt: **'Michazondag'**.

Op Michazondag (de zondag die het dichtst bij Wereldarmoede-dag (17 oktober) valt) staan wereldwijd (!) duizenden kerken stil bij het onrecht in de wereld!

Dit jaar is het thema van Michazondag: *'sociale en ecologische gerechtigheid'*.

Wie een beetje thuis is in de Bijbel snapt meteen waarom deze speciale zondag naar het Bijbelboek Micha is genoemd.

Het meest bekende vers uit Micha is dan wel (vermoed ik), Micha 6:8. *"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God."*

Máár Micha is óók de profeet van die bekende woorden daaraan voorafgaand - die op Goede Vrijdag vaak klinken in het zgn. 'beklag van God'! Micha 6:3 *'Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!'*

De profeet dus, zeg ik even kort zo, die 'van Godswege ter verantwoording roept'.

Of wij daar nou zin in hebben of niet – voeg ik daar aan toe. We zullen zondag dus, met vele kerken wereldwijd, opnieuw stilstaan bij *sociale en ecologische gerechtigheid'*.

Zondag a.s. doen we dat a.d.h.v. de profetie van Joël (Joël 1) én a.d.h.v. die bekende woorden uit Mattheüs 22:36-44.

Hopelijk tot zondag. *Ds. John Boogaard*



Van de Kerkenraad



Geef vrede, Heer, geef vrede

De Protestantse Gemeente Veendam heeft met afschuw kennis genomen van de opgelaaide strijd tussen Hamas en Israël, met vele doden, gewonden en verwoestingen tot gevolg.

We nemen afstand van de wreedheden die samenlevingen kapot maken en de wraakzucht die het geweld oproept. We leven mee met alle slachtoffers, Israëliërs én Palestijnen en alle andere betrokkenen. We bidden voor vrede en verzoening, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook elders in de wereld. We belijden dat vrede en gerechtigheid tot de essentiële waarden van ons geloof behoren.

Op vrijdag 13 oktober zullen veel kerken tussen 19.00 uur en 19.15 uur de kerkklokken laten luiden. Ongeveer aan het begin van de joodse Sjabbat. Omdat de Open Hof geen klok heeft zullen we vlaggen ophangen als een appèl tot aanhoudend gebed.

Van de Kindernevendienst



Hallo kinderen!

Zondag gaan we het hebben over Psalm 84. Deze psalm gaat over de tempel, het huis van God. Een fijne plek om naar te verlangen. Er wonen vogels in en om de tempel. Zij hebben geluk! De jongste kinderen maken een leuke verwerking met vogels.

En wat betekent het dat de schrijver van de psalm liever één dag in de tempel dichtbij God wil zijn, dan duizend dagen ergens anders? Kom je meedoen? Wij zien je graag!

Groetjes van de nevendienstleiding, Lianne en Marion



Van de 12-plus groep



In verband met de herfstvakantie is er deze week geen 12-plus groep.

Deze is doorgeschoven naar 22 oktober.

We hopen jullie dan weer te zien

Groeten van Wibe, Petra en Jurrien.

Van de 16-Plusgroep



Op zondagochtend 10.00 uur, iedere 1^e en 3^e zondag van de maand, willen we als 16-plusgroep graag beginnen met een ontbijt. Zo kunnen we goed bijkletsen en gezellig samenzijn voor we de lastige thema's en goede gesprekken induiken.

Zou jij soms willen helpen om dat mogelijk te maken? Laat het weten, dan kijken we naar de data en jouw voorkeur voor een bijdrage! De (ontbijtingrediënten)afbeelding [is er ook in pdf](#).

Wil je meer weten? Je kunt ons bereiken via: 16plus.openhof@pkn-veenendaal.nl

Hartelijk groet van Anne-Marieke, Arco, Jan Pieter, Joost, Mirjam en Wendy



Van de Diaconie



Collectiedoelen voor zondag **15 oktober**:

1^e collecte: **Voedselbank**

2^e collecte: **Kerk**

De diaconale collecte van zondag 15 oktober a.s. is bestemd voor de Voedselbank in Veenendaal.

De Voedselbank zet zich in voor kinderen en hun ouders met een laag inkomen. Sinds eind 2013 wordt via de Voedselbank noodhulp verleend aan mensen die onder de armoedegrens leven. Zij krijgen de mogelijkheid wekelijks boodschappen te doen in de Voedselbank Winkel! Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, een eigen moestuin voor de Voedselbank. De moestuin levert verse groenten voor de cliënten van de Voedselbank. Dit alles kan alleen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsoren.



**VOEDSELBANK
VEENENDAAL**



Naast de collecte ondersteunen we de Voedselbank met het inzamelen van voedsel.

We hopen dat zowel de collecte op 15 oktober als de voedselinzameling flink mogen bijdragen aan het werk van de Voedselbank.

Uw donatie maakt het verschil tussen en 'Wat eten we vandaag?' en 'Eten we vandaag?'

Doel voor het 40-dagenproject 2024

De eerste voorstellen zijn bij ons binnengekomen. Heb je ook een goed idee voor een mooi project om geld voor in te zamelen? Laat het **uiterlijk 20 oktober** weten!!! De diaconie kiest drie doelen uit waar we dan met de hele gemeente over gaan stemmen. Goede doelen kunnen worden doorgegeven via:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl Dank!! Fijn dat al meerdere gemeenteleden zich hebben aangemeld om mee te doen in de 40-dagencommissie! Maar.... we kunnen nog meer mensen gebruiken! 😊

Lijkt het je leuk om samen met andere enthousiaste mensen activiteiten te bedenken, geef je dan óók op. We hebben je nodig. Samen kunnen we er een mooie actie van maken!

Voor meer informatie of om je op te geven: 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl

Een vriendelijke groet van de diaconie

Voedselestafette 2023

De diaconie is blij om te kunnen melden dat de Voedselestafette alweer goed loopt, zowel qua boodschappen als qua financiële bijdrages. En we hebben nog even te gaan!

Deze week is er €315,00 afgestort, de opbrengst van de welbekende bus die er tijdens elke kerkdienst staat.

Op naar een mooi vervolg.

Een hartelijke groet namens de diaconie

Op **zondag 15, 22 en 29 oktober** is in de hal van de kerk de mogelijkheid om de artikelen in te leveren.

Lukt het niet op deze momenten, dan kan het in de maand oktober ook op de maandag- en woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur bij onze koster worden afgegeven in De Open Hof. (behalve maandag 16 en woensdag 18 oktober)

U kunt de Voedselbank ook steunen door een gift over te maken.

Dit kan via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette.

De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee?!?



Van Kerk Binnenstebuiten



Namens Kerk Binnenstebuiten: Boeketten 'ter bemoediging'

Het was naar aanleiding van 'de week tegen de eenzaamheid' dat we u/jou gevraagd hadden om op vrijdagavond bossen bloemen te komen brengen, waar vervolgens op zaterdagmorgen (zie de foto's) prachtige boeketten van werden gemaakt!



Van alle bloemen die er waren hebben kundige handen ruim 150 boeketten (!) kunnen maken die een dag later, op zaterdag 7 oktober, zijn uitgedeeld aan passanten op het plein voor de Jumbo, met de vraag 'wilt u dit boeket brengen naar iemand die wel een bemoediging kan gebruiken'.



Van de uitdelers hoorden we dat dit gebaar/ het boeket/ zo'n fleurig teken van meeleven door verreweg de meeste mensen erg werd gewaardeerd!

Dank daarom voor al de bloemen en dank voor alles wat er vervolgens mee gedaan werd.

Schrijfactie Canada: vervolg landverdedigers niet.



In Canada protesteren de **Wet'suwet'en** tegen een gasleiding onder de Wedzin Kwa-rivier op de grond van hun voorouders. Ze zijn bang voor vervuiling en gaven geen toestemming voor de bouw. Negen van hen hangt nu een celstraf boven het hoofd omdat een rechter hen beval bij de bouwplaats weg te blijven. Ze verdedigen enkel hun landrechten.

Mensenrechten in gevaar door aanleg gasleiding

Sinds eind 2021 bezetten de Wet'suwet'en de bouwplaats. Ze hebben op hun grond kampen opgezet om zo de bouw een halt toe te roepen. De landverdedigers worden door de politie en beveiligers van het gasbedrijf dagelijks lastiggevallen en hardhandig opgepakt. **Wat kunt u doen?**

Schrijf **vóór 1 november 2023** naar de autoriteiten in Canada. Roep hen op de aanklachten tegen de Wet'suwet'en landverdedigers te laten vallen.

U kunt de brief a.s. zondag vinden in de **gang van De Open Hof** op de tafel bij de mensen van het welkomsteam of u kunt hem [hier downloaden](#).

Op de website van Amnesty vindt u meer [informatie en goedgekeurde berichten](#).



Beste gemeenteleden,

Het is weer tijd voor een mededeling vanuit de Algemene Kerkenraad.

Dit najaar willen we een gemeenteavond organiseren op **dinsdag 31 oktober 2023**. Onderstaand de agenda/opzet voor de gemeenteavond die om **19.30 uur** begint in **De Open Hof**.

Vanaf 19.10 is er inloop met koffie, thee of een glaasje water.

Agenda voor de Gemeenteavond van de PGV:

1. Opening door voorzitter AK
2. Generaties in de kerk samen onderweg: hoe doe je dat?
Onze nieuwe predikanten, Loeki van der Laan en Rob van de Wetering, gaan met ons op pad om dit thema te verkennen. Je hebt niet je wandelschoenen nodig, maar neem zekerheidshalve wel je smartphone mee.

Pauze

3. Huishoudelijk deel met toelichting van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad op:
 - De staat van onze financiën.
 - De monumentenstatus van de Petrakerk. Wat betekent deze voor onze huidige en toekomstige manier van kerkzijn?
 - De samenwerking tussen beide wijken; wat is nodig? Wat is mogelijk?

Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid vragen te stellen.

Wij nodigen u/jullie/jou graag uit om bij deze gemeenteavond te zijn en zien uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet,
namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

Wim van Haeringen (scriba)
Gerrit Hagelstein (voorzitter)

Van Koffiegroep De Open Hof



Koekje erbij?

Bij de koffie hoort een koekje, maar dat komt er niet vanzelf.
Komen ze dan van Lukas, van de dominee, of misschien wel van een elf?

Koekjes komen van mensen, ze komen van jou en mij.

En af en toe koopt onze groep de koekjes, en leggen ze erbij.

Doe je mee?

Voor koekjes bij de koffie of thee?

Schrijf je naam op het rooster, op de tafel in De Hof.

Alvast bedankt! Geweldig!! Dat vinden we zo tof! 😊



Van werkgroep V.I.S. De Open Hof - (alvast voor in de agenda)



The Swimmers (film) – dinsdag 24 oktober - De Open Hof

Film over het waargebeurde verhaal van tiener Yusra Mardini, een Syrische vluchteling, die een boot met vluchtelingen over de Egeïsche Zee in veiligheid sleepte. Samen met haar zus wist ze het in 2016 tot de Olympische Spelen te schoppen.

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie, thee vanaf 19.30)

Kosten: € 5,00 (incl. koffie/thee)

Contact: Koos de Mooij: koos.demooij@pkn-veenendaal.nl



En verder.....

Verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep weer een wandeling op zaterdag 14 oktober. Opgeven deelname uiterlijk tot vrijdag 13 oktober 20.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres hiervoor: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of anders per telefoon: 06-54262516 (René Haverdings). Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer vermelden.



Helaas gaat het bijzondere concert van de band Shalva op dinsdag 17 oktober in de Basiliek niet door.

In plaats daarvan wordt het een avond met muziek, meditatie en gebed waar iedereen welkom is.

Wel vooraf aanmelden op www.christenenvoorisrael.nl

Aanvang 19.30 uur.



Is het erg leuk als je naar de Kliederkerk komt op zondag 29 oktober in de Petrakerk. [Klik hier voor alle informatie.](#)



Spelen **zondag 15 oktober** verhalenverteller, theoloog en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek 'Geloof en een hoop zonnepanelen' in de **Ontmoetingskerk in Rhenen** (Anjerlaan 1). De avond begint om 19.30 uur en er wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50. Na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie/thee. Informatie over [Kees Posthumus](#) en over de [voorstelling](#).



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 13 okt	18.00	Eettafel De Open Hof	De Open Hof
Za 14 okt	09.30	(V.I.S.) PGV Wandeling (15 km) – Start vanaf parkeerplaatsen	Dennenlaan, Petrakerk
Zo 15 okt	10.00	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 15 okt	10.00	16-Plus, kindernevendienst, kinderoppas, (Geen 12-Plus)	De Open Hof
Di 17 okt	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	Clubruimte DOH
Wo 18 okt	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 18 okt	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	Clubruimte DOH
Zo 22 okt	10.00	Dhr. Cock Kroon uit Barneveld	De Open Hof
Zo 22 okt	10.00	12-Plus, kindernevendienst en kinderoppas, (Geen 16-Plus)	De Open Hof

Het zou fijn zijn als jullie de kopij voor de volgende weekinfo uiterlijk op **WOENSDAGAVOND om **19.00 uur** willen sturen naar:**

weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen logincode website DOH](#) * [Agenda DOH](#)
- * [Info & Contactpagina](#) * [Prot. Gem. Veenendaal](#) * [ZuidWest](#)