



# Weekinfo De Open Hof

3<sup>e</sup> jaargang - nummer 32 - week 3/2024

**Zondag 14 januari 2024** – 2e zondag na Epifanie (Driekoningen)

De kleur van de antependia deze zondag: **Rood** - Het is de kleur die wordt gebruikt bij de bevestiging van ambtsdragers. De eredienst staat in het teken van de Geest die over de nieuwe ambtsdragers wordt afgebeden.

---

## Kerkdienst

Zondag 14 januari 2024 – 10.00 uur



Voorganger: Ds. John Boogaard

Organist: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst en Kinderoppas (*kinderen voor de oppas graag eerst even aanmelden*)

---

## Bij de dienst

In deze dienst, zo is het plan, wordt Arco de Leede bevestigd als diaken-penningmeester van het (bovenwijkse) College van Diakenen en worden Job van Hardeveld en Wim van Heerdt herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

We lezen uit Deuteronomium 5: 1 - 21 . Een herhaling (de naam Deuteronomium betekent ook: 'een herhaling van de wet') van de tien woorden is dat. Ze worden herhaald m.h.o. op de nieuwe fase waar 't volk van Israël daar/ dan in verkeerd De nadruk valt ook gelijk, zie de 1e verzen, óp die actualisering - die hier letterlijk wordt genomen! De 10 woorden – heet het daar dan ook- zijn immers niet 'voor anderen - van ooit eens'. Integendeel: ze worden hier en nu aan u en aan jou gegeven! Hoe actueel wil je het hebben?!

Komende zondag staan we stil bij het 10e, het laatste, woord/gebod. "Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander (eerder heette het: ge zult niet begeren'), en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. "Schijnbaar het moeilijkste van alle woorden/geboden – zo schreef iemand. Omdat het lijkt te gaan over jaloezie/ afgunst/ over iets in ieder geval wat binnenin gebeurt – en kun je dat (bij)sturen?



Tot zondag

*Ds. John Boogaard*

---

## Van de Kindernevendienst



Op deze zondag staat het tweede verhaal over de rechters van het volk Israël centraal.



We vertellen het verhaal uit Rechters 6: 14-16, 36-40 en 7: 16-22. God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. We horen hoe Gideon op een bijzondere manier een heel leger verslaat.

Als je wilt weten hoe hij dit doet, kom dan zondag naar de Kindernevendienst!



Ook Jip is er weer bij, deze keer met een kruik. Wat zou er in zitten? Groetjes van Anita en Siska

## Van de Kinderoppas



Uw kinderen zijn van harte welkom!! Wél verzoeken wij u om hen vóór **donderdagavond** aan te melden, dan is er zondag oppas: [kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl)

## Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag **14 januari**:

1<sup>e</sup> collecte: **KiA Binnenlands Diaconaat**

2<sup>e</sup> collecte: **Kerk**



QR code - PGV

**kerk  
in actie**

De diaconale collecte van zondag 14 januari is bestemd voor:

**KiA -Diaconaat Nederland – Samen tegen armoede**

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.



Met de campagne *Samen tegen armoede* draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat - samen tegen armoede, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op [kerkinactie.nl/samentegenarmoede](http://kerkinactie.nl/samentegenarmoede)

**Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

### Van de kerkenraad



**Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers - 12 januari - 16.30-18.30 uur**

Wijkgemeente De Open Hof houdt op vrijdag 12 januari 2024 haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers.

Of je nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad nodigt alle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in De Open Hof.

Aanmelden is niet nodig. We hopen jullie te ontmoeten op 12 januari.



### Van Eettafel De Open Hof



In verband met de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers is er in de maand januari géén eettafel. Graag verwelkomen wij iedereen die het leuk vindt om een keer mee te eten op vrijdag 9 februari!

### Van de commissie Kerkbalans



**Protestantse Gemeente  
Veenendaal**

Beste leden van de PGV, het nieuwe jaar is weer begonnen, en zo staat ook de jaarlijks terugkerende actie Kerkbalans weer in de startblokken. De

landelijke actie loopt van **13 t/m 27 januari 2024**.

Omdat wij als PGV de enveloppen door de bezorg(st)ers van Samen Eén in de brievenbus laten doen, kan het zijn dat u inmiddels de envelop al in de brievenbus heeft gekregen.

NB: Leest u vooral ook de **achterkant** van het formulier even ook goed door!!

Wij hopen met elkaar weer op een mooi eindresultaat!

Namens de commissie Kerkbalans: **BEDANKT!**





## Twijfel en geloofsverandering

*Twijfel jij wel eens over je geloof? Denk jij er wel eens aan om de kerk te verlaten of ben je er al een tijd niet meer geweest? Twijfel jij wel eens over God?*

Er zijn in ons land veel mensen (en misschien ben jij er wel één van) die ooit kerkelijk betrokken waren en die nu hun geloof en hun plek in de kerk langzaam aan het loslaten zijn. Net als de kerk binnenkomen en christen worden een grote stap is, kan het verlaten daarvan ook een hele grote stap zijn. Dit kan een eenzame reis zijn. Je verlaat ook een groep mensen, de kerkgemeenschap. Soms is het moeilijk praten met juist deze mensen in je kerk over je twijfels. Daarnaast omdat je ze juist niet mee wilt nemen in je twijfels en onvrede.

Ons (Jeroen Nagtegaal en ds. John Boogaard) plan is om hier, zonder verborgen agenda's, vrij en in alle vertrouwelijkheid over te spreken.

Wat gaan we doen? In acht gespreksavonden gaan we, met behulp van een werkboek van de zogeheten 'vrijbuiters' ([www.vrijbuiters.org](http://www.vrijbuiters.org)) van Matthijs Vlaardingenbroek, het gesprek aan.

Geen taboes, alles mag gezegd worden.

De groep blijft klein, maximaal 10 deelnemers.



*'Not all those who wander are lost.'*  
J.R.R. Tolkien

Herken jij je in bovenstaande? Doe je mee? Het is de bedoeling dat je probeert zoveel mogelijk avonden erbij te zijn. En.... je kunt je nu alvast opgeven!!

**Data:** 22 januari 2024 – 5 en 19 februari – 4 en 18 maart – 8 en 22 april – 6 mei

**Tijd:** 19.30 – 21.30 uur

**Locatie:** Nader te bepalen

**Opgave / info:** ds. John Boogaard - 0318 543990 - [j.a.boogaard@ziggo.nl](mailto:j.a.boogaard@ziggo.nl)

## Van Middengeneratie De Open Hof!



De 1e TOV (Tijd voor **O**ntmoeten en **V**erdiepen) bijeenkomst staat voor de deur!! Zondag 14 januari! Zien we je dan? Rond 11.15 uur, tot 12.15 uur. We zorgen voor oliebollen om samen het nieuwe jaar in te luiden als midden generatie.

Vanaf nu: Iedere 2e zondag van de maand (m.u.v. juli, augustus en december) na de kerkdienst wordt er afwisselend een bijeenkomst georganiseerd voor Ontmoeting of Verdieping, voor en door de midden generatie. Tot 14 januari!

## Samen zingen op de zondagavond



Samen zingen op zondagavond Op zondag 14 januari hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof. Er staan weer mooie liederen op het programma. Hartelijk welkom vanaf 19.30 uur in De Open Hof

## Van V.I.S. ZuidWest



**De zeven Sacramenten** - 18 januari - 20.00 uur - Petrakerk

Op donderdag 18 januari neemt pastor Erik Rozeman ons mee in de gebruiken en de sacramenten in de Rooms Katholieke kerk.

Pastor Erik Rozeman schreef over de inhoud van de avond:

De sacramenten zijn volgens bisschop Robert Barron 'de bevoorrechte wijze zijn waarop Jezus aanwezig blijft onder zijn volk en hen in zijn leven laat delen'. Een belofte die de Heer ons zelf heeft gedaan: 'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld' (Mat. 28,20).

De sacramenten zijn niet slechts van symbolische waarde. Alsof het alleen maar symbolen van Jezus zijn maar zijn juist dat, een ontmoeting met Hem.

In deze lezing priester Erik Rozeman, parochievicaris van de Heilige Titus Brandsma parochie van Wageningen e.o. ingaan op het sacramentele leven van de Rooms Katholieke Kerk.



Er zal onder andere worden ingegaan op wat een sacrament is, hoe de Kerk hiermee haar leven uitdrukt, de genadewerking van de sacramenten, op de zeven sacramenten die de Kerk kent en op welke basis uit de Heilige Schrift zij volgens haar teruggaan.

Plaats: Het Trefpunt achter de Petrakerk

Aanvang: 20.00 uur

Voor meer informatie: Joost Buddingh 06-52513008

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Elkaar geregeld ontmoeten en zo elkaar beter leren kennen. Dat helpt om met elkaar mee te leven en om nieuwe inspiratie op te doen. Vanuit deze gedachte is



wijkgemeente ZuidWest begonnen met zogenaamde NET-ontmoetingen. Vanaf februari 2024 doet ook wijkgemeente De Open Hof mee en organiseren we samen ontmoetingen in Veenendaal Oost, incl. Dragonder Zuid en Oost.

Graag nodigen we gemeenteleden in Veenendaal-Oost uit voor een eerste ontmoeting met elkaar. We willen elkaar tijdens een kop koffie of thee beter leren kennen. Vervolgens praten we met elkaar over het thema *'Uit liefde voor jou'*. Een ontmoeting bijwonen is helemaal vrijblijvend, maar misschien worden jullie enthousiast om samen nog eens een ontspannende en/of inspirerende activiteit te organiseren of elkaar ergens mee te helpen.

Iedereen die zich met ons verbonden voelt is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsopvattingen of wat dan ook. Ook maakt het niet uit of je lid bent van ZuidWest of van De Open Hof.

***Je kunt kiezen uit één van de volgende NET-ontmoetingen:***

**Dinsdag 6 februari, 19.30-21.30 uur**

**Woensdag 7 februari, 19.30-21.30 uur**

**Zondag 11 februari, 14.00-16.00 uur**

**Donderdag 15 februari, 10.00-12.00 uur**

***Wil je je aanmelden voor een NET-ontmoeting?***

Mail dan **uiterlijk 24 januari** jouw aanmeldingsgegevens naar:

[netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl](mailto:netontmoetingen@pkn-veenendaal.nl) Ook staat er een box in de hal van de kerk waar je een aanmeldstrookje kunt inleveren. We hopen je te ontmoeten!

Met hartelijke groet,

Ds. Rob van de Wetering, ds. Coby de Haan, Pieter Mol, Thisine Rou en Pia Ditewig

(Gemeenteleden uit Veenendaal-Oost krijgen deze brief ook persoonlijk in de bus tegelijk met Samen Eén)

## Week van gebed voor eenheid 2024

Tijdens de week van gebed, 22 t/m 27 januari, zijn er iedere avond tussen 19:30-20:00 uur bijeenkomsten in verschillende kerken in Veenendaal. Het thema van de week van gebed is: Heb God lief en je naaste als jezelf (Lukas 10:27). De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 nodigt ons uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om anderen lief te hebben. Iedere avond in de week staan we stil bij een stukje uit het verhaal.



De volgende data zijn gepland:

22 januari: De Open Hof samen met de Bethelkerk, Ronde Erf 86, Veenendaal

23 januari: De Westerkerk, Goudvink 2, Veenendaal

24 januari: De Salvatorkerk samen met het Leger des Heils, Adriaan van Ostadelaan 54, Veenendaal

25 januari: PGV Zuidwest, Petrakerk, Kerkewijk 35, Veenendaal

26 januari: Oude kerk samen met evangeliegemeente De Regenboog, Markt 9b, Veenendaal

27 januari: Baptistengemeente De Verbinding, De Schutterij 2, Veenendaal

In de PGV app hebben we gevraagd of je dank- en/of gebedspunten wilt delen voor de avond die wij organiseren op 22 januari, Graag uiterlijk 15 januari. We zullen dan stil staan bij onze naasten, dichtbij en ver weg. Je kunt een reactie op in de PGV app geven of een email sturen aan Rob van de Wetering: [ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl) of Mirjam de Leede: [mirjam@deleede.org](mailto:mirjam@deleede.org).

## En verder.....

Kun je nog mee met de P.G.V. winterwandeling op zaterdag 13 januari. We beginnen om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats op de Dwarsweg in Overberg. We lopen ongeveer 8,7 kilometer. Opgeven: dat kan tot vrijdagavond 12 januari 20.00 uur per mail Op [zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl) of telefonisch bij Geert Flobbe: 06-25577943. Graag bij opgave uw 06 nr vermelden.



## Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 12 jan	09.30-11.00	Vrijdagochtendbijbelkring	De Open Hof
Vrij 12 jan	16.30-18.30	<a href="#">Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers</a>	De Open Hof
Za 13 jan	9.30	<a href="#">V.I.S.) PGV Winterwandeling</a> Start: de kleine parkeerplaats aan de	Dwarsweg te Overberg
Zo 14 jan	10.00	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 14 jan	10.00	Kindernevendienst en kinderoppas (hiervoor aanmelden – zie infoblok)	De Open Hof
Zo 14 jan	11.15-12.15	<a href="#">T.O.V. ontmoeten</a> Midden Generatie	De Open Hof
Zo 14 jan	19.30-20.50	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof
Ma 15 jan	20.00-22.00	<a href="#">(V.I.S.) Spoorzoeken in het OT</a>	Petrakerk
Di 16 jan	14.00-16.00	Soos De Open Hof	De Open Hof
Di 16 jan	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	De Open Hof
Di 16 jan	20.00-21.00	<a href="#">(V.I.S.) ZINnige Gesprekken</a>	Petrakerk
Wo 17 jan	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 17 jan	9.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 17 jan	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3.4.5)	De Open Hof
Do 18 jan	20.00	<a href="#">(V.I.S.) RK sacramenten, Erik Rozeman</a>	Trefpunt
Zo 21 jan	10.00	Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Zo 21 jan	10.00	16-Plus, 12-Plus en kindernevendienst, kinderoppas alleen na aanmelding	De Open Hof

**Kopij** voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: [weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Predikanten: Ds **John Boogaard** - [ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl)

Ds. **Rob van de Wetering** - [ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl)  
(vrijdag is zijn vrije dag)

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - [scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Kinderen aanmelden voor de **oppas**: [kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl)

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](#)

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling.](#)

Verder nog een aantal praktische linkjes:

\* [Website De Open Hof](#) \* [Aanvragen login website DOH](#) \* [Agenda DOH](#)

\* [Pagina Info & Contact DOH](#) \* [Website PGV](#) \* [Website ZuidWest](#)