

Weekinfo De Open Hof

4^e jaargang - nummer 19 - week 42/2024



Zondag 13 oktober 2024

De kleur van de antependia: **Groen**

Groen verwijst naar vruchtbaarheid, naar leven, naar natuur en groei. Groei ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.

Kerkdienst Zondag 13 oktober - **09.45 uur**



Voorganger: Ds. Coby de Haan

Organist: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden)
en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.

Bij de dienst

Ik volg deze zondag Bijbelbasics met Matteüs 25, waarin ons wordt verteld dat als de Mensenzoon komt, het niet de vraag is, 'wat heb je geloofd?', maar 'wat heb je gedaan?' Om wie heb jij een mantel van barmhartigheid geslagen?

In dit evangeliehoofdstuk worden de werken van barmhartigheid opgesomd.

Gaat het in het geloof dan om onze goede werken?

Hier is toch door Maarten Luther, vanuit goed reformatorische kring, stelling tegen genomen met zijn 'Sola Fide!'

In Matteüs 25 lezen we dat Jezus zegt: 'Wat je voor één van de onaanzienlijksten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan'.

Hoe moeten we dit verstaan? Wie zijn die onaanzienlijksten? Dat gaan we ontdekken.

We zingen het prachtige lied van Huub Oosterhuis 'Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God' (Lied 221).



Ds. Coby de Haan

Van de Kindernevendienst



Vandaag lezen we Matteüs 25:31-40, waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een

groep aan zijn linkerkant. Jezus vertelt over de goede dingen die zijn leerlingen kunnen doen: mensen helpen door ze eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd te geven, of ze te bezoeken als ze ziek of gevangen zijn. En dan zegt Hij ook iets gekks: Als je iets goeds doet voor iemand die dat nodig heeft, doe je iets goeds voor Jezus zelf!



Hoe zit dat? Hier gaan we over praten, knutselen en puzzelen.

We zien je graag! Marije & Marion

Van de Kerkenraad



Afscheid ds. Aafke Rijken

Dominee Aafke Rijken-Hoevens, die ons bijstond in het pastoraat, is per 1 oktober gestopt met haar werkzaamheden voor De Open Hof. Sinds 2015 was zij verbonden aan onze gemeente en bezocht zij met name de oudere gemeenteleden. Ook ging zij een aantal keren voor tijdens erediensten. Onze wijkgemeente is haar veel dank verschuldigd. Trouw en met grote betrokkenheid vervulde zij haar pastorale werk.

De kerkenraad deed bij ziekte of vertrek van collega's in het pastoraat nooit vergeefs een beroep op haar om haar werkzaamheden uit te breiden of te verlengen. Met de komst van seniorenpastor Agatha van Ginkel is het moment van afscheid van Aafke nu toch gekomen.

We laten dat afscheid natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. In samenspraak met Aafke organiseren we op vrijdag 18 oktober van 14.30-16.30 uur een gezellig samenzijn in De Open Hof. Naast een ontmoeting met hapjes en drankjes is er aandacht voor het onderwerp Psalmen zingen door de eeuwen heen. We worden hierin bij de hand genomen door dr. Hanna Rijken (werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit en het Conservatorium Codarts in Rotterdam).

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het afscheid van Aafke. Johan Slok (voorzitter), Henny Bokje(scriba)



Collectiedoelen voor **zondag 13 oktober 2024**:

1^e collecte: **Voedselbank Veenendaal**

2^e collecte: **Kerk**



De diaconale collecte op 13 oktober is voor de Voedselbank in Veenendaal.



**VOEDSELBANK
VEENENDAAL**

De Voedselbank zet zich in voor kinderen en hun ouders met een laag inkomen. Sinds eind 2013 wordt via de Voedselbank noodhulp verleend aan mensen die onder de armoedegrens leven. Zij krijgen de mogelijkheid wekelijks boodschappen te doen in de Voedselbank Winkel! Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, een eigen moestuin voor de Voedselbank. De moestuin levert verse groenten voor de cliënten van de Voedselbank. Wekelijks worden verse producten geleverd aan zo'n 180 tot 200 gezinnen. Dit alles kan alleen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsoren.

Naast de collecte ondersteunen we de Voedselbank met het inzamelen van voedsel. We hopen dat zowel de collecte op 13 oktober als de voedselinzameling flink mogen bijdragen aan het werk van de Voedselbank.



40-dagenproject 2025

Beste gemeenteleden van Wijkgemeente De Open Hof,

Het 40-dagenproject van 2024 hebben we prachtig afgesloten. Het lijkt nog heel ver weg maar toch zijn we al aan het nadenken over het 40dagenproject van 2025.

Voor het 40-dagenproject van 2025 zijn we op zoek naar goede doelen. Wij vragen alle gemeenteleden om met voorstellen te komen. De diaconie van De Open Hof kiest dan drie doelen uit en daar gaan we met de hele gemeente over stemmen.

U kunt een goed doel doorgeven door het sturen van een e-mail naar:

diaconieopenhof@pkn-veenendaal.nl

Voedselstafette 2024



De eerste tassen zijn alweer ingeleverd afgelopen zondag! Wie dat nog niet deed... ze liggen er nog t/m zondag 20 oktober. Op **zondag 13, 20 en 27 oktober** kunnen de artikelen voor de dienst worden ingeleverd. Ook kunnen ze in de maand oktober door de week op de maandag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur worden afgegeven in De Open Hof bij onze kosten als het op de zondagen niet lukt.

Ook kunt u de Voedselbank ook steunen door het overmaken van een gift via rekeningnummer NL 14 RABO 039.51.38.906 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselstafette.

De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan. Doet u/jij ook mee!?!?

Van de Bloemencommissie



Het boeket van de zondag gaat namens ons allen naar een gemeentelid. De diaconie zorgt voor de kaart met naam en adres.

De bloemencommissie levert het boeket en u, als gemeentelid, krijgt de kans om dit te sponsoren middels de intekenlijst. Een boeket vanuit de gemeente voor een gemeentelid!

Komende zondag kunt u weer intekenen op de lijst. Wellicht is er iets te vieren of te gedenken, of gewoon omdat het u aanspreekt. Het boeket is € 11,50. Mag contant, geen collectemunten.

Tot zondag. Een hartelijke groet van de bloemencommissie.



Samen zingen op zondagavond



Samen zingen met de Moor Valley Vocalband

Zondag 13 oktober om 19.30 uur is er in De Open Hof weer 'Samen zingen op zondagavond'.

Met de nadruk op samen – samen als mensen uit allerhande kerken en gemeenten tot eer van onze ene God en Vader! Zingt u, zing jij ook (weer) mee?

De muzikale intermezzo's worden deze keer verzorgd door de Moor Valley Vocalband uit Veenendaal en Ramon Pol spreekt de verbindende woorden. Van harte welkom!





Onze taakgroepen in de schijnwerpers De Bloemencommissie



Deze maand willen we graag de Bloemencommissie in het zonnetje zetten.

Er wordt in onze gemeente heel veel in stilte gedaan. Geweldig dat dit ook in deze tijd nog steeds gebeurt! Carla van Laar, Els Burnette, Hannie Schoeman, Hannie Hoogenkamp en Marjan van de Heuvel trekken deze kar. Zij zijn erg enthousiast en inspirerend als je ze ontmoet.

Een voorbeeld: de inzameling van bloemen vorige week voor mensen die het echt nodig hebben om wat voor reden dan ook. EEN GEWELDIG SUCCES!!!! Door de bloemencommissie konden 170 boeketten worden gemaakt, die daarna werden uitgedeeld. Een prachtig resultaat! Pure liefde!

Tot de taken van de bloemencommissie behoren:

- ☼ Het boeket van de zondag (altijd in de kleur van de zondag).
- ☼ Bloemstukken in de Erediensten, o.a. bij de bevestiging van ambtsdragers. Het prachtige stuk rechts was gemaakt bij de bevestiging van Rob van de Wetering.
- ☼ Liturgische bloemstukken bij Advent en Kerst –



het 40dagenproject - Goede Vrijdag en Pasen - Allerzielen met de lichtjestafel en aan het eind van het kerkelijk jaar Eeuwigheidszondag.



De commissie is gestart in **1996** met een gift van de kerk van fl. 500,-. Het eerste bloemstuk wat ooit gemaakt is, was voor het afscheid van Ds. Fred Meijnhardt.

Giften voor de bloemencommissie komen binnen van jarige kerkleden en via ambtsdragers en kerkelijk werkers. Ook is het mogelijk om in te schrijven voor (het doneren van) een boeket. Juist deze week staan ze er weer met de inschrijffijst.

Het motto van de werkgroep is: **Ván de gemeente vóór de gemeente.**

De werkelijk prachtige bloemstukken hebben een inspirerende betekenis. Voel je je geïnspireerd? Wil je helpen? Mail Els via bloemen.openhof@pkn-veenendaal.nl!

Samen dragen is lichter en geeft veel voldoening!

(Interview: Hans van der Voorde)

Kerk in Actie zoekt collectanten

**kerk
in actie**

Van **18 t/m 23 november 2024** organiseert KiA haar landelijke **huis-aan-huiscollecte**.

Help kinderen in Oekraïne
de oorlog door

De opbrengst is bestemd voor kinderen in Oekraïne

'Help kinderen in Oekraïne de oorlog door'

Zij leven nu al bijna drie jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Ondanks de oorlog bouwen de mensen in Oekraïne elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met voedsel, tijdelijk onderdak in kerkelijke hulpcentra en psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken.

Jouw hulp is nodig! Doe je mee?!



Word collectant en help mee om de huis-aan-huiscollecte tot een succes te maken. **Loop in de collecteweek van 18 t/m 23 november** een (paar) straatje(s) mee **in je eigen buurt!**

Meld je aan bij de collectecoördinator: **Albert van Laar**

Tel. 0318-526513 of 06-54616185, e-mail: a.laar@compaqnet.nl



V.I.S. De Open Hof



A.s. dinsdag 15 oktober – 'De Zin van ziekte' – Alain Verheij

Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. En al zolang er mensen op aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte?

Theoloog Alain Verheij wordt geprezen om zijn vermogen bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd. In 'de zin van ziekte' vertelt en duidt hij Bijbelverhalen die belangrijke vragen stellen en verhelderende inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.

Van 20.00 – 22.00 uur in de kerkzaal van De Open Hof.

Entree (zo mogelijk): € 5,- Welkom!



Van V.I.S. ZuidWest



Zondagmiddag 13 oktober - 15.30 uur – **WOK** - Petrakerk.

De band bestaat uit Hans Wilmont (gitaar), Jan Offringa (zang) en Hans Kroon (piano en zang) en speelt Engelstalige en Nederlandstalige popsongs.

In de tweestemmige WOK-pan krijgen die hun eigen muzikale smaak. Elk nummer krijgt een korte inleiding waarin wordt ingespeeld op een inspirerende boodschap. Het concert staat open voor mensen van alle leeftijden, binnen en buiten de kerk, en is gratis. Bij de deur wordt een collecte gehouden.



Van de Kliederkerk



Zondag 13 oktober is er weer **Kliederkerk** van 15.00-17.00 uur. Dit keer in het Ontmoetingshuis Oost (Spiesheem 54). Ben jij erbij? Meer informatie vind je [op de website](#) of klik op het postertje rechts.



En verder.....

Is de aanvangstijd van de kerkdiensten nu het hele jaar **09.45 uur!**

Is de folder met heel veel informatie over Wijkgemeente De Open Hof geactualiseerd. Hij staat op de pagina '[Info & Contact](#)' op onze website, maar is ook [hier te downloaden](#).

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u ophaalt en weer thuisbrengt.

Is er op vrijdag 18 oktober in Onder Ons aan de Fluitersstraat een muzikale avond. Dit gaat uit van Onder Ons en de Zevensprong. Programma: 18.30 - 19.30 uur: Christelijk kinderkoor Jedadja 19.30 - 20.00 uur: Pauze en 20.00 - 20.45 uur: De Begonia's. De toegang is gratis, wel graag van te voren opgeven op telefoonnummer 06-48539362. Voor de [poster klik hier](#).

Kunt u alle activiteiten die er zijn (de groepen, kringen enz.), alsmede de V.I.S. activiteiten vinden [in de agenda op de website!](#)



Liggen er nieuwe bezoekenkaarten onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast. U kunt ook bezoeken aanvragen [via de website](#).



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 11 okt	18.00	Eettafel De Open Hof	De Open Hof
Za 12 okt	09.00	P.G.V Wandelwerkgroep	Petrakerk
Zo 13 okt	09.45	Eredienst - Ds. Coby de Haan	De Open Hof
Zo 13 okt	11.00	TOV – Verdieping	De Open Hof
Zo 13 okt	15.30	(V.I.S.) WOK (muziek en zang)	Petrakerk
Zo 13 okt	15.00-17.00	Kliederkerk	Spiesheem 54
Zo 13 okt	19.30-20.50	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof
Di 15 okt	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	De Open Hof
Di 15 okt	20.00	(V.I.S.) De zin van ziekte	De Open Hof
Wo 16 okt	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 16 okt	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	De Open Hof
Zo 20 okt	09.45	Eredienst - Ds. A. de Kwaadsteniet	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen voor de oppas graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:
kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)