

Weekinfo De Open Hof

3^e jaargang - nummer 1 - week 24/2023



Zondag 11 juni 2023 - 1^e zondag na Trinitatis

De kleur van de antependia: **Groen**

Deze zondag is de tweede na Pinksteren en de eerste na Trinitatis. Nu begint in het kerkelijk jaar de feestloze periode die duurt tot de advent. In deze tijd is de kleur van de kanselkleden – antependia – groen. (Op bijzondere zondagen na zoals de viering van het Heilig Avondmaal (wit) of de bevestiging ambtsdragers (rood).

Kerkdienst

Zondag 11 juni 2023 - 09.30 uur

Voorgangers: Ds. John Boogaard

Organist: Wouter Wieldraaij

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (geen 12-Plus)



Bij de dienst

Ik ga het mij, met het oog op komende zondag, gemakkelijk maken. Ik ga om te beginnen namelijk gewoon maar citeren uit de ‘weekinfo’ van *bijna een jaar geleden* (m.h.o. de 1^e zondag van juli 2022)!

Waar ik toen in schreef: *“Komende zondag gaan we weer verder met onze ‘wandeling door de tien woorden’, die pas geleden, feitelijk met Pinksteren, begonnen is.*

We beginnen ook zondag daarom te lezen in vers 1 en 2 – van Exodus 20. Vooral ook om te benadrukken: 1) dat ‘God al deze woorden sprak’ – 2) Hij dus: die zijn volk uit Egypte, uit de slavernij redde.

Ja! Dat moet er wél bij worden gezegd. Want al de tien woorden die dan volgen, willen vooral dát benadrukken: dat ze vrij willen maken. Dat ze ons willen leiden op wegen van bevrijding!”

Natuurlijk: bij die datering denk en voel ik behoorlijk veel. Eén dag na die 1^e zondag van juli 2022 kwam ik immers in het ziekenhuis terecht, vanwege mijn herseninfarct. Máár: dat is absoluut niet de reden dat ik deze tekst hier / nu aanhaal.

Ik citeer dit om te benadrukken waar het 10 ‘woorden’ lang over gaat – als we lezen uit (wat we noemen) de 10 geboden. Dan gaat het -onverkort- om bevrijding. Gods bevrijding. Ván ons. Út ‘óns’ Egypte.

En dat is dus óók aanstaande zondag zo!!! Als het zal gaan om het 4^e gebod. Het gebod dat we leerden kennen als: “Gedenk de sabbatdag, dat jij die heiligt”! Als het gaat dus om, wat wij vieren als: ‘de zondag’!

Is dat 4^e gebod / is die sabbat/ is die zondag ook aan ons dan gegeven ‘ter bevrijding’? Dat is moeilijk voor te stellen toch?

Als er immers 1 gebod is: waar ongelooflijk veel gedoe van kwam, dan was het dat 4^e wel.

Wie kent niet (de verhalen rondom) alle liefdeloos gedoe met het oog op de zondagsheiliging?! Voor wie dat écht niet kent (de tijden zijn immers veranderd): vraag er je ouders / je opa en oma eens naar!

En tóch zal het daar om gaan komende zondag! Om de bevrijding van het 4^e gebod. Én om (je bent gewaarschuwd) de open ogen die dat met zich mee kan brengen. Bevrijding is immers vrij worden ván wat je knecht – om vrij te worden tot: een bevrijdend leven!

Ds. John Boogaard

Van de Kindernevendienst



Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie.

In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Op deze zondag staat Lucas 7:1-10 centraal: Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de officier die denkt dat Jezus de macht heeft over ziekte, net zoals hij zelf macht heeft over zijn soldaten.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die onder de indruk is van het grote geloof van de officier.

We gaan hierover praten, knutselen en misschien een spel doen.

Zien we je zondag?

Met vriendelijke groet, Lianne



Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 28 mei:

1^e collecte is voor **St. Mensenkinderen Oost Europa**

2^e collecte is voor de **Kerk**

mensenkinderen
♥ voor mensen in nood

Zondag 11 juni is de 1e collecte bestemd voor St. Mensenkinderen Oost Europa.

De naam Mensenkinderen

In de Bijbel komt het woord ‘*mensenkind*’ (Hebreeuws: *ben adam*) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens.

Bijbels uitgangspunt

“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36)



Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus’ persoon en werk weer: Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien;

- Jezus voelt medelijden met hen (NBG: *wordt met ontferming over hen bewogen*);
- Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, bemoedigende woorden en met praktische daden:
- Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God
- Hij geneest alle ziekte en kwaal.

Missie

Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Van Creagroep De Open Hof



Uitje Creagroep 24 mei.

De Creagroep is op woensdag 24 mei op stap gegaan voor het jaarlijkse uitje.

Met 20 vrouwen zijn we eerst naar de tentoonstelling “100 000 bomen en een bos van draad” geweest in het Veens Museum. Dit is een kunstproject van Sara Vrugt.



Sara startte in 2020 met dit borduurproject vanuit haar zorgen om het klimaat.

Zich realiserend dat zij in haar eentje weinig kan betekenen, zette ze haar gevoel van machteloosheid om in een groot kunstproject.

Ze wil niet alleen mensen met andere ogen naar de natuur laten kijken, maar hen ook deelgenoot laten zijn van het maakproces.

Een jaar lang heeft Sara met meer dan duizend vrijwilligers aan dit bos geborduurd. Iedere steek vertegenwoordigt een verhaal.

Al met al was deze tentoonstelling heel indrukwekkend.

Na afloop van de tentoonstelling pauzeerden we in de hal van het museum om iets te drinken.



Aan het eind van de middag vertrokken we naar “Hugo’s”, het pannenkoekenrestaurant waar iedereen genoot van een drankje en een heerlijke pannenkoek.

Van de Kliederkerk



Afgelopen zondag

Er werd lekker gekliederd afgelopen zondag. We zijn aan de slag geweest met het thema 'Feest van de Geest'. Een aantal mensen had mooi bijpassende rode accenten in hun outfit. De activiteiten hadden met Pinksteren te maken, zoals windvangers maken, 'In het spoor van de Geest', vlammetjes met gebedspunten, een proefje, schilderen, reuzenbellen en 'Pinkstervuur'. Daarna was er een viering waarbij we o.a. kaarsjes aanstaken, liedjes zongen onder begeleiding van Aris en we lieten zien hoe goed de windvangers het deden. En ook hebben we gemerkt dat Jip allerlei andere



talen kent, zoals Albanees, Spaans en Fins. Knap hoor! Tot slot hebben de ouders een zegenlied gezongen, terwijl de kinderen onder een soort parachutezeil stonden (kijk maar bij de foto's). Als afsluiting was er soep, stokbrood en bolletjes met knakworstjes voor iedereen.

Komende Kliederkerk

De volgende Kliederkerk staat al gepland: op zondagmiddag 29 oktober in de Petrakerk. Schrijf je het alvast in je agenda?

Hulp gevraagd

Om ook na 29 oktober Kliederkerk te kunnen blijven organiseren, hebben we uitbreiding van ons team nodig.

Er zijn nieuwe mensen nodig die hun schouders willen zetten onder het werk voor onze kinderen en voor kinderen van buiten de/ onze kerk. Twijfel je of het iets voor je is? Spreek ons aan. We vertellen er graag over. Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden, zodat je 29 oktober al helemaal mee kunt doen. We hopen op enthousiaste reacties.



Groet, Coby, Bianca, Else, Hannah, Annemarie en Dirma

Van Soos De Open Hof



Deze maand kunt u nog een bezoekje wagen aan de Soos in een van de zalen van de kerk. We zijn er op dinsdagmiddag 13 en 27 juni van 14-16uur.

De Open Hof Zomer Soos.

In de maanden juli en augustus zijn we weer te gast bij Corrie van Beek in haar mooie en gezellige tuin. Dan staan we elke dinsdagmiddag van 14.30-1600 uur klaar met koffie en thee met iets lekkers er bij.

Het is altijd weer gezellig om elkaar daar te zien, een rondje door de tuin te maken en bij te praten. De tuin biedt voldoende schaduw op warme dagen. Bij regen gaat de soos niet door. We zijn blij met de gastvrijheid van Corrie en zien u graag komen, mooi ritje met de fiets of de auto.

Adres : Stationsstraat 63.

Inlichtingen omtrent vervoer: Hilde van Tergouw. Tel 0318 516833

Met een groet van Bertha Schout , Els Burnette en Hilde van Tergouw

Van Kerk Binnenstebuiten



Afgelopen maandag 5 juni waren we weer met enkele gemeenteleden actief op het plein voor de kerk. Dit keer door koffie en thee te schenken voor mensen die stonden te wachten op deelnemers aan de avond 4-daagse.

Sinds kort hebben we een nieuw spandoek waarop het logo van de kerk met de woorden 'ook de kerk doet weer mee'.

Dit mooie spandoek konden we nu voor het eerst inzetten. We zijn er als commissie Kerk Binnenstebuiten best trots op, mag u weten.

Bij diverse activiteiten van Kerk

Binnenstebuiten zal dit spandoek ingezet worden. Samen met de kleurige bodywarmers zijn we duidelijk te herkennen.

Commissie Kerk Binnenstebuiten.



Schrijfactie Saudi-Arabië: laat Salma al-Shehab onmiddellijk vrij



Nadat de Saudische student en moeder Salma al-Shehab Twitterberichten over vrouwenrechten deelde, werd ze op 1 januari 2021 gearresteerd. Ze zat maar liefst 285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. Nu is ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer vrijkomt. Uit protest is ze sinds 23 maart 2023 in hongerstaking.



Gestraft voor online mening delen

Al-Shehab kreeg de absurd lange straf nadat ze veroordeeld werd voor terrorisme. Met haar tweets zou Al-Shehab ‘de openbare orde verstoren en de samenleving ontwrichten’. In Saudi-Arabië zitten tientallen vreedzame activisten, journalisten en dichters vast na valse aanklachten van ‘terrorisme’ vanwege het delen van hun mening op sociale media.

Wat kunt u doen?

Schrijf **vóór 1 juli 2023** naar de autoriteiten van Saudi-Arabië. Roep hen op om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten! U kunt de brief zondag vinden in de **gang van De Open Hof** bij of u kunt hem [hier downloaden](#).

Op de website van Amnesty vindt u [meer informatie en goednieuwsberichten](#).

Verzoek van ds. John Boogaard

Graag reageren als het gaat om “De brieven van Amnesty International”

Er was een tijd dat er mensen bij de uitgang van de kerk stonden om brieven uit te delen van *Amnesty International*. Voorgegeven brieven naar regeringsleiders overal ter wereld, om te protesteren tegen allerhande onrecht!

Die uitdelende mensen staan er al een tijdje niet meer. Veel ‘Amnesty-brieven’ (bij mij persóónlijk ‘alle Amnesty brieven’!) worden immers digitaal verstuurd! Via de mail – via Facebook of anderszins.

Er schijnen nog 10 brieven per maand in de gang te worden gelegd ‘om per post / met een postzegel te versturen’. Gebeurt dat ook? Doe jij dat? Doet u dat? Ik hoor dat graag van jou/u.

Om te kijken namelijk of we door moeten gaan met deze brieven in de gang te leggen (doen we overigens graag!) en of er feitelijk genoeg zijn?

Wil jij / wilt u mij daarover berichten? Dank! Ik zie uit naar de reacties. Ds. John Boogaard – 543990 – j.a.boogaard@ziggo.nl

Samen zingen op zondagavond



Op **zondag 11 juni** hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof. Er staan weer **mooië liederen** op het programma.

Hartelijk welkom vanaf **19.30 uur** in De Open Hof

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 11 juni	09.30	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 11 juni	09.30	Kindernevendienst, kinderoppas, geen 12-plusdienst	De Open Hof
Zo 11 juni	19.30	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof
Di 13 juni	14.00-16.00	Soos de Open Hof	De Open hof
Wo 14 juni	9.00-9.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Zo 18 juni	09.30	Ds. Rob v.d. Wetering	De Open Hof
Zo 18 juni	09.30	12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas	De Open Hof

Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Nu we met meer redactieleden zijn, liever geen kopij meer niet via appjes of naar privé-emailadressen zodat beiden over alle informatie beschikken.

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

* [Website De Open Hof](#)

* [Aanvragen logincode voor de website](#)

* [Info & Contact](#)

* [Prot. Gem. Veenendaal](#)