



# Weekinfo De Open Hof

4<sup>e</sup> jaargang – nummer 23 - week 46/2024

## Zondag 10 november 2024

De kleur van de antependia: **Groen**

Groen verwijst naar vruchtbaarheid, naar leven, naar natuur en groei.

Groei ook in geestelijke zin! We moeten blijven groeien in liefde als christenen.

---

### Kerkdienst    **Zondag 10 november - 09.45 uur**



Voorganger: Ds. Rob van de Wetering

Muziek:        Wouter Wieldraaijer (orgel/piano) en JOY

En er is:        Kindernevendienst en kinderoppas (graag aanmelden)  
                         en op iedere 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand 12-Plus.

---

### Bij de dienst

#### **Rechtvaardig voor God door geloof**

Zondag lezen we Romeinen 3:21-26. Voor Maarten Luther, de 15<sup>e</sup>-eeuwse reformator, was deze tekst een echte eyeopener. Hij beschouwde deze tekst niet alleen als het centrale punt van de Romeinenbrief, maar zelfs van de hele Bijbel. Het bracht hem bij de kern van het evangelie.

Het is een behoorlijk ingewikkelde tekst, met veel typisch Bijbels taalgebruik. Zonden, genade, gerechtigheid, geloof, verzoening... al deze begrippen komen er in voor. Begrippen die niet allemaal voor zichzelf spreken en waar steeds minder mensen bekend mee zijn.

Zondag gaan we deze tekst overdenken. We worden op het spoor gezet van Gods genade en gerechtigheid. Daarmee is de tekst enorm bevrijdend en hoopgevend. Tegelijk heeft de tekst ook een paar scherpe randjes. Over zonden praten we maar liever niet, toch? Daarbij vraagt Gods genade van ons een gelovig antwoord. Ook dat kan allerlei emoties oproepen.



Muzikale medewerking wordt verleend door Wouter Wieldraaijer op orgel en/of piano en door Joy. We zingen een mooie mix van traditionele psalmen en liederen en eigentijdse liederen.

Graag tot zondag!

Ds. Rob van de Wetering

---

## Van de Kindernevendienst



Deze zondag de tweede tekst van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus' oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde. Op deze zondag staat 1 Korintiërs 12:12-22 centraal: Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus' gedachte dat alle delen van het lichaam nodig zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar.

Voor 8-12 jaar op wat Paulus de christenen van Korinthe wil vertellen met het beeld van de verschillende delen van een lichaam: in de kerk zijn alle delen van het lichaam nodig, belangrijk en ze vormen samen één geheel. Kom je zondag hier ook over praten en knutselen? We zien je graag komen! Groetjes, Marion en Lianne



## Van de Diaconie



Collectiedoelen voor **zondag 10 november 2024**:

1<sup>e</sup> collecte: **Kerk in Actie – Noodhulp Libanon**

2<sup>e</sup> collecte: **Kerk**



## **Zondag 10 november is de eerste collecte bestemd voor Noodhulp in Libanon**

**kerk in actie** Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart om ontheemden in Libanon te voorzien van eten en drinken, psychosociale steun en geld voor een tijdelijk onderkomen. Door de luchtaanvallen op Hezbollah-doelen is een half miljoen Libanese vluchtelingen vanuit het zuiden onderweg naar het noorden. Het conflict tussen Israël en Hezbollah escaleert steeds verder. Als gevolg van de luchtaanvallen in het zuiden en in de Bekavallei slaan veel Libanezen massaal op de vlucht. Dit terwijl de situatie in Libanon voor de bevolking al dramatisch is. Door de zware economische crisis, de hyperinflatie en de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen leeft een groot deel van de inwoners in armoede. Nu komt daar mogelijk nog een oorlog bij.

**Toegenomen spanningen:** De spanningen in het hele land zijn flink toegenomen, merkt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Beiroet. Hij werkt als theologiedocent aan Haigazian University en woont samen met zijn Libanese vrouw Rima en tienerzoon Pieter in een appartement bij de universiteit.

“Op de doorgaande wegen staan heel veel auto’s in de file met vluchtelingen vanuit het zuiden” vertelt hij in het Nederlands Dagblad. “Rond de ziekenhuizen reden de afgelopen dagen ambulances af en aan om gewonden op te vangen vanuit de buitengebieden.” Voor zijn vrouw Rima halen de aanvallen oude wonden open. “Ze is opgegroeid in de burgeroorlog die van 1975 tot 1990 duurde. De geluiden van nu herinneren haar aan die tijd. We proberen rustig te blijven en veiligheid te zoeken. We weten niet hoe het verder gaat, maar God is bij ons.’

**Veilig heenkomen zoeken:** Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Libanon. De hulp wordt geboden via een internationaal netwerk van kerken en christelijke hulporganisaties, en richt zich vooral op mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Zij krijgen eten en drinken, een klein geldbedrag om een tijdelijk onderkomen te betalen en psychosociale steun. Daarnaast financiert Kerk in Actie de reparatie van kapotte sanitaire en drinkwatervoorzieningen.



Vanuit de Algemene Kerkenraad



### **Gemeenteavond**

Op woensdag 27 november 2024 organiseert de AK weer een Gemeenteavond. Er staan twee onderwerpen op de agenda. Daarvoor willen we graag ruim de tijd nemen: om toelichting te geven en om eventuele vragen te beantwoorden. De deuren van de Petrakerk staan open vanaf 19.10 u. Na de inloop met koffie starten we om 19:30 u. De twee agendapunten betreffen de staat van onze financiën en de stand van zaken van rondom het uitvaartteam dat wordt opgestart. Voor meer informatie en een gedetailleerd programma: zie de laatste uitgave van de Samen Een. De avond zal ook live te volgen zijn via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

### **Begrotingen 2025**

In de bijeenkomst van de algemene kerkenraad (eind oktober) zijn twee begrotingen besproken. Het gaat hierbij om de begroting van het College van Diakenen en de begroting van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Beide begrotingen liggen ter inzage beschikbaar op het kerkelijk bureau. Hierbij is een toelichting aanwezig.

U kunt tot begin december uw vragen indienen bij ondergetekende ([scriba@pkn-veenendaal.nl](mailto:scriba@pkn-veenendaal.nl)). Indien er geen vragen komen, worden de begrotingen in december definitief vastgesteld.

Wim van Haeringen, scriba Algemene Kerkenraad

## Kerkproeverij – zondag 17 november – De Open Hof



**‘We denken graag dat onze kerk gastvrij is! Maar hoe kunnen we bezoekers verwelkomen, als we ze niet uitnodigen?’** (Michael Harvey)

Ooit begonnen in Engeland als de zogeheten ‘Back to Church Sunday’ woei het besef over naar vele landen, waaronder ook naar Nederland, het besef dat de kerk het hard nodig heeft dat haar leden mensen leren en durven (!) uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Bijna iedere kerk zegt immers gastvrij te zijn!

Maar worden er ook mensen uitgenodigd om mee te gaan naar de kerkdienst?

In Nederland kreeg de ‘Back to Church Sunday’, jaren terug, een eigen naam en ging ze ‘Kerkproeverij’ heten. Het idee daarachter is duidelijk: je nodigt mensen uit met jou mee ‘de kerk/jouw kerk te komen proeven’. Durf je dat? De Kerkproeverij is niet een succes als het ‘druk’ wordt die zondag, zo leerde Michael Harvey ons ooit!

De Kerkproeverij is een succes als kerkleden daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd. Omdat dát het is wat we zouden moeten leren.

**‘Misschien wil je ook wel een brug vormen, je kerk helpen om bruggen te vormen, zodat Jezus Christus eroverheen kan lopen naar de mensen die je kent en van wie je houdt’** (Paul Bayes, Anglicaans bisschop van Liverpool)

Op **zondag 17 november** is er in ‘De Open Hof’ zo’n Kerkproeverij! Een gewone kerkdienst wordt dat, waarin wordt uitgelegd ‘wat’ er ‘waarom’ gebeurt in de kerkdienst! Na de dienst is er koffie met wat lekkers. [Ga hier naar het filmpje!!](#)

### Van de Diaconie



#### **40-dagenproject 2025**

Het lijkt nog heel ver weg maar toch zijn we al aan het nadenken over het 40-dagenproject van 2025. We zijn voor 2025 op zoek naar een goed doel en vragen alle gemeenteleden om met **gemotiveerde** voorstellen te komen, graag **uiterlijk 15 november 2024**.

De diaconie kiest dan drie doelen uit en daar gaan we met de hele gemeente over stemmen. U kunt een doel doorgeven door het sturen van een e-mail naar:

[diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl)

## Voedselestafette 2024

De voedselestafette van 2024 is alweer voorbij. Afgelopen week zijn er 18 volle kratten en nog de nodige gevulde witte tassen naar de Voedselbank gebracht. Onze koster had er, zoals elk jaar, weer voor gezorgd dat de producten netjes gesorteerd waren. De Voedselbank was daar erg content mee.



Wat er aan giften binnen is gekomen bij de penningmeester van het College van Diakenen is op dit moment nog niet bekend. Daar komen we nog op terug.

Voor nu... een hele hartelijke dank namens de diaconie aan een ieder die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen.

## Van Kerk Binnenstebuiten



Afgelopen zaterdag 2 november hadden we een prachtige bijeenkomst ter nagedachtenis aan de mensen die wij missen.

Er zijn 125 mensen geweest van binnen en buiten onze gemeente. We hebben kunnen luisteren naar mooie gedichten over verlies en hoop en naar liederen en prachtig pianospel. Dankbaar dat we dit in onze kerk kunnen doen voor mensen om ons heen.



## Van V.I.S. De Open Hof



### **Eénmalig meedenken met V.I.S.?**

Met het oog op het V.I.S. programma voor 2025 zoeken we - a.s. **maandag 11 november om 19.30 uur in De Open Hof** - mensen die mee willen denken over leuke / leerzame / inspirerende avonden / thema's en activiteiten. Doe je mee die ene keer? Zien we je maandag.

Een groet van Anke, Koos en John ([vis.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:vis.openhof@pkn-veenendaal.nl))

## Van de LEF tafel



**Zondag 10 november** is er weer LEF tafel van **17.00-19.00 uur** op de Maartvlinderstraat 35.

We zijn nog steeds opzoek naar mensen die een warme maaltijd willen verzorgen voor ons. De maaltijd van Jeroen en Sytske was heerlijk de vorige keer! Wie volgt?! Laat het weten via: [lef.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:lef.openhof@pkn-veenendaal.nl)



## Geloof aan tafel; hoe hou je jongeren erbij?

Het is misschien een open deur, maar iedereen wil toch het beste voor opgroeiende kinderen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze in een zorgzame en liefdevolle omgeving opgroeien. We willen ze iets meegeven waarvan we geloven dat ze bijdragen aan een gezond en betekenisvol leven. Maar uiteindelijk maken ze hun eigen keuzes. Soms staan we dan zorgelijk langs de weg van hun leven te kijken omdat ze een afslag nemen die we spannend, risicovol of soms onverantwoord, ongezond en ronduit onverstandig vinden.

Zorgen en verdriet ervaren velen van ons ook, als mensen afstand nemen van de kerk en maar al te vaak ook van God. Veel jongeren en jong volwassen haken af. Op deze avond gaan we het samen daarover hebben. We delen ervaringen en wellicht hebben we elkaar ook iets moois en goeds te vertellen. Het kan best kwetsbaar zijn en gepaard gaan met gevoelens van schaamte, falen, teleurstelling en pijn. Ik hoop dat we met elkaar in alle openheid durven te spreken en we elkaar vinden in een zorgvuldige en veilige setting.

Bram Rebergen zal een inleiding verzorgen en het gesprek leiden. Bram is gemeentelid van De Open Hof, heeft zich jarenlang bezig gehouden met jongeren en geloof en was tot voor kort directeur van Youth for Christ.

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en verzorgers, grootouders en ieder ander die betrokken is bij of interesse heeft in jongeren en geloof.

Datum: **woensdag 13 november 2024**  
Aanvang: 20:30 uur (inloop vanaf 20:00 uur)  
Sluiting: circa 22.00 uur  
Locatie: wijkkerk De Open Hof

Het is fijn als je je even aanmeldt, maar ook zonder aanmelding ben je welkom. Dit kan je doen bij Wendy van Schelven (06 2048 9508; [wendy@van-schelven.nl](mailto:wendy@van-schelven.nl))  
Hartelijke groet, TOV-groep De Open Hof

## Zondag 10 november is het weer TOV-Ontspannen!



We gaan zondag na de dienst in de TOV bijeenkomst in gesprek met andere gemeenteleden tijdens de koffie. We willen dat doen met behulp van een 'Kletsstof'. We kijken er naar uit!



Groetjes van Team TOV-Ontspanning.

[TOV-informatie en contact:](mailto:tov.openhof@pkn-veenendaal.nl)  
[tov.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:tov.openhof@pkn-veenendaal.nl)

## Van Bijbelkring De Open Hof



**Donderdagavond 7 november** is er weer Bijbelkring. In dit nieuwe seizoen 2024-2025 oriënteren wij ons op de **profetische boeken**. In deze serie komen profeten zoals Jeremia, Jesaja, Daniël en Ezechiël aan bod. Met aanvullende thema's, uitleg over achtergrond e.d. Belangstellenden die eens een avond mee willen te maken zijn welkom **om 19.30 uur** aan **De Schelf 5**. U kunt zich aanmelden bij Joop van Dijk: tel. 06-40005722 of: [07vandijk.joop@gmail.com](mailto:07vandijk.joop@gmail.com). Er zijn geen onkosten aan verbonden. Leesmateriaal wordt via de mail of uitgeprint uitgereikt. Met vriendelijke groet, Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger)

## Van Creagroep De Open Hof



Voor de verloting van de 4 prachtige werkstukken (granny-square-deken, 2 omslagdoeken en een patchworkwandkleed) kunnen lootjes worden



gekocht op de zondagen 10 en 17 nov. en 1 dec. De trekking is zondag 8 december.

## Samen zingen op zondagavond



**Zondag 10 november om 19.30 uur** is er weer 'Samen zingen op zondagavond' in De Open Hof. Samen zingen is heerlijk en verbindend! Daarmee eren we God en bemoedigen we elkaar. Doet u, doe jij ook (weer) mee? Drs. Nico van der Voet zal deze keer de verbindende woorden spreken. Wees van harte welkom!

## Van de Vrijdagochtendkring



Iedere 2e vrijdag van de maand komen een aantal gemeenteleden samen met gemeenteleden van ander kerken bijeen. Aan de hand van het boekje van Bernhard Reitsma 'Adembenemend' praten we met elkaar over een stukje tekst uit de Bijbel. Gespreksondersteuner is ds. Aafke Rijken. **Vrijdag 8 november** is hoofdstuk 1 over het 'voorbij gaan' van Jezus (Marcus 6) aan de orde. Alle vragen zijn relevant. De sfeer is open en gemoedelijk. Welkom in De Open Hof **van 9.30 uur tot 11.00 uur**.

## Uitnodiging van Kliederkerk Rhenen

Komende **zondag 10 november** is om **16.00 uur** een **Kinderconcert van Marcel & Lydia Zimmer** in de Ontmoetingskerk in Rhenen!!

Ook jullie zijn daar welkom! Er kan nog meer bij! Opgeven kan via:

[lindaenjanwillem@hotmail.com](mailto:lindaenjanwillem@hotmail.com) en je [klik hier voor de flyer](#).



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Do 7 nov	19.30	Bijbelkring De Open Hof	De Schelf 5
Vrij 8 nov	9.30-11.00	Vrijdagochtendkring	De Open Hof
Vrij 8 nov	18.00-20.00	<a href="#">Eettafel De Open Hof</a>	De Open Hof
Za 9 nov	09.30	(V.I.S.) <a href="#">PGV Wandeling</a>	Kwinteloijen
Zo 10 nov	09.45	Kerkdienst - Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Zo 10 nov	10.45-12.00	T.O.V – <a href="#">Tijd voor Ontspannen</a>	De Open Hof
Zo 10 nov	17.00-19.00	<a href="#">LEF tafel</a>	Maartvlinderstr
Zo 10 nov	19.30-20.50	<a href="#">Samen zingen op zondagavond</a>	De Open Hof
Ma 11 nov	19.30	<a href="#">Meedenk-avond</a> V.I.S. programma '25	De Open Hof
Di 12 nov	18.45-19.45	Club groep 6,7 en 8	De Open Hof
Di 12 nov	20.15-22.00	(V.I.S.) <a href="#">Lezing Grenzeeloos God</a>	Trefpunt
Wo 13 nov	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 13 nov	18.30-19.30	Club groep 3, 4 en 5	De Open Hof
Wo 13 nov	20.30-22.00	T.O.V.-avond: <a href="#">Geloof aan tafel...</a>	De Open Hof
Do 14 nov	20.00-22.00	(V.I.S.) <a href="#">Open Thomaskring</a>	Trefpunt
Zo 17 nov	09.45	Kerkproeverij - Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 17 nov	15.00-17.00	(V.I.S.) <a href="#">Workshop Sacred Dance</a>	Petrakerk
Zo 17 nov	19.30	(V.I.S.) <a href="#">Taizé-viering</a>	Petrakerk

**Kopij** voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: [weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl)

Predikanten: Ds **John Boogaard** - [ds.iboogaard@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.iboogaard@pkn-veenendaal.nl)

Ds. **Rob van de Wetering** - [ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl](mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl)  
(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – [avginkel@pkn-veenendaal.nl](mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl)

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - [scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl)

**Kinderen voor de oppas** graag **uiterlijk donderdagavond** aanmelden via:  
[kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl)

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

\* [Website De Open Hof](#) \* [Aanvragen login website DOH](#) \* [Agenda DOH](#)

\* [Pagina Info & Contact DOH](#) \* [Website PGV](#) \* [Website ZuidWest](#)