

Weekinfo De Open Hof



3^e jaargang - nummer 40 - week 11/2024

Zondag 10 maart 2024 - 3e zondag van de 40-dagentijd.

De kleur van de antependia: **Paars** – Deze kleur staat voor soberheid, inkeer, verootmoediging en ook bezinning. We leven hierin toe naar Pasen.

Kerkdienst Zondag 10 maart – 10.00 uur – Huppeldepupdienst



Voorganger: Ds. John Boogaard m.m.v. Joy

Organist: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus en 16-Plus

Bij de dienst

Komende zondag, de 4^e zondag van de 40-dagentijd alweer, hebben we onze muziekgroep Joy weer in ons midden. Zij zullen drie liederen met ons zingen. Het zal, in lichte mate, een speciale dienst worden. Uit gebrek aan een betere naam noemen we het een **'Huppeldepupdienst'**, wat vooral betekenen wil dat we ons best zullen doen om iedereen, van jonger tot ouder, op het oog te hebben in wat we zeggen, zingen en doen. Om het anders te zeggen is deze dienst **'ESPECIALLY FOR ALL'**, naar de slogan van de omroep NTR ('Speciaal voor Iedereen').

Het thema luidt deze keer: **'IK ZAL JE EEN HOOPVOLLE TOEKOMST GEVEN.'** Een thema - 1 op 1 overgenomen (het is n.l. vers 11B) uit de schriftlezing van deze zondag: Jeremia 29:1-14. In dit gedeelte komt Jeremia's 'eigenaardige brief' ter sprake. Die brief die hij schreef aan de ballingen in Babel. Niet een brief vol troostende / bemoedigende taal, net zo min sprak hij sussende 'stil maar wacht maar woorden'. Integendeel: hij riep de ballingen (feitelijk: de naar Babel gedeporteerde Judeeërs) op de vrede te zoeken (!) voor de stad waar ze gedwongen, in weerwil van zichzelf, werden te wonen.

Hoop die je ontvangt wil immers gedeeld worden.

Gezegend word je om tot zegen te zijn. Wat dat betekent – voor wijkgemeente 'De Open Hof' en voor de plaats waar we wonen – daar zullen we 't met elkaar over hebben zondag! Waarbij ik hoop dat u/jij meedenkt, -bidt en -doet!



Tot zondag. *Ds. John Boogaard*

(Tijdens de dienst is er reclame voor het gemeenteweekend en na de dienst is er de kindersponsorloop t.b.v. het 40-dagen-project!)

Van de bloemencommissie



Het opbouw stuk in de Veertigdagentijd 2024 sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia.

Wij gebruiken de schikking op de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt gedurende de veertig dagen groener. Het licht dringt door.

10 maart - **4e zondag** Jeremia 29: 1-14
'Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'

Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het Vredesteken
Uit de hemel.

*Schikking van
vorige week
de 3^e zondag*



Van de Kindernevendienst



In deze vierde zondag van de 40-dagentijd gaan we verder met Petrus op weg naar Pasen.

Marcus 14:32-41 staat centraal: Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Getsemane, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.

We praten verder over Petrus die in slaap valt terwijl Jezus hem gevraagd had om wakker te blijven en over Jezus, die bidt tot God om het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Natuurlijk hebben we weer een mooie verwerking en gaan we het heel gezellig maken. Wij zien naar je uit!

Groetjes, Judith en Marion



Iedere zondag op weg naar Pasen zingen we met de hele gemeente [dit projectlied](#).

Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag **10 maart**:

1^e collecte: **Voorjaarszendingcollecte Zending Indonesië**

2^e collecte: **Wijkkosten**



QR code - PGV

Sterke vrouwen in de kerk



De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

**kerk
in actie**

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

Via het programma zending van Kerk in Actie steun je de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending maart.

Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Kerkdienst

Woensdag 13 maart 2024 - 19.30 uur - **Biddag in de Petrakerk**

Voorganger: Ds. Rob vd. Wetering

Organist: Jan de Wit



Bij de dienst

Leven in afhankelijkheid

Ik denk dat veel mensen in het 'rijke Westen' er niet dagelijks bij stil staan dat we afhankelijk zijn. Voedsel en schoon drinkwater is hier in overvloed. Ons huis is goed bestand tegen wind en regen. Onderwijs en gezondheidszorg staan over het algemeen op een hoog niveau. Het lijkt allemaal vaak zo vanzelfsprekend.

Totdat...totdat je financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, totdat je gezondheid je in de steek laat, totdat je elke dag op zoek moet naar eten en een slaapplek, totdat oorlog en geweld je dag bepalen. Dan vallen alle vanzelfsprekendheden weg en besef je dat je sterk afhankelijk bent. Bijvoorbeeld van de *goodwill* van anderen. En dat eigenlijk iedereen afhankelijk is. Zonder de gaven van de natuur bijvoorbeeld komt er bij niemand gezond eten op tafel.

Als je bidt, dan zeg je: 'Ik red het niet alleen.' Als je bidt, dan weet je je afhankelijk. Afhankelijk van God, voor zijn liefde en ontferming en voor zijn goede gaven. Bidden, je afhankelijk weten én vertrouwen hebben in God zijn sterk met elkaar verbonden.

Op biddag leggen we onze verlangens en onze vragen, onze zorgen en onze pijn neer bij God in het vertrouwen dat Hij ons hoort. We lezen over het volk van Israël dat in de woestijn manna ontvangt, nadat ze bij Mozes en Aäron hun beklag hadden gedaan.

Graag ontmoet ik je aanstaande woensdag in de Petrakerk (!).

Ds. Rob van de Wetering

40-dagenactiviteiten in De Open Hof



Afgelopen zaterdag en dinsdag hebben de fietspuzzeltocht en de Swingo plaatsgevonden! Beiden erg geslaagde activiteiten! Aankomend weekend en de dagen daarna staan op het programma: de **natuurwandeling** (zaterdag 9 maart om 9.00

uur) de **sponsorloop voor kids** (zondag na de kerkdienst in de gymzaal), maandag 11 maart is het **3 gangendiner** bij Onder Ons én **Wereld-dans** is op dinsdag 12 maart (19.30 uur). Op dit moment kan je je niet meer opgeven voor het 3 gangen diner; er zijn al meer dan 50 aanmeldingen! Voor de natuurwandeling zijn er nog een paar plekken beschikbaar, dus meld je aan! Ook kan je nog gezellig meedoen met Wereld-dans, stuur een mail naar 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Na een week met veel activiteiten, kijken we ook al een beetje vooruit naar de kleine voorjaarsmarkt op de zaterdag daarna (16 maart). Houd je die ochtend vrij, zodat je langs kan komen voor je bestellingen, aankopen en/of een gezellig praatje? Zoek je het volledige overzicht van het 40-dagenproject, [klik dan hier](#).

Een hartelijke groet van de 40-dagen commissie,
Marjan, Marian, Corinne, Alie, Marlies, Marjolein en Mirjam

Zaterdag 2 maart was de tweede activiteit van de 40-dagenactiviteiten.

14 personen hebben in groepjes de **fietspuzzeltocht** gefietst, wat was het prachtig fietsweer!!



Daarna met elkaar nog koffie en thee gedronken, de antwoorden besproken, de prijs uitgereikt aan de winnaars en op de foto!
Een hele gezellige middag om op terug te kijken.



Afgelopen dinsdagavond was het dan zover... de allereerste Swingo in de Open Hof! 7 teams zaten klaar met hun swingo kaart met daarop 24 titels van liedjes uit de Top2000! Steeds werd er een fragment afgespeeld van een liedje. Iedereen was fanatiek aan het meespelen om te kijken wie de eerste rij vol zou hebben! En daarna natuurlijk de hele kaart! Nog best een klus, want sommige liedjes werden niet herkend... de winnaars kregen natuurlijk een prijs!

Het was een erg geslaagde, gezellige avond en voor herhaling vatbaar!!
Groetjes Marjolein en Mirjam



Van T.O.V. De Open Hof



'T.O.V – Ontspannen' is weer op zondag 10 maart!

Dit valt samen met de kindersponsorloop voor de 40-dagenactie.

Wat is het plan: iedereen is welkom om na de dienst koffie te drinken - met wat lekkers erbij - in de gymzaal, waar dan statafels en gewone tafels zullen staan aan de zijlijn, zodat we na de koffie de kinderen kunnen aanmoedigen bij de sponsorloop! Natuurlijk mag je zelf ook actief mee doen, in je trainingspak en met sportschoenen aan! 😊 De T.O.V. Middengeneratie mengt zich deze keer dus met de andere gemeenteleden. We zijn immers gemeente samen met de andere generaties, jong en oud.

Groetjes van taakgroep T.O.V.-Ontspannen.



Speciaal voor de jeugd tot ca. 12 jaar is er weer de gezellige sponsorloop in de gymzaal. Sponsorformulieren zijn verkrijgbaar bij de 40-dagentafel. Kom in beweging en ren mee voor Onder Ons! Voor de kinderen en ouders staat [hier een sponsorformulier](#). Sponsor de kinderen en kom ze aanmoedigen!!

Club De Open Hof zoekt hulp



Lijkt het je leuk om tussen komende september en april, 1 keer per 2 weken een uurtje, een aantal kinderen van de basisschool een leuke avond te bezorgen? We gaan onder andere knutselen, koken, bakken, spelletjes spelen en heel veel plezier maken.



Aan het einde van het seizoen hebben we dan ook nog eens ons oergezellige kampweekend. Onze clubavonden zijn op de dinsdag- en de woensdagavond en het wordt georganiseerd vanuit de Wijkkerk De Open Hof in Veenendaal. Hier houden wij ook onze clubavonden.

Dus vind je het leuk om ons, een aantal enthousiaste vrijwilligers, hiermee te helpen, neem dan contact met de clubleiding door een mail te sturen naar club.openhof@pkn-veenendaal.nl

Voor meer info: [klik hier](#).

Groene zondag in de Open Hof



Afgelopen
zondag
hebben
we diverse

workshops gehad in de Open Hof
in het kader van de Groene
Zondag. Hiervan is deze foto
impressie gemaakt.



Schrijffactie Amnesty International -maart 2024



Schrijffactie Egypte: geef Hashad een goed kunstbeen

De 26-jarige Oqba Hashad uit Egypte zit al bijna 5 jaar onterecht vast. Hij wordt gestraft voor het werk van zijn broer. Die deed onderzoek naar mensenrechtenschendingen. Hashad verloor als kind een deel van zijn been en kan zonder prothese niet lopen. Hij had dus een groot probleem toen zijn prothese in de gevangenis brak. Bijna 2 jaar lang kreeg hij geen nieuwe. In januari van dit jaar kreeg hij er eindelijk wel één. Maar die heeft de verkeerde maat en is dus onbruikbaar.

Gemarteld en mishandeld.

Hashad heeft al heel wat doorstaan in de gevangenis. Hij werd geslagen en kreeg elektroshocks en mocht lange tijd met niemand contact hebben. Ook krijgt hij geen medische zorg voor het resterende deel van zijn been. Hashad zou überhaupt niet in de gevangenis moeten zitten. Zijn wrede behandeling is enkel en alleen een vergelding voor het activisme van zijn broer.



Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 april 2024 naar de autoriteiten van Egypte. Roep hen op om Oqba Hashad onmiddellijk vrij te laten en in de tussentijd de juiste medische zorg te geven. U kunt de brief a.s. zondag vinden in de **gang van De Open Hof** op de tafel bij de mensen van het welkomsteam of u kunt hem [hier downloaden](#). Op de website van Amnesty vindt u meer [informatie en goednieuwsberichten](#).

Het Passionkruis in Veenendaal

Evenals voorgaande twee jaren komt er een replica van het Passionkruis naar Veenendaal. Dit jaar komt het kruis zelfs op drie plekken te staan:

- Op **vrijdag 15 maart** van **17.00-20.30 uur** bij het Ontmoetingshuis in Oost.
- Op **zaterdag 16 maart** van **10.00-14.00 uur** bovenaan de Markt (centrum).
Gelijktijdig is er dan in de **Oude Kerk**: muziek van 11.00-12.00 uur, dan de Veense Alledagkerk van 12.00-12.30 uur en weer muziek van 12.30-13.30 uur.
- Op **vrijdag 22 maart** van **10.00-13.00 uur** staat het kruis op de markt op het Dr. Slotemaker de Bruïneplein. We hopen op veel belangstelling!



Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die 1 tot 1,5 uur bij het kruis willen staan in Oost of op de Markt (in het centrum) om het gesprek aan te gaan met geïnteresseerden. Lijkt je dat wat? Spreek ons dan aan of neem contact met ons op:
Voor Oost: Pieter Mol (06-11478430)
Voor de Markt – centrum: Dirma van de Wetering (06-48027214)

Van de Kliederkerk



Kliederkerk – Zondag 17 maart – 15.30 uur - De Open Hof

Het thema is, passend bij de tijd van het jaar: Nieuw leven! Zit je op de basisschool en vind je het leuk om samen met papa, mama, opa of oma leuke activiteiten te doen? Om een korte viering te hebben en dan samen lekker te

smullen? Kom ook, samen met je ouders of je opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet Doe je mee??? De **Kliederkerk** wordt 's middags gehouden in

De Open Hof (Ronde Erf 86). We starten om 15:30 uur. Het programma duurt tot 17:30 uur. We sluiten af met samen tosti's eten.

Geef jullie snel op! Doe dit voor 14 maart bij ds. Coby de haan: drs.idehaan@gmail.com



Welkom!

En doe gezellig mee zondagmiddag 17 maart in De Open Hof.

Gemeenteweekend 2024



**Gemeenteweekend
De Open Hof**

VRIJDAG
31 MEI
-
ZONDAG
2 JUNI

DE OPEN HOF

ELPERHOF

al 50 aanmeldingen!!
nog 2 kamers beschikbaar
nog ruimte op de camping
alleen zaterdag komen is mogelijk

Vragen? Stel ze ons gerust :-)

- Goede tijd hebben
- Hagenpreek op zondag
- Zaterdagavondvermaak bij het kampvuur
- Veel ruimte voor eigen initiatief
- Jongerenveld!!

Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar:
gemeenteweekend.openhof@pkn-veenendaal.nl

Dirma van de Wetering 06 48 02 72 14 of Wendy van Scheiwen 06 20 48 95 08

Weet je het nog?

In het weekend van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni willen we graag met zo veel mogelijk gemeenteleden van De Open Hof een tripje maken naar Schoonloo in Drenthe.

In een ontspannen sfeer, zonder activiteitenprogramma. Het enige dat wij als commissie regelen is een bakje koffie of thee bij aankomst, een leuke gast die ons zaterdagavond gaat vermaken en een hagepreek op zondagochtend. Je hebt alle tijd om elkaar te ontmoeten, 'onbekende' mensen te leren kennen, de omgeving te ontdekken, lekker te ontspannen met een bakje koffie of wat dan ook. Niets moet.

Inmiddels hebben al ruim 50 mensen zich opgegeven en er is nog plek. Zowel in het groepshuis als op de velden met je eigen tent of caravan.

Mocht je graag willen komen, maar niet willen overnachten, dan ben je ook voor één dagje van harte welkom.

Voor mensen die alleen op zaterdag komen en die niet over eigen vervoer beschikken, is er een busje geregeld. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Tot 1 april kun je je nog opgeven. Daarna volgt meer informatie over de administratieve afhandeling en de betaling. Spreek ons na de diensten in maart aan, als je [meer informatie](#) wilt of als je wilt aanmelden!

Ben je nieuwsgierig naar hoe het er uit ziet op camping Elperhof in Schoonloo? Op zondag 10 maart en op zondag 24 maart zal er een filmpje worden getoond van Ted die camping Elperhof ging verkennen. Het filmpje zal ook online worden gezet.

Ga je mee?

Een hartelijke groet,

Jeroen, Wendy (06-20489508), Rob en Dirma (06-48027214)

Samen zingen op zondagavond



Op **zondag 10 maart** hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof. Er staan weer **mooie liederen** op het programma. Hartelijk welkom vanaf **19.30 uur** in De Open Hof!

Van Werkgroep Kerk& Israël van de PGV

Maandag 18 maart Bezinningsavond over Israël en Gaza (geb. Eltheto)

Sinds 7 oktober is er sprake van een oorlog tussen Hamas en Israël. Aan beide kanten is er sprake van ingrijpend leed. Velen zullen verlegenheid ervaren met de nood die er aan beide kanten is. Eigenlijk ziet niemand een oplossing voor het conflict. Hoe kan er weer vrede komen? Wat kunnen wij als buitenstaanders, christenen wel doen met als doel om shalom voor de bewoners daar te verkrijgen?

Met deze aanleiding organiseert de commissie Kerk en Israël van de hervormde gemeente Veenendaal een bezinningsavond op Dv maandag 18 maart in Eltheto (Fluiterstraat 2). Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.10 uur (voor wie met de auto komt). Spreker deze avond is Marleen van der Louw (Ermelo). Zij heeft zelf ruim vijf jaar in Israël heeft gewoond en gewerkt als pastor.

Als toelichting op deze lezing, 'Kle(u)ren maken de man', schrijft zij: Sinds de Hamas-aanval op 7 oktober is Israël bijna dagelijks in het nieuws. De ene christen staat pal achter Israël, sommigen ook niet. Maar ook vanuit Israël zelf hoor je soms tegenstrijdige geluiden: de een wil dat de oorlog voortgezet wordt, de ander vindt dat die moet stoppen en dat onmiddellijk de gijzelaars terug moeten komen. De Israëlische samenleving is intern namelijk niet zo eenduidig als het lijkt. Ik zal ingaan die verscheidenheid vanuit de verhalen die ik van binnenuit ken. Hierdoor krijgen we meer inzicht op welke groepen daar zijn en hoe wij als christenen ons aandeel voor eenheid kunnen leveren door te blijven bidden en op Jezus gericht te blijven.

Wie al meer wil lezen, kan terecht bij haar blog, die zij net voor de Kerst schreef: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/bid-steeds-voor-alle-mensen-aan-beide-kanten/>

U bent hartelijk uitgenodigd om mee te denken over dit belangrijke en pijnlijk actuele vraagstuk.

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 8 mrt	18.00	Eettafel De Open Hof	De Open Hof
Za 9 mrt	09.00	(V.I.S.) PGV-Wandeling Start pp Dwarsweg	Overberg
Za 9 mrt	09.00	Natuurwandeling – 40-dagenactie DOH	P.p. Kapper
Zo 10 mrt	10.00	Ds. John Boogaard – Huppeldepupdienst	De Open Hof
Zo 10 mrt	11.15	Sponsorloop Kids – 40-dagenactie DOH	Gymzaal
Zo 10 mrt	11.15	T.O.V. – Tijd voor Ontspanning	De Open Hof
Zo 10 mrt	19.30-20.50	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof
Ma 11 mrt	18.00 (inloop 17.30)	Dineren in Onder Ons 40-dagenactie DOH	Fluiterstr 26
Di 12 mrt	14.00-16.00	Soos De Open Hof	De Open Hof
Di 12 mrt	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	De Open Hof
Di 12 mrt	19.30-21.00	Workshop Werelddans 40-dagenactie DOH	De Open Hof
Wo13 mrt	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo13 mrt	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	De Open Hof
Wo13 mrt	19.30-22.00	(V.I.S) Rond vieren en bezinnen (1 ^e van 3 avonden) Kerkenraadskamer Petrakerk	Ingang Dennenlaan
Wo13 mrt	19.30	Ds. Rob v.d Wetering – Biddag	Petrakerk
Do 14 mrt	18.00-19.00	(V.I.S.) Soepmaaltijd in de 40-dagentijd.	Trefpunt
Za 16 mrt	10.30-13.00	Voorjaarsmarkt – 40-dagenactie DOH	Plein DOH
Zo 17 mrt	10.00	Ds. John Boogaard	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(vrijdag is zijn vrije dag)

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Kinderen aanmelden voor de **oppas**: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Wilt u weten in welke wijk u woont? [Hier vindt u de wijkindeling](#). Overige linkjes:

* [Website De Open Hof](#) * [Aanvragen login website DOH](#) * [Agenda DOH](#)

* [Pagina Info & Contact DOH](#) * [Website PGV](#) * [Website ZuidWest](#)