

Orde van dienst



DE OPEN HOF

Bevestigings- en intrededienst op

30 oktober 2022

“Eén met Christus”

De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist”

Voorgangers	:	Ds. Inge de Jong-Baerends Rob van de Wetering
Organist	:	Erik Westerhout
Zanggroep	:	Joy
Trompettist	:	Jan Huizer
Ouderling	:	Johan Slok
Lector	:	Paul van Veen
Collecten:	:	Milieudefensie (via de diaconie) Zie pag.6

Van de bloemencommissie.

De bloemen in de schikking zijn rood.

Dit is de kleur van leven, van liefde, van de Heilige Geest, en staat voor geestdrift.

Het groen is de kleur van de hoop, en verwijst naar de toekomst, die we samen tegemoet gaan.

De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen Hemel en Aarde.

De open Bijbel verwijst naar het Woord van God, dat ons mag samenbinden, en van waaruit onze gemeente zijn gestalte mag krijgen.



DE OPEN HOF

Welkom (door ouderling van dienst Johan Slok)

Zingen (met Joy): Lied 84a: 1, 2 en 5 – Wat hou ik van uw huis (LB)

Moment van stilte

Votum en Groet

- V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: **en die niet loslaat het werk van zijn handen.**
G: **Amen**
- V: Genade voor u en voor jou en vrede
van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
G: **Amen**

Drempelgebed

Zingen (Joy): Lied 939: 1 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (LB)

Schriftlezing (lector): Jesaja 55:6-11 (NBV21)

Zingen (met piano en orgel; voorzang door Inge):

Lied 25B: 1, 2 en 3 – Houd mij in leven, wees Gij mijn redding (LB)

Korte overdenking

Zingen (met piano): Lied 386: 1 en 3 – Wil je opstaan en Mij volgen (Hemelhoog)

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Moment van de kinderen

DIENST VAN DE BEVESTIGING



Presentatie

Opdracht

Gebed om de Heilige Geest, zingend (met orgel):
Lied 670: 1, 2 en 3 – Kom Schepper God, o heilige Geest (LB)

Gelofte

Bevestigingsgebed en Handoplegging

- Ds. John Boogaard
- Ds. Coby de Haan
- Drs. Ramon Pol
- Ds. Aafke Rijken-Hoevens
- Ds. Richard Saly
- Ds. Leni A. Slotboom-van der Mout

Zingen (met orgel): Lied 363 – Dat 's Heren zegen op u daal'(LB)

Vraag aan de gemeente (staande)

Voorganger:

Allen hier aanwezig of met ons verbonden,
wilt u Rob als uw herder en leraar in uw midden ontvangen,
hem hoog houden in zijn ambt
en hem in uw gebeden gedenken?

Gemeente:

Ja, dat willen wij van harte.

Zingen (met orgel; staande): Lied 413: 1 en 2 – Grote God, wij loven U (LB)

INTREDEDIENST

Groet

V: Met u zij de Heer

G: Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: Kolossenzen 3:12-17 (NBV21) (lector)

Zingen (met orgel): Lied 975: 1 en 3 – Jezus roept hier mensen samen (LB)

Overdenking



Zingen (met Joy): Lied 391 – Breng ons samen (Hemelhoog)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Bridge (twee keer)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein (twee keer)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Gebeden, inclusief Onze Vader

– Met gezongen acclamatie (solozang met piano):

Lied 544 – O, Lord, hear my prayer (Hemelhoog)



DE OPEN HOF

O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
come and listen to me.

Collecte

Slotzang (staande; met Joy): "Toekomst vol van hoop"

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein (drie keer)

Zegen

Gezongen amen (met orgel): Lied 415:3 – Amen, amen, amen! (LB)



DE OPEN HOF

Wijkkerk "De Open Hof"

COLLECTEBESTEMMING

Fijn dat ik voor deze dienst een collectedoel mocht aandragen. Onder de vele doelen die wij als gezin een warm hart toedragen, nemen klimaat en gerechtigheid een grote plaats in. Milieudefensie is een vereniging die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid. Zij komt op voor een eerlijke en duurzame samenleving. Zij ziet klimaatbeleid onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid en verzet zich tegen het plunderen van onze planeet én tegen racisme en het uitbuiten van mensen door machtige landen, bedrijven en mensen. Op geweldloze wijze streeft zij naar een groene en eerlijke wereld, waar mensen voorop staan. Van harte aanbevolen!

Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken op IBAN:NL68TRIO 0198 0900 80
Ook kunt u geven via de PGV-App



QR code - Givt

Diaconie:
NL14RABO0395138906
"Milieudefensie"



QR code - PGV

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

Protestantse Gemeente te Veenendaal
Wijkkerk De Open Hof