



Orde van dienst
voor
zondag
4 september 2022

Voorganger	: Drs. Ramon Pol
Ouderling van dienst	: Wilma Kloet
Organist	: Jan de Wit
Lector	: Gerrit Groenen
Collecten:	: 1 ^e Diaconie, zie pagina 5/6
	: 2 ^e Kerk

Vanuit kerkgebouw "De Open Hof"
De dienst is ook on-line te volgen via "Kerkdienst Gemist"



DE OPEN HOF

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 213: 1 en 2
Morgenglans der eeuwigheid...

Stil gebed

'Onze hulp' en groet

Zingen: Psalm 105: 1
Loof God de Heer, en laat ons blijde...

Gebed om het licht en de leiding van Gods Geest

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Mattheüs 14: 13 – 21 (NBV21)

Zingen: Psalm 105: 15 en 18
God gaf een wolk die hen geleidde...

Verkondiging:

'Geven jullie hun maar te eten'

Zingen: Lied 653: 2 en 7
Gij zijt het brood van God gegeven...

Viering van het Heilig Avondmaal

Inleiding op de viering (looproute op de beamer)

Zingen: Lied 381: 1, 2 en 3
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet...

We bidden ons Tafelgebed

U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus Christus, onze Heer.
Want U hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven en de wijn van uw liefde
reikt U ons aan,
een maaltijd van overvloed voor alle volken
stelt U ons in het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons in het grote koor



van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd
en zingen wij uit alle macht:

Zingen: Lied 405: 4
Heilig, heilig, heilig....

Ja, gezegend bent U, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in Uw Naam.
Want Hij is uw roepstem, uw Woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:

Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:

Neem deze beker en drinkt daar allen uit,
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Allen:
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.



DE OPEN HOF

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker, en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend ons de Geest van uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn zoals U ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij.
God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer, die ons samen leerde bidden:
Onze Vader...

We wensen elkaar de vrede van Christus

Breken van het brood en uitschenken van de wijn

'Kom, want alle dingen zijn gereed'

Tijdens de viering zingen we: Lied 374: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan...

Tot besluit van de viering zingen we: Lied 381: 6

U wil ik danken, grote Levensvorst...

Dankgebed en voorbede

Collectemoment

Zingen: Lied 103c: 1, 2 en 3
Loof de Koning, heel mijn wezen...

Zegen



DE OPEN HOF

Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl.

U kunt zich hier ook opgeven voor de 'weekinfo-brief' (Onder het kopje 'Weekinfo').

De bloemengroet van deze zondag gaat met een hartelijke groet van naar mevrouw De Jong-Goeree.

De diaconale collecte van zondag 4 september a.s. is bestemd voor:



December is voor veel mensen een feestelijke maand. Dat niet iedereen volledig in die feestvreugde kan delen, is helaas een feit. Voor velen is december vooral een maand, die benadrukt hoezeer zij aan de zijlijn staan. Mooi dat er mensen zijn die omzien naar diegenen die het minder hebben getroffen. Een van de organisaties die er juist in de decembermaand voor anderen wil zijn, is stichting NN. 'NN' staat voor 'nomen nescio', ofwel: de naam onbekend.

Doelstelling

Stichting NN verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een groot aantal mensen en gezinnen, die met zeer bescheiden middelen moeten zien rond te komen. Onze stichting doet haar werk in absolute anonimiteit en met grote zorgvuldigheid i.v.m. de privacy van betrokkenen. De adressen worden, met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente Veenendaal, (charitatieve) instellingen en de diaconieën van de verschillende kerken, welke bekend zijn met de doelgroep van de stichting. Particulieren kunnen om organisatorische redenen geen namen doorgeven.

Giften Dankzij de giften van bedrijven, kerken en particulieren, kan stichting NN elk jaar weer honderden levensmiddelenpakketten uitdelen.

Meehelpen

Het is heel belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt om de gezinnen te kunnen verrassen!



DE OPEN HOF

Wijkkerk "De Open Hof"

Dus draag bij aan de collecte op zondag 4 september a.s.
Of maak uw bijdrage over naar NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v.
stichting NN in Veenendaal.



QR code - Givt



QR code - PGV

rekeningnummer 1e collecte: NL14RABO0395138906

rekeningnummer 2e collecte: NL70RABO0395138868

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

Protestantse Gemeente te Veenendaal
Wijkkerk De Open Hof