



Orde van dienst
voor
zondag
19 maart 2023

4^e zondag 40-dagentijd

Groene zondag

Voorganger	: ds. Rob van de Wetering
Ouderling van dienst	: Wilma Kloet
Organist	: Gerard Rosier
Lector	: Anneke Veldhuis
Collecten:	: 1 ^e Diaconie, Kerk in Actie zie pagina 4 : 2 ^e Kerk

Vanuit kerkgebouw "De Open Hof"
De dienst is ook "on-line te volgen via "Kerkdienst Gemist"

Thema Bloemschikking:

"Uit liefde voor jou" is het thema van de veertigdagentijd kalender van de Protestantse Kerk. Als liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet altijd een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Met de kronkeltakken, hazelaar en kronkelwilg, maken we iedere week een schikking en wordt er iets van symboliek toegevoegd passend bij de lezing.

Johannes 9-30	Oculi; Open ogen Zien, kijken, gezien worden Wie ben jij Geworden?
---------------	---



DE OPEN HOF

Welkom (door de ouderling van dienst)

Zingen: Lied 216
– Dit is een morgen als ooit de eerste (LB)

Moment van stilte

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: en die niet loslaat het werk van zijn handen.
V: Genade voor u en voor jou en vrede
van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus
G: Amen

Zingen: Lied 275: 1, 4 en 5
– Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Gebed

Luisteren: Look at the World (John Milford Rutter)

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment van de kinderen

Gesprek door leiding Kindernevendienst

Zingen: Projectlied
– Wie zeg jij dat ik ben?

Wie zeg jij dat ik ben?

[couplet]

Wie zeg jij dat ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat ik ben,
Hoor je wat ik zeg?
In de naam van mijn Vader
Wijs ik jou de weg.



Veertig dagen vragen
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

[refrein]

U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Schriftlezing: Psalm 8 (NBV21)

Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 5
– De aarde en haar volheid zijn (LB)

Schriftlezing: Matteüs 6: 19-34 (NBV21)

Zingen: Lied 992
– Wat vraagt de Heer nog meer van ons (LB)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 718: 1, 2 en 3
– God, die leven hebt gegeven (LB)

Indien aan de orde:

Bericht van overlijden

Stilte

Zingen: Lied 961
– Niemand leeft voor zichzelf (LB)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotzang (staande): Lied 978: 1, 3 en 4
– Aan U behoort, o Heer der heren (LB)

Zegen, Gezongen amen



DE OPEN HOF

Luisteren: Toekomst vol van Hoop (Chapter 4)

De bloemengroet van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar de Marga Schoeman.



Protestantse
Kerk

Collecte Missionair Werk, zondag 19
maart

kerk
in actie

Ontdekken in kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.



Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair werk maart.

Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



QR code - Givt

rekeningnummer 1e collecte:
NL14RABO0395138906

rekeningnummer 2e collecte:
NL70RABO0395138868



QR code - PGV

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl

Protestantse Gemeente te Veenendaal
Wijkkerk De Open Hof