



Onze taakgroepen in de schijnwerpers

Autovervoer



Dit keer de schijnwerpers op het **Autovervoer** (*sommigen noemen het 'kerkauto'*).

In De Open Hof zijn gemeenteleden die slecht ter been zijn of die, om welke reden dan ook, fysiek niet in staat zijn om zelf op zondag naar de kerkdienst te gaan.

Weet je dat daar een mooie oplossing voor is?

- Onder leiding van Ria van de Haar is er een vervoersysteem waarbij mensen die dat graag willen, worden opgehaald om naar de kerk te gaan!

Weet je dat er ruim **20 chauffeurs** zijn die zondags willen rijden?

Weet je dat er één 'risico' is als je je aanmeldt? 😊

- Dat je het waarschijnlijk zo leuk en gezellig gaat vinden om in contact te komen met deze chauffeurs, dat je iedere week naar de kerk wilt!

Weet je wat de voordelen zijn?

- Je wordt gehaald op de tijd die je afspreekt.
- De autodeur wordt voor je open gehouden.
- Je krijgt een hand van de chauffeur en hij of zij helpt je in de auto.
- De rollator mag altijd mee.
- Je kunt tijdens de rit over je geloof praten, er wordt naar je geluisterd.

Weet je dat je rustig koffie kunt drinken na afloop van de eredienst? Ook de 'chauffeur' drinkt een kopje koffie, wacht op je en brengt je dan weer naar huis.

Hoe kun je van het autovervoer gebruik maken.

- Door je telefonisch aan te melden (of door een Whatsappje te sturen) als je zondags wilt worden opgehaald. Dat moet dan **donderdag vóór 19.00 uur**.
- Het telefoonnummer van Ria van de Haar is: **06-28-204-776**



Ria verzorgt al jaren deze service voor onze mensen uit de kerk en ze krijgt op haar inzet vele dankbare reacties!

Kun je plotseling niet door ziekte of wat dan ook? **GEEN PROBLEEM!!**

Je krijgt als afgesproken hebt, het telefoonnummer van de chauffeur, zodat je kunt bellen om af te zeggen als dat nodig is.

Advies: Maak gebruik van deze service en schroom niet om Ria te bellen.

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Stuur haar dan een mailtje:

autovervoer.openhof@pkn-veenendaal.nl

(Interview: Hans van der Voorde)